

Gastvrijheid

De zomervakantie staat voor de deur. Misschien ga je naar een ver en vreemd land? Zien en ervaren hoe de mensen daar leven? Het geeft een fijn gevoel als je er hartelijk ontvangen wordt. Mogelijk blijf je dichterbij huis en probeer je toeristen hier in het dorp wegwijst te maken, om hun een fijne vakantie te bezorgen. Dan voelen zij dat ze bij ons welkom zijn. Iemand hartelijk ontvangen heeft alles met 'gastvrijheid' te maken. ■

Vakantiekinderen

Sinds 1961 haalt Stichting Pax Kinderhulp buitenlandse kinderen een poosje naar Nederland. Thuis leven ze in een verdrietige situatie; hier komen ze even op adem in een gezin.

Dawid

Sinds het voorjaar van 2017 is de familie Verhoeven-Hoozemans uit Baarschot vakantie-familie voor de zesjarige Dawid uit Berlijn. Rond Pasen, in de zomer- en in de kerstvakantie komt



hij enkele weken naar Nederland. In Berlijn woont hij samen met vijf andere kinderen in een van de kleinste weeshuizen van de stad. Er werken vier of vijf vaste begeleiders, maar de kinderen leven er zonder ouders, broertjes, zusjes of andere familie.

Toen Rob en Marian anderhalf jaar geleden hoorden over de mogelijkheid vakantiefamilie te worden, besloten zij zich aan te melden bij Pax Kinderhulp. Marian: "Ik ben toch thuis voor de kinderen, wij willen graag iets voor een ander doen en waar vier kinderen aan tafel zitten, kan er nog wel een vijfde bij." En zo kwam Dawid - het zonnestraaltje van het huis, zoals zijn begeleiders hem noemen - in hun leven.

Gezinsleven

Tijdens de vakanties sluit Dawid als jongste telg van het gezin mooi aan in de rij. De familie Verhoeven probeert hem zoveel mogelijk mee te geven van het leven in een normaal gezin. Samen aan tafel eten, lekker uit-



Alles Kidz



gebroid in bad en een verhaaltje voor het slapen gaan, mee boodschappen doen (en iets lekkers mogen uitzoeken), een dagje uit naar dierentuin of pretpark, met de andere kinderen mee naar de sportclub, maar ook je aan de regels houden en meedraaien in het gezin. Voor Dawid is dit helaas niet vanzelfsprekend. Door hem in de weken dat hij bij hen is, extra aandacht te geven en te laten zien wat voor de vakantiefamilie normaal is, probeert de familie Dawid een stukje hoop mee te geven.

Ook de kinderen in het gezin leren er veel van. Vooral de jongste - Toon, die een jaar ouder is dan Dawid - komt met veel vragen: "Wie leest Dawid thuis voor?" en: "Wie komt er op zijn verjaardagsfeestje?" Omdat Dawid bij zijn vorige bezoek één dag na zijn zesde verjaardag bij de familie arriveerde, kon Toon zelf op zijn feestje komen.

Foto-album

Dawid is inmiddels drie keer bij de familie Verhoeven op vakantie geweest. Zij worden steeds meer écht familie voor hem en langzaam maar zeker begint hij meer over zijn leventje in Berlijn los te laten. Marian maakt foto's van alles wat het gezin met Dawid doet. Een boekje met die foto's krijgt hij mee. Dan heeft hij in Berlijn ook iets om over te vertellen. Zo kan Dawid laten zien wat hij allemaal gedaan heeft, en nog eens terugdenken aan de familie.

Pax Kinderhulp

Marian geeft aan dat Pax Kinderhulp nog op zoek is naar vakantiefamilies. Denk je dat het iets voor jullie gezin is? Marian wil jullie er graag meer over vertellen. Haar telefoonnummer is 06-45 69 39 06. ■

Tabernakel

Het mooi versierde kastje op het hoofdaltaar in onze kerken is het tabernakel. Daarin wordt de schaal met hosties - het Brood van Jezus - bewaard. Het tabernakel trekt alle aandacht; het lijkt wel alsof de hele kerk eromheen is gebouwd... Jezus staat echt centraal! Hij is dan ook echt aanwezig in het heilig Brood. Als teken daarvan brandt er een kaarsje in de rode Godslamp. Er is dus altijd iemand thuis in de kerk om jou welkom te heten!



Lees verder op pagina 4 >>

Tabernakel vroeger

Het tabernakel is al heel oud. In Jezus' tijd was er in de tempel ook een tabernakel. Dat was de ruimte waarin God het joodse volk het meest nabij was, zoals Jezus ons nabij is in de hosties.

Al ver vóór Jezus' tijd werden in het tabernakel de 'stenen tafelen' bewaard. Dat waren platte stenen met daarop de tekst van de tien geboden. Een verhaal in de Bijbel vertelt hoe God die tien geboden aan Mozes gaf, toen hij de leider van het joodse volk was. Op de website bij Nieuws kun je er meer over lezen. ■

In het huis van Maria en Martha (Lucas 10, 38-42)

Op een dag komt Jezus in het dorp Betanië. Hij gaat op bezoek bij twee zussen, Martha en Maria. Martha ontvangt Jezus. "Welkom, gaat u toch zitten, wilt u iets drinken?" Ze loopt druk heen en weer. Ondertussen zorgt ze ook voor het eten. Maria zit in een hoekje. Jezus gaat naar haar toe. Maria luistert naar zijn verhalen en naar wat Hij te zeggen heeft.

Martha heeft het heel druk. Ze gaat naar Jezus toe en vraagt: "Vindt U dit eerlijk? Mijn zus laat mij al het werk alleen doen! Zeg eens tegen haar dat ze mij moet komen helpen." Maar Jezus antwoordt: "Martha, Martha, wat maak je je toch druk over alles! Maria kiest ervoor naar mijn woorden te luisteren, en dat is iets wat echt belangrijk is."

Dit verhaal vind je in de Bijbel. De zussen ontvangen Jezus hartelijk en gastvrij, ieder op hun manier. Martha heeft geleerd goed voor een ander te zorgen, en is gastvrij en dienstbaar. Maria is gastvrij door met hart en ziel bij Jezus te zijn. Jezus wil met dit verhaal zeggen: maak wat ruimte om naar Jezus én naar elkaar te luisteren, ook al heb je het druk met andere zaken. ■

Een lied...

van Elly en Rikkert van de cd *Een boom vol liedjes 1*. Voor de vrolijke melodie en een filmpje bij dit liedje zie de website bij Nieuws, NorbertusBode zomer 2018.

Refrein

Martha, Martha,
leg je bezem neer.

Al dat werken komt
een andere keer.

Martha, Martha,
altijd in de weer.

Kies het beste deel,
luister naar de Heer.

Ik moet werken, bezig zijn.

Want dat vindt de Heer zo fijn.

Nee, zegt Jezus, wees nou stil.

Luister eerst naar wat ik wil.

Refrein

Ik moet werken steeds maar weer.

Want dat doe ik voor de Heer.

Nee, zegt Jezus, dat gaat mis.

Weet je wat belangrijk is?

Refrein

Woordzoeker

G	A	H	U	I	S	A	S	N	T
V	R	F	I	J	I	U	E	H	L
H	T	M	O	R	N	O	Z	U	E
E	I	H	A	O	D	E	I	E	D
L	E	M	C	R	L	S	K	N	J
P	E	I	N	A	T	E	B	O	O
E	N	T	M	E	D	H	G	O	K
N	Z	O	R	G	E	N	A	E	T
D	I	E	N	S	T	B	A	A	R
I	N	E	K	R	E	W	N	A	G

aandacht	geloof	koken	werken
Betanie	helpen	luisteren	zorgen
dienstbaar	huis	Maria	
doen	Jezus	Martha	

Streep de woorden weg. De overgebleven letters vormen achter elkaar de oplossing. De oplossing vind je op pagina 6.

Zwaluwenlijn

Weet je dat er mensen zijn die gastvrij zijn voor... vogels in de vrije natuur? Ze bouwen bijvoorbeeld mus-senhotels en uilenkasten. Ook voor de zwaluwen wordt tegenwoordig goed gezorgd.

Bah, al die poep op m'n stoep, dachten de boeren vroeger, en ze haalden de zwaluwnesten aan hun schuren weg. Gevolg: minder jonkies. Op de *Wouwershoeve* aan het Groot Loo in Hilvarenbeek doen ze dat al lang niet meer. Daar zijn zwaluwen meer dan welkom. En de poep, die schrobt de boer gewoon weg.

Vlakbij, op boerderijcamping *Het Achterste Loo*, zien ze deze vogels ook graag komen. De *Agrarische Natuurvereniging* (ANV) heeft drie elektriciteitspalen met draden neergezet. De zwaluwen zitten daarop veiliger. Zo hoog zien ze roofvogels beter aankomen dan op het prikkeldraad rond de weilanden.

Het is een prachtig gezicht, die zwaluwen op de draden, vlak voor ze met een hele zwerm naar het warme Zuiden vliegen. Als ze overwinterd hebben, komen ze het volgend voorjaar graag terug naar deze gastvrije plek... ■

