

Een

van ons junior



Alex van Dijk

Ze zijn net terug van de camping om even boodschappen te doen. Samen met moeder Joyce vertelt Alex over de voorbereiding op en de dag van de Eerste H. Communie.

Vijf bijeenkomsten

- De eerste bijeenkomst stond in het teken van het licht. Heel toepasselijk hebben ze daarbij een kaars mogen versieren.
- De tweede bijeenkomst had 'water' als thema. Alex vertelt dat hij als baby bij het doopsel had gehuild, omdat het water zo koud was.
- Daarna kregen ze een touw met een knoop erin. Ze moesten iets op een briefje schrijven wat ze ooit fout hadden gedaan. Daarmee zaten ze 'in de knoop', daarvan hadden ze spijt. Het briefje gooiden ze in een bak water, dat de tekst onleesbaar maakte: wat ze verkeerd hadden gedaan was hun nu vergeven. Daarna mocht de knoop uit het touw...
- Bij de speurtocht in de kerk ging het om het beantwoorden van vragen. Soms moesten ze kiezen uit een aantal antwoorden, soms heel goed zoeken. Ook hoorden ze wat de betekenis van de schelpen en de kruisjes is.
- Tijdens de laatste bijeenkomst was er een kwartetspel. Alles wat ze geleerd hadden, kwam nog eens aan bod. Ook is de communieviering even geoefend.

Dag van de communie

Een trotse opa vervoerde Alex naar de kerk in een 'lelijke eend' die hij zelf gerestaureerd had. De auto hadden ze samen nog even gewassen. De linten ter versiering had zijn oma gemaakt. Zij kon er helaas niet bij zijn want kort tevoren was ze overleden.

Bij de viering liepen de communicanten met de zelf versierde, brandende kaars van achter uit de kerk naar voren. Daar moest Alex zijn naam zeggen. Het kinderkoortje zorgde voor een vrolijke en blijde noot. Na afloop maakte Alex, samen met opa in die



Alles Kidz



mooie eend, nog een ererondje om het Vrijthof. Thuis was er natuurlijk een gezellig familiefeestje. Als cadeautje kreeg hij lego, want daar is Alex gek op.

Later zijn alle communicantjes in een restaurant lekker friet met mayonaise gaan eten. Ze hebben daar ook nog even buiten gespeeld.

Positieve reacties

Alex vond het leuk zijn communie te doen. Joyce vertelt dat de voorbereiding op dit moment kindgericht is dan die bij haar oudste kinderen enkele jaren geleden. Zij voelde zich toen bij de vieringen voorafgaand aan de communie, minder betrokken.

De ouders kregen op tijd te horen wat er thuis van hen verwacht werd en wat ze eventueel moesten meenemen naar de bijeenkomsten. De map met puzzeltjes en leuke verhalen was heel kindvriendelijk en bevatte ook goede informatie voor de ouders.

De reacties van de communicanten en hun ouders zijn dan ook heel positief. Ze hebben veel respect voor de leidinggevenden, Jacqueline en Rosemarie. ■

Terugblik op de communie

- Ik vond vooral de speurtocht in de kerk erg leuk en in de communieviering het collecteren. De tafelfriet was een leuke afsluiting. **Bram**
- Ik vond bijna alles van de communie leuk, vooral de speurtocht door de kerk en tijdens de viering het voorlezen en het eten van de hostie. Het feest was superleuk: zelf friet scheppen bij de frietkar en het springkussen op het plein! Groetjes, **Jesse**
- De voorbereidingen waren heel leuk. Ik heb er geleerd over Jezus. De dag zelf vond ik wel spannend, omdat ik in de kerk moest voorlezen. Daarna thuis gefeest en een heel leuke dag gehad. Groetjes, **Imke**
- Mijn communie was een bijzondere dag! De voorbereiding was leuk, vooral de speurtocht door de kerk! Zo heb ik alles goed gezien en geleerd. **Isabelle**
- Ik vond de voorbereiding op de woensdagen erg leuk en heb veel geleerd. De communieviering was superleuk en de hostie erg lekker. Ik heb een te gekke dag gehad, die heel snel voorbij was! Groetjes, **Job**
- Ik vond vooral de speurtocht en de viering in de kerk en het feest met mooi weer superleuk. Allemaal bedankt. **Twan**

Jong gedaan is oud geleerd...

In de gezinsvieringen met Kerstmis en tijdens de vieringen van de Eerste H. Communie in de Petrus- en de Willibrorduskerk vormen kinderen uit onze parochie een gelegenheidskoortje. We zijn blij dat er zich iedere keer zo'n vijftien tot twintig kinderen aanmelden.



Onder leiding van Maaïke Greutink-Jansen komen ze een paar keer bij elkaar om de bekende liedjes in te studeren. Jack Peeters, onze pianist / organist, en enkele 'hulpmoeders' zorgen daarbij voor ondersteuning. Onze vrijwilligersgroep krijgt zo jonge aanwas voor de toekomst, want... zingen in de Norbertusparochie blijkt later ook nog leuk en geeft veel voldoening, zeggen 'de oudjes'... Dank je wel aan de kinderen en hun ouders die dit ieder jaar mogelijk maken! ■

Bezoek aan The Passion

Op donderdag 24 maart ben ik met papa, Afke, Anne en Eva weer naar The Passion geweest. Even na vieren rijden we naar Uden, waar het koud en regenachtig is. Gelukkig, er is nog tijd voor een kopje thee. Daarna stappen we in de bus naar Amersfoort.

Als we daar bijna zijn na een rit van twee uur (lang leve de file!), komen beveiligers de bus in. Ze checken uitgebreid alle passagiers en hun spullen, want de aanslagen in Brussel zijn nog maar twee dagen geleden. Helaas mogen onze krukjes om net iets meer te kunnen zien, niet mee... Nu maar hopen dat we vooraan op het plein nog een plekje kunnen bemachtigen.

Een minuut stilte

We vinden een plekje bij het hek waar het kruis aan het eind van de tocht passeert. Het zicht op het podium is er niet zo goed, dat op de twee schermen wel.

De voorbereidingen zijn in volle gang: de verteller is al een paar keer op het podium geweest, de camera's gaan op en neer en de toegangshekken gaan dicht. Net voor de live-uitzending vertelt de producent over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Op zijn verzoek is iedereen één minuut... muisstil. Kippenvel... en bij velen een traan. Een prachtig moment.

The Passion

Dan het welbekende deuntje: het gaat beginnen! Weer komt de verteller - nu onder luid applaus - het podium op. Even later horen we Maria zingen. Wow... ik krijg er echt kippenvel van! Als ik op het hek ga staan, kan ik haar net zien. De liedjes zijn niet erg bekend maar je kunt ze wel goed meezingen. Na het optreden van Maria is er weer iets op de schermen te zien. Ook heel mooi. Daarna wordt Jezus op het podium naar Pilatus gebracht. Op een bepaald moment moeten wij heel hard "Barrabas!" roepen! Na een lied van Pilatus en de verteller volgt een supermooi duet van Maria en Jezus. Weer kippenvel. Het is gewoon jammer dat het afgelopen is.



Dan loopt Jezus met een zwarte doek over zijn hoofd het podium af. De verteller neemt nog een keer contact op met de processie: wanneer komt het kruis? Een paar minuten later gaat het aan ons voorbij en meteen naar het podium. Wat is het groot, zeg! Maria staat in het pad te zingen. Weer zo mooi! Wij kunnen het heel goed zien. Het is bijna afgelopen, maar... waar staat Jezus dit jaar? Op de brug waar Maria enkele liederen heeft gezongen.

Moe maar voldaan

Aan het eind gaat het helaas flink regenen. Na afloop snel naar de bus, naar de warme thee. Als na drie kwartier de weg wordt vrijgegeven, mag de bus vertrekken. Gelukkig verloopt de terugreis een stuk vlotter. Tegen 00.45 uur komen we moe maar voldaan thuis. Volgend jaar weer!

Mirthe

Prijspuzzel

In deze NorbertusBode zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje. Wil je weten wat ze doen? Vul dan de woordzoeker in op de website van de Norbertusparochie: h-norbertus.nl/jeugd/nieuws. Zit je nog op de basisschool en wil je kans maken op een prijsje? Mail de oplossing dan vóór 1 juli naar info@h-norbertus.nl.