



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUSBODE



Jaargang 3, nummer 2, mei 2016

Levende stenen in onze eeuwenoude kerken

Als ze er niet waren, hoe zou het dan toch moeten? We bedoelen al die vrijwilligers die zich op een of andere manier inzetten voor onze parochie.

Hoe zou het koper eruit zien, als het niet meer gepoetst wordt? Of de kerk, de zaaltjes, het keukentje of de sacristie, de was of de strijk, als er geen dames en heren zijn die daarvoor de handen uit de mouwen steken? De kerken liggen gezellig in het groen maar al dat groen moet wel onderhouden worden. Dat geldt ook voor de begraafplaatsen. Daarvoor zijn vele handen nodig, net als voor het sneeuwvrij maken van de stoepen in de winter.

In de vieringen kunnen we niet zonder koster, lector en misdienaar. Achter de schermen gaan de liturgieblaadjes door heel wat handen voor ze getypt, gekopieerd en gevouwen in de kerk liggen.



Ongetwijfeld houden onze koorleden van zingen maar... iedere week repeteren en in het weekend zingen kan best belastend zijn. Toch zijn ze present. En wist u dat er bij iedere uitvaart 11 vrijwilligers betrokken zijn behalve het koor van zo'n 25 dames en heren? Doop, Eerste H. Communie, Vormsel en Huwelijk, het zijn prachtige feesten, mede dankzij vrijwilligers...

En niet te vergeten...

- een vaste groep vrijwilligers bezoekt de zieken;
- verschillende mensen openen en sluiten dagelijks de kapellen;

- anderen werken voor archief, website of Norbertus-Bode;
- velen zetten zich in voor misintenties, Actie Kerkbalans, leden- en financiële administratie.

Zomaar een greep uit de taken die vrijwilligers in de Norbertusparochie op zich nemen. Al dit werk gebeurt onder het toezicht van het parochiebestuur. Ook dat bestaat - het zal u niet verbazen - uit vrijwilligers...

En daarom zeggen wij welgemeend: "Dank je wel voor jullie inzet", of dat nu dagelijks, één keer per week, per maand of per jaar is. Mede dankzij jullie kunnen we voor de hele geloofsgemeenschap een open, gastvrije parochie blijven met twee kerken. Daar voeden we ons in het weekend met wat we door de week nodig hebben. Daar zijn groot- of kleingelovigen te allen tijde welkom op die momenten in het leven dat kerk en samenleving elkaar nodig hebben.

Steven Barberien, Toos Maas en Gust Jansen

In je eentje ga je sneller, samen kom je verder

Een jaar geleden stond pastoor Barberien onverwacht bij ons in de keuken. Of ik erover wilde nadenken lid te worden van het parochiebestuur. Als rechtgeaarde oosterling volg ik steevast de K.W.W.-methode. Voor niet ingewijden: 'Kieken wat wört', oftewel: 'Eerst de kat uit de boom kijken'...



Daarom stelde ik voor eerst een jaartje in het bestuur mee te lopen, en daarna tot een besluit te komen. Dat jaar, waarin ik veel heb geleerd, is inmiddels voorbij. Onvoorstelbaar wat voor werk er allemaal komt kijken bij het reilen en zeilen van een parochie. En hoeveel mensen zich daarvoor samen inzetten, uit oprechte betrokkenheid bij onze mooie Norbertusparochie. Er wordt enorm veel goed werk gedaan, waarvoor wij onze vrijwilligers zeer dankbaar zijn. >>>

Bestuurslid vrijwilligers

Het lijkt me mooi voor hen een aanspreekpunt te worden bij allerlei zaken waar ze tegen aanlopen. Om als het ware een brug te vormen tussen de diverse werkgroepen en het parochiebestuur. Want ongetwijfeld zijn er nog heel veel ideeën over hoe we zaken nog mooier, beter, gemakkelijker kunnen maken. Ik wil graag met jullie kennismaken om te horen wat er bij jullie leeft en waaraan behoefte is. Regelmatig ben ik in de kerk te vinden. Dus heb je als vrijwilliger vragen, spreek me dan gerust aan. En anders zien we elkaar wellicht op de vrijwilligersavond van vrijdag 3 juni in de tuin van de pastorie in Diessen. Graag tot dan!

Edwin Rozenkamp

Vrijwilliger zijn...

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel! ■



vrijwilligers worden niet betaald,
niet omdat ze waardeloos zijn
maar omdat ze onbetaalbaar zijn

Vrijwilligers in beeld

Wie zich een gevarieerd beeld wil vormen van het vrijwilligerswerk in de Norbertusparochie, raden we aan op onze website het zoekwoord 'fotoboeken' in te typen. U komt dan bijvoorbeeld uit bij foto's van vieringen als de Eerste H. Communie, van onderhoudswerk op begraafplaatsen en restauratie aan altaren, en... van onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Een andere kijk op onze vrijwilligers! ■



Vrijwilligers gezocht

Voelt u zich betrokken bij de Norbertusparochie en wilt u ook uw steentje bijdragen? Op onze website bij Organisatie, Vrijwilligers vindt u informatie en een aanmeldformulier. ■

Kerktelevisie

In april jl. is de Venerabele Gilde begonnen met de aanleg van kerktelevisie in de Petruskerk. Kerkgangers die achter de pilaren zitten, kunnen via twee tv-schermen de vieringen nu beter volgen.

Om de opnames ook in de Beekse huiskamers te brengen heeft het CAS (Centraal Antenne Systeem Hilvarenbeek) inmiddels een voorziening getroffen.

Op 15 mei - Pinksteren - is op kanaal 12 (Beek TV) voor het eerst een Eucharistieviering in de Petruskerk rechtstreeks uitgezonden. Dit kanaal is te ontvangen op de oude kabel en via de glasvezelkabel (beide van Caiway).



Clossenborch

Ook de bewoners van de Clossenborch en de aanleunwoningen kunnen nu via kerk-tv de vieringen in de Petruskerk volgen. De rechtstreekse tv-kabel vanuit de kerk is hiermee komen te vervallen.

De uitzendingen zijn met name bedoeld voor aan huis gebonden parochianen. Op deze manier blijven ook zij met de kerk verbonden.

Vervolg

Als de installatie van kerk-tv in de Petruskerk is afgerond wordt een begin gemaakt met de aanleg in de Willibrorduskerk. Ook inwoners van Diessen en omgeving kunnen de vieringen dan op hun tv ontvangen. Naar verwachting is dit eind 2016, begin 2017 gerealiseerd.

Een volgende stap is dat de vieringen via streaming ook wereldwijd te volgen zijn, op internet.

Dank

De Norbertusparochie is de Venerabele Gilde veel dank verschuldigd voor haar inspanningen! Ook aan het Centraal Antenne Systeem Hilvarenbeek is een woord van dank op zijn plaats. Samenwerking met het CAS maakt ontvangst van kerk-tv in de Beekse huiskamers mogelijk.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Jos van Bussel: jos.vanbussel@outlook.com, of Leo Lamers: famlamers@kabelfoon.nl ■

Een

van ons junior



Alex van Dijk

Ze zijn net terug van de camping om even boodschappen te doen. Samen met moeder Joyce vertelt Alex over de voorbereiding op en de dag van de Eerste H. Communie.

Vijf bijeenkomsten

- De eerste bijeenkomst stond in het teken van het licht. Heel toepasselijk hebben ze daarbij een kaars mogen versieren.
- De tweede bijeenkomst had 'water' als thema. Alex vertelt dat hij als baby bij het doopsel had gehuild, omdat het water zo koud was.
- Daarna kregen ze een touw met een knoop erin. Ze moesten iets op een briefje schrijven wat ze ooit fout hadden gedaan. Daarmee zaten ze 'in de knoop', daarvan hadden ze spijt. Het briefje gooiden ze in een bak water, dat de tekst onleesbaar maakte: wat ze verkeerd hadden gedaan was hun nu vergeven. Daarna mocht de knoop uit het touw...
- Bij de speurtocht in de kerk ging het om het beantwoorden van vragen. Soms moesten ze kiezen uit een aantal antwoorden, soms heel goed zoeken. Ook hoorden ze wat de betekenis van de schelpen en de kruisjes is.
- Tijdens de laatste bijeenkomst was er een kwartetspel. Alles wat ze geleerd hadden, kwam nog eens aan bod. Ook is de communieviering even geoefend.

Dag van de communie

Een trotse opa vervoerde Alex naar de kerk in een 'lelijke eend' die hij zelf gerestaureerd had. De auto hadden ze samen nog even gewassen. De linten ter versiering had zijn oma gemaakt. Zij kon er helaas niet bij zijn want kort tevoren was ze overleden.

Bij de viering liepen de communicanten met de zelf versierde, brandende kaars van achter uit de kerk naar voren. Daar moest Alex zijn naam zeggen. Het kinderkoortje zorgde voor een vrolijke en blijde noot. Na afloop maakte Alex, samen met opa in die



Alles Kidz



mooie eend, nog een ererondje om het Vrijthof. Thuis was er natuurlijk een gezellig familiefeestje. Als cadeautje kreeg hij lego, want daar is Alex gek op.

Later zijn alle communicantjes in een restaurant lekker friet met mayonaise gaan eten. Ze hebben daar ook nog even buiten gespeeld.

Positieve reacties

Alex vond het leuk zijn communie te doen. Joyce vertelt dat de voorbereiding op dit moment kindgericht is dan die bij haar oudste kinderen enkele jaren geleden. Zij voelde zich toen bij de vieringen voorafgaand aan de communie, minder betrokken.

De ouders kregen op tijd te horen wat er thuis van hen verwacht werd en wat ze eventueel moesten meenemen naar de bijeenkomsten. De map met puzzeltjes en leuke verhalen was heel kindvriendelijk en bevatte ook goede informatie voor de ouders.

De reacties van de communicanten en hun ouders zijn dan ook heel positief. Ze hebben veel respect voor de leidinggevenden, Jacqueline en Rosemarie. ■

Terugblik op de communie

- Ik vond vooral de speurtocht in de kerk erg leuk en in de communieviering het collecteren. De tafelfriet was een leuke afsluiting. **Bram**
- Ik vond bijna alles van de communie leuk, vooral de speurtocht door de kerk en tijdens de viering het voorlezen en het eten van de hostie. Het feest was superleuk: zelf friet scheppen bij de frietkar en het springkussen op het plein! Groetjes, **Jesse**
- De voorbereidingen waren heel leuk. Ik heb er geleerd over Jezus. De dag zelf vond ik wel spannend, omdat ik in de kerk moest voorlezen. Daarna thuis gefeest en een heel leuke dag gehad. Groetjes, **Imke**
- Mijn communie was een bijzondere dag! De voorbereiding was leuk, vooral de speurtocht door de kerk! Zo heb ik alles goed gezien en geleerd. **Isabelle**
- Ik vond de voorbereiding op de woensdagen erg leuk en heb veel geleerd. De communieviering was superleuk en de hostie erg lekker. Ik heb een te gekke dag gehad, die heel snel voorbij was! Groetjes, **Job**
- Ik vond vooral de speurtocht en de viering in de kerk en het feest met mooi weer superleuk. Allemaal bedankt. **Twan**

Jong gedaan is oud geleerd...

In de gezinsvieringen met Kerstmis en tijdens de vieringen van de Eerste H. Communie in de Petrus- en de Willibrorduskerk vormen kinderen uit onze parochie een gelegenheidskoortje. We zijn blij dat er zich iedere keer zo'n vijftien tot twintig kinderen aanmelden.



Onder leiding van Maaïke Greutink-Jansen komen ze een paar keer bij elkaar om de bekende liedjes in te studeren. Jack Peeters, onze pianist / organist, en enkele 'hulpmoeders' zorgen daarbij voor ondersteuning. Onze vrijwilligersgroep krijgt zo jonge aanwas voor de toekomst, want... zingen in de Norbertusparochie blijkt later ook nog leuk en geeft veel voldoening, zeggen 'de oudjes'... Dank je wel aan de kinderen en hun ouders die dit ieder jaar mogelijk maken! ■

Bezoek aan The Passion

Op donderdag 24 maart ben ik met papa, Afke, Anne en Eva weer naar The Passion geweest. Even na vieren rijden we naar Uden, waar het koud en regenachtig is. Gelukkig, er is nog tijd voor een kopje thee. Daarna stappen we in de bus naar Amersfoort.

Als we daar bijna zijn na een rit van twee uur (lang leve de file!), komen beveiligers de bus in. Ze checken uitgebreid alle passagiers en hun spullen, want de aanslagen in Brussel zijn nog maar twee dagen geleden. Helaas mogen onze krukjes om net iets meer te kunnen zien, niet mee... Nu maar hopen dat we vooraan op het plein nog een plekje kunnen bemachtigen.

Een minuut stilte

We vinden een plekje bij het hek waar het kruis aan het eind van de tocht passeert. Het zicht op het podium is er niet zo goed, dat op de twee schermen wel.

De voorbereidingen zijn in volle gang: de verteller is al een paar keer op het podium geweest, de camera's gaan op en neer en de toegangshekken gaan dicht. Net voor de live-uitzending vertelt de producent over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Op zijn verzoek is iedereen één minuut... muisstil. Kippenvel... en bij velen een traan. Een prachtig moment.

The Passion

Dan het welbekende deuntje: het gaat beginnen! Weer komt de verteller - nu onder luid applaus - het podium op. Even later horen we Maria zingen. Wow... ik krijg er echt kippenvel van! Als ik op het hek ga staan, kan ik haar net zien. De liedjes zijn niet erg bekend maar je kunt ze wel goed meezingen. Na het optreden van Maria is er weer iets op de schermen te zien. Ook heel mooi. Daarna wordt Jezus op het podium naar Pilatus gebracht. Op een bepaald moment moeten wij heel hard "Barrabas!" roepen! Na een lied van Pilatus en de verteller volgt een supermooi duet van Maria en Jezus. Weer kippenvel. Het is gewoon jammer dat het afgelopen is.



Dan loopt Jezus met een zwarte doek over zijn hoofd het podium af. De verteller neemt nog een keer contact op met de processie: wanneer komt het kruis? Een paar minuten later gaat het aan ons voorbij en meteen naar het podium. Wat is het groot, zeg! Maria staat in het pad te zingen. Weer zo mooi! Wij kunnen het heel goed zien. Het is bijna afgelopen, maar... waar staat Jezus dit jaar? Op de brug waar Maria enkele liederen heeft gezongen.

Moe maar voldaan

Aan het eind gaat het helaas flink regenen. Na afloop snel naar de bus, naar de warme thee. Als na drie kwartier de weg wordt vrijgegeven, mag de bus vertrekken. Gelukkig verloopt de terugreis een stuk vlotter. Tegen 00.45 uur komen we moe maar voldaan thuis. Volgend jaar weer!

Mirthe

Prijspuzzel

In deze NorbertusBode zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje. Wil je weten wat ze doen? Vul dan de woordzoeker in op de website van de Norbertusparochie: h-norbertus.nl/jeugd/nieuws. Zit je nog op de basisschool en wil je kans maken op een prijsje? Mail de oplossing dan vóór 1 juli naar info@h-norbertus.nl.

Een

van ons

Jo Vissers-Custers



Vierenvijftig jaar geleden kwamen Jo en Piet vanuit Noord-Limburg naar Hilvarenbeek. Piet studeerde in Tilburg en het reizen van Horst naar Tilburg nam nogal wat tijd in beslag. Daarom besloot hij in deze omgeving een baan te zoeken. Het werd de mavo in Hilvarenbeek. Het sollicitatiegesprek met Frans Engels verliep vlot en gemoedelijk. De baan was zo beklonken want de vrouw van Frans kwam uit dezelfde plaats als Piet...

Jo en Piet kregen twee kinderen. Helaas stierf hun zoon op 31-jarige leeftijd aan de gevolgen van een epileptische aanval. Samen genieten ze van hun drie kleinkinderen, die de puberleeftijd inmiddels ontgroeid zijn.

Acoliet

Van huis uit zijn Jo en Piet katholiek opgevoed. Ze staan reëel in het leven en nemen hun verantwoordelijkheid, ook bij zaken die de kerk betreffen.

Vijftien jaar geleden vroeg Riek van Poppel of Jo het tekort aan acolieten wilde aanvullen. Jo heeft dat meteen toegezegd. Vroeger hielp ze haar jongste broer, die misdienaar wilde worden, met het leren van de Latijnse teksten. Ze heeft het altijd jammer gevonden dat meisjes toen niet werden toegelaten.

Jo assisteert nu samen met twee anderen de voorganger tijdens begrafenissen. Zes mensen wisselen elkaar daarbij af. Soms moeten ze wel twee keer in de week aanwezig zijn. "Een aanvulling van het groepje zou welkom zijn. Het is fijn dat je er mede voor kunt zorgen dat mensen een mooie begrafenis krijgen", aldus Jo.

Bridgen

Iedereen kent Piet als leraar bridgen. Ook Jo kreeg les van hem. Ze bridgen beiden bij de bond van ouderen en bij de Hilvarenbeekse Bridge Club maar vormen hier geen paar. Er zijn echtparen bij wie dat spanning oplevert, en dat willen ze voorkomen. Het moet wel leuk blijven... Na afloop kunnen ze het spel samen nog wel eens op een prettige en ontspannen manier evalueren.

Handenarbeidclubje

Op dinsdagmiddag is Jo actief in een handenarbeidclubje. Samen handwerken, boetseren, kantklossen of kaarten maken geeft veel plezier. De deelnemers brengen elkaar op ideeën, die ze dan samen uitwerken.

Op bedevaart met de fiets

Zowel Jo als Piet is drie keer in Lourdes geweest. De reis die de meeste indruk heeft gemaakt, was de tocht die ze samen ondernomen hebben op de fiets. Onderweg bezochten ze menige kerk. Het was even een rustpuntje en overal werd wel een kaarsje aangestoken.

Ze hebben samen al heel wat afgefietst. Nog elk jaar maken ze de tocht naar Scherpenheuvel en Den Bosch. Dat is inmiddels traditie. ■

Achter de voordeur

Niet alle vrijwilligers in onze parochie timmeren aan de weg. Minder zichtbaar zijn zij die achter de voordeur en in de Clossenborch actief zijn. Ze nemen mensen die dat nodig hebben, bij de hand en laten ook 'in sombere tijd de liefde overheersen'... De 'daadwerkelijke' aandacht van deze stille vrijwilligers verdient ons respect...

Als dat het einde wordt

Neem mij bij de hand

als ik de weg niet meer kan vinden

Als ik zelfs de namen van de kinderen niet meer weet.

Laat dan toch in sombere tijd de liefde overheersen
Liefde die de basis was voor al ons lief en leed.

Als het niet meer lukt om in mijn binnenste te kijken
En er in mijn ogen niet de blik is van weleer.
Roep dan in herinnering het mooie wat wij hadden
Zeg mij hoe het was, wellicht besef ook ik het weer.

Neem mij bij de hand

ook als ik niet meer zal beseffen

dat ik jou - zo ongewild - met zorgen overstelp.

Leg dan liefdevol jouw hand toch in de mijne

Koester dan het verleden als een parel in de schelp!

Uit het blad van een verzorgingstehuis in Breda

Wist u dat ...

- de vastenactie voor de school in Herat (Afghanistan) € 2347,- heeft opgebracht (kerkcollecte en via de giro);
- Wilde Ganzen dit bedrag met 52% heeft verhoogd, waarna de opbrengst ruim € 3500,- is;
- we alle gulle gevers hartelijk danken voor hun solidariteit!
- de school nog niet helemaal af is en bijdragen nog steeds welkom zijn op banknummer NL68 RABO 0102 4456 72 EUR;
- we de vrijwilligers op 3 juni een plezierige en hartelijke feestavond toewensen;
- we benieuwd zijn naar de vrijwilliger van het jaar!
- we blij zijn met onze kerk-tv, die sinds Pinksteren in de Beekse huiskamers te ontvangen is?



In onze parochie**Gedoopt**

- **Jurre van den Broek**
* 31 augustus 2015, ♀ 3 april 2016
Zoon van Bart van den Broek en Lobke Denissen
- **Vince Corstiaans** * 22 december 2014, ♀ 1 mei 2016
Zoon van Roy en Arina Corstiaans
- **Florine Sprenger** * 19 december 2015, ♀ 1 mei 2016
Dochter van Reiner en Lieke Sprenger
- **Ties Netten** * 16 november 2015, ♀ 1 mei 2016
Zoon van Roel en Sanne Netten-Abrahams
- **Pleun van Hees** * 3 november 2015, ♀ 22 mei 2016
Dochter van Marco en Bernadette van Hees-van Rooij

Doopdata in de Petruskerk

5 juni, 12 juni, 26 juni, 7 augustus, 21 augustus

Doopdata in de Willibrorduskerk

19 juni, 3 juli, 31 juli, 18 september

Trouwen gaan

- **Marco van der Zwan en Monique Gilbers**
op vrijdag 24 juni om 15.00 uur in de Willibrorduskerk

Van harte proficiat

Het gouden huwelijksfeest vieren

- **Jan en Riek Vingerhoets-Versteijnen**
op vrijdag 27 mei in de Willibrorduskerk

Gouden priesterfeest

- **Jan van Gestel**
op zaterdag 18 juni in de Willibrorduskerk

Gelovig afscheid

- **Peter Rietveld**, † 15 maart, 77 jaar
- **Johan van Beurden**, † 15 maart, 70 jaar
- **Riet van Dormolen-Janssen**, † 17 maart, 84 jaar
- **Jo Hesselmans-Schepens**, † 25 maart, 87 jaar
- **Jan Bierkens**, † 6 april, 91 jaar
- **Susane Gill**, † 17 april, 13 jaar
- **Truus Lavrijsen-Valckx**, † 21 april, 97 jaar
- **Harrie van Dal**, † 22 april, 70 jaar
- **Jan van Puijenbroek**, † 22 april, 87 jaar
- **Frans Heuvelmans**, † 22 april, 87 jaar
- **Pepijn Janssen**, † 27 april, 16 jaar
- **Gerrit Kolsters**, † 3 mei, 91 jaar

Voor uw agenda

- **Donderdag 2 juni om 19.45 uur**
Vergadering parochiebestuur
- **Vrijdag 3 juni om 19.30 uur**
Vrijwilligersavond in de tuin van de pastorie; tent open vanaf 19.00 uur
- **Zondag 12 juni om 11.00 uur**
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
- **Zaterdag 25 juni om 19.00 uur**
Na de viering koffiedrinken in de Eenhoorn
- **Woensdag 29 juni om 19.45 uur**
Vergadering parochiebestuur
- **Zondag 11 september om 11.00 uur**
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
- **Zaterdag 24 september om 19.00 uur**
Na de viering koffiedrinken in de Eenhoorn
- **Zondag 2 oktober 16.00 uur**
Orgelconcert Midden-Brabantse Orgelkring Willibrorduskerk
- **Zondag 9 oktober om 11.00 uur**
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk

Tijdens de vakantie

- **Bezichtiging Petruskerk**
In juli en augustus elke middag, behalve op maandag.
Voor informatie of een rondleiding: de heer Piet van Hees, (013) 505 2641 of pjjvhees@kabelfoon.nl. De werkgroep 'Openstelling Sint-Petruskerk' zorgt voor een deskundige gids.
- **Bezichtiging Willibrorduskerk**
Groepen kunnen het hele jaar door na afspraak de kerk bezoeken. Ook een rondleiding is mogelijk. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de heer Ad Hoozemans op 06-15 50 33 57 of per e-mail: adhoozemans5@gmail.com.
- **Marktconcerten**
In juli en augustus, elke donderdag van 12.00 tot 12.30 uur orgelconcert in de Petruskerk (toegang gratis)

Colofon

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

