

Een boer ging uit zaaien...

Op een dag zat Jezus aan het meer. Er stroomden heel veel mensen toe om naar Hem te luisteren. Jezus stapte in een boot, dan konden ze Hem beter zien. Vanaf die boot vertelde Hij hun...

...het verhaal van de zaaier...

'Er was eens een boer met een groot stuk land. Toen de winter voorbij was, ging hij aan het werk op zijn akker. Hij wilde er tarwe op zaaien maar eerst moest hij onkruid weghalen en de grond lekker losmaken. Wat zou zijn graan dan goed groeien...

Met een brede zwaai strooide de boer telkens wat tarwe om zich heen. Veel korrels vielen op de losgemaakte grond maar sommige kwamen tussen de distels, op de rotsen of op de weg naast de akker terecht. Blij maar moe van het zaaien ging de boer naar huis...



De korrels in de goede grond kwamen boven als mooie plantjes. Door de warmte van de zon en af en toe een buitje regen werden ze groter en sterker. Ze kregen prachtige aren vol korrels. De boer was er heel gelukkig mee. Nu had hij graan om er meel voor brood van te maken, en om weer te zaaien. Maar het graan op de slechte bodem groeide niet. De korrels tussen de distels hadden geen licht, die op de rotsen geen water. En de vogels pikten de zaadjes op de weg op...

Waarom dit verhaal?

De mensen vroegen aan Jezus: 'Waarom vertelt U ons dit verhaal eigenlijk? Wij snappen het niet.' Jezus legde het uit: 'Net als die boer zaai ik, niet in aarde maar in de harten van mensen. In mijn verhalen vertel ik dat ze goed moeten zijn voor elkaar. Sommigen willen dat niet horen. In hun harten groeit mijn zaadje niet, zoals een graankorrel niet groeit op de weg, op de rotsen of tussen de distels. Er zijn ook mensen die wel luisteren. Zij begrijpen mijn verhalen en ze gaan beter voor elkaar en voor zichzelf zorgen.'

Zoals uit een zaadje een mooie plant kan groeien, zo kunnen jullie prachtige mensen worden. En God is net zo blij met ieder goed mens als een boer met elke gezonde plant. ■

Zing je mee?

Voor de eerste communievieringen van zondag 8 april (Diessen) en zondag 15 april (Hilvarenbeek) zijn wij op zoek naar kinderen die het leuk vinden mee te zingen in een gelegenheidskoortje. Repetities op maandag 19 en 26 maart van 15.45 tot 16.45 uur in de Petruskerk (ingang achterom). ■

Alles Kidz



Doe je mee?

Graag nodigen we jou uit voor:

- **Palmpasenviering in de Petruskerk**
Zondag 25 maart 11.00 uur
Kijk op de website hoe je zelf een palmpasen kunt maken.
- **Witte Donderdag**
29 maart 19.00 uur: gedenken Laatste Avondmaal in de Willibrorduskerk.



Woordzoeker

Z O A N L S U I T E E N Z
N N A E A Z D J E R E E N
M E N N O O A O A I E P L
A L S E J T N A L P N S T
K A A T R N N K I I L G R
O H E S O E I E R E C N Z
D R O G R R T K T U N H U
N E I O O R T S N E I N T
O V K O E N I J I U L D L
R I Z A A D J E S U E P R
G R A A N K O R R E L S A
C H T I G R E I A A Z E M
E N S E G N W O R D E N !

distels	licht	plantjes	verhalen
graankorrels	luisteren	rotsen	zaadjes
groeien	onkruid	stenen	zaaien
grond	oogsten	strooien	zaaier
korenaar			

Streek de woorden weg. De overgebleven letters vormen achter elkaar de oplossing.

De oplossing vind je op de volgende pagina.





Jong geleerd

Al enkele jaren kun je bij een supermarktketen moestuintjes sparen. Veel kinderen beginnen enthousiast met zaaien en na verloop van tijd staan her en der potjes met plantjes op de vensterbank.



Ook op scholen wordt er druk getuinierd. Bij de kleinsten is het vaak een knutselwerkje met tuinkers, terwijl de oudere kinderen echt naar buiten gaan. Enkele scholen in onze parochie, zoals de Willibrordus in Diessen, hebben zelfs een moestuin.

Wekelijks van maart tot oktober werken de kinderen van groep 3 tot en met 8 in kleine groepjes en onder leiding van vrijwilligers in de moestuin. Deze maand zijn de kinderen enthousiast begonnen aan hun derde seizoen. Grond bewerken, zaaien en plantjes opkweken (in bakken, ook in de klas), water geven, uitplanten, onkruid wieden, oogsten en... samen koken met de oogst. Alle kinderen van kinderopvang en school smullen van het resultaat... ■



IJsheiligen

Heb je wel eens van de IJsheiligen gehoord? De naam is al heel oud. Nu de dagen warmer worden, fleuren veel mensen hun tuin op met nieuwe plantjes. Planten die in de winter binnen hebben gestaan, mogen ook naar buiten. Overdag staan ze heerlijk in het zonnetje, maar 's nachts kan het nog erg koud zijn door nachtvorst. Die veroorzaakt schade aan vorstgevoelige planten en bloemen. Een oude volkswijsheid zegt dat je dergelijke planten beter pas buiten kunt zetten als de IJsheiligen voorbij zijn. Dat is na 14 mei want de naamdagen van de IJsheiligen - Sint-Mamertus, Sint-Pancreatius, Sint-Servatius en Sint-Bonifatius - vallen op 11 tot en met 14 mei. ■



Een lied

Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt,
alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen,
ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien,
de eerste vogel fluit.

Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan.

Ze hadden hem gekruisigd
en in een graf gedaan.
Maar na drie donkere dagen
is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan.

Elly en Rikkert,
uit *Liedjes voor Pasen*
Voor de muziek van
Weet je dat de lente komt
zie YouTube



Zoals uit een zaadje een mooie plant kan groeien, zo kunnen jullie prachtige mensen worden!

Woordzoeker oplossing