



R.K. Parochie H. Norbertus

# NORBERTUSBODE



Jaargang 4, nummer 3, oktober 2017

## Zeg het met muziek

Er zijn van die momenten in ons leven dat we geen woorden vinden voor wat we willen zeggen. De intensiteit van vreugde of verdriet overstijgt soms de taal... Dan uiten we ons graag op een andere manier: met muziek bijvoorbeeld.

Ook in onze kerken is muziek een belangrijke factor om intenser te beleven wat we vieren. De klanken van het orgel of van een goed gezongen, aansprekend lied brengen ons in een andere dimensie. Hart en geest verruimen zich. Niet toevallig zeggen we: zingen is tweemaal bidden.

Veel klassieke muziek - soms ook hedendaagse - vindt haar oorsprong in liturgie of Bijbelteksten. Liturgische muziek klinkt dus niet alleen in de kerk maar ook in de schouwburg of thuis op de radio, of via cd en iPod.



Onze parochie is rijk gezegend met organisten en dirigenten die hun kennis weten over te dragen op de vele koorleden. Dat vraagt om permanente vorming en oefening, waarbij de wekelijkse repetitieavond een must is. Vanzelf gaat het niet...

Eigenlijk geldt dat voor alles in onze parochie. Er wordt veel werk verzet door een grote groep mensen. Voortdurend zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Ook zij hebben steeds weer behoefte aan vorming om te kunnen groeien in geloof en dienstbaarheid. In deze NorbertusBode verwijzen we naar cursussen en vormingsmomenten voor vrijwilligers.

Goed toegeruste vrijwilligers: dat klinkt als muziek in de oren.

*Pastoraal team*

## Op zoek naar pastoraal assistenten

Het bisdom geeft een à twee mensen uit onze parochie de mogelijkheid de cursus Kadervorming te volgen om daarna als pastoraal assistent(e) mee te denken over en te werken in de pastoraal in onze parochie. Wat houdt deze functie eigenlijk in? We zijn het gaan vragen aan Toos Maas, sinds 1983 in onze parochie actief als vrijwilligster en sinds 1992 als pastoraal assistente.



### Wat doet een pastoraal assistent(e)?

"Het woord zegt het al: assisteren in de pastoraal. En dat kan heel breed zijn. Het hangt af van de tijd die je eraan wilt besteden, en van je interesses. Ik ben begonnen met me te verdiepen in de werkgroepen. Overal leer je wat en kom je andere mensen tegen. Uiteindelijk ben ik gaan meedenken en -werken in de toenmalige pastoraatgroep, vaak achter de schermen, en zo nu en dan ga ik mee voor in de viering. Door de jaren heen is het assisteren in de pastoraal - steeds in overleg - uitgebreid, bijvoorbeeld met het begeleiden en coördineren van werkgroepen, het voorbereiden van uitvaarten en ziekenbezoek."

### Is er een opleiding voor nodig?

"Nodig is een groot woord - in de praktijk kun je veel leren - maar goed is het wel. Ik heb destijds met anderen uit onze parochie een tweejarige cursus gevolgd over vier disciplines: Liturgie, Bijbel, Diaconie en Opbouw. De kadervorming die nu vanuit het bisdom wordt aangeboden, is wellicht anders van opzet maar leidt uiteindelijk naar hetzelfde doel: het pastorale team assisteren."

### Hoeveel tijd kost het, pastoraal assistent(e) zijn?

"Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb er veel tijd aan gegeven, niet omdat het moest maar omdat ik alle tijd en medewerking van mijn thuisfront had. Dus kon en kwam er steeds iets bij.

>>

Het werk is vrijwillig maar uiteindelijk niet vrijblijvend en je draagt samen met de pastores toch verantwoordelijkheid. Door de jaren heen gaan mensen je kennen en word je aangesproken op pastorale zaken. Dat is heel waardevol maar kan soms ook moeilijk zijn."

### Wie zou jij adviseren zich op te geven voor de cursus?

"Als je kunt geloven in God en in mensen en iets wilt betekenen voor onze parochie en de kerk; als je het belangrijk vindt dat niet alleen pastores leiding geven, dan is dit ontzettend mooi en zinvol vrijwilligerswerk. Grijp dan deze kans en geef je op voor de cursus Kadervorming die in januari 2018 in ons bisdom start. De cursus duurt twee jaar, waarbij je twee keer zeven zaterdagen bijeenkomt. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je tijd besteedt aan literatuur en eventuele opdrachten uitvoert.

Is je interesse gewekt en wil je wat uitgebreider geïnformeerd worden, bel of mail me gerust: 06-25080170 / towamaas@kpnmail.nl." ■

### Een bevlogen dirigent

Jacques Lemmens, sinds een jaar dirigent van het Norbertuskoor in Diessen, is zeker geen onbekende in onze gemeente. Hij was al eerder actief in Esbeek en heeft ook het orgel in de Petruskerk wel eens bespeeld. Zijn moeder is "er eentje van Zigenhorn", zoals hij zelf zegt, en ome Wout Favier dirigeerde een van de Beekse koren. Jacques studeerde orgel, piano en koordirectie aan het conservatorium in Tilburg. Ad van Sleuwen was een van zijn docenten. Wonend in Hapert leidt Jacques vijf koren uit verschillende dorpen. Toen hem werd gevraagd of hij het Norbertuskoor wilde dirigeren, zag hij dat het perfect in zijn agenda paste. Hij was meteen om...



Jacques karakteriseert de Norbertusparochie als een goed georganiseerde, betrokken gemeenschap met een deskundig bestuur en een warme en gepassioneerde voorganger. De kerken omschrijft hij als twee unieke gebouwen met prachtige, zeer goed onderhouden orgels. Het is voor hem een genot hier te werken: het voelt als een warm bad.

### Jacques en zijn koren

Jacques, een gevoelsmens, vindt het belangrijk dat koorleden de muziek beleven. Een psalm kan pas goed gezongen worden als de zangers de inhoud begrijpen. Het is voor hem niet belangrijk of men noten kan lezen. Dat kan soms zelfs belemmerend werken, als het notenschrift te letterlijk geïnterpreteerd wordt.

Als dirigent van zoveel koren ziet hij veel voordelen in samenwerking. Bij zijn afstudeerproject in 2003 heeft hij al zijn koren betrokken. Dat leverde veel positieve reacties op, ook van koorleden. Die samenwerking zorgt er ook voor dat, als er ergens een keer een tekort is, men bereid is dat tekort aan te vullen.

Jacques zoekt met zijn koren graag de grenzen op. Daardoor weet hij er meer uit te halen dan ze zelf hadden verwacht. Onder zijn leiding is het plezier in muziek maken toegenomen. Hij weet de zangers op een natuurlijke wijze mee te nemen in zijn zienswijze. Zo op het oog laat hij ze losjes zingen, maar met gerichte, vaak speelse aanwijzingen brengt hij ze daar waar hij ze hebben wil.

### Norbertuskoor

Jacques is enthousiast over de eensgezindheid in het Norbertuskoor. Dat het een samensmelting is van koren uit verschillende parochies van voor de fusie, daar merk je totaal niets meer van. Mannen zijn nog heel erg welkom.

Hoog op zijn lijst staat een prettige samenwerking met de andere dirigenten en koren in de Norbertusparochie. Samen kunnen we meer dan alleen, is het motto van deze enthousiaste en bevlogen musicus. ■

### Open Kerken Brabant

De Stichting Brabantse Hoeders wil op zondag 26 november graag alle kerken in Brabant – ook die met een nieuwe bestemming – openstellen voor het publiek. Bezoekers kunnen dan genieten van activiteiten als rondleidingen, tentoonstellingen en muziekuitvoeringen. De stichting wil hiermee bereiken dat we ons bewust worden van het bijzondere, culturele erfgoed van onze kerken. Voor meer informatie zie [www.openkerkenbrabant.nl](http://www.openkerkenbrabant.nl) ■



## Muziek...

... is belangrijk in het leven van kinderen. Een baby'tje heeft een muziekdooosje boven de wieg om lekker in slaap te vallen. Peuters en kleuters zingen liedjes aan het begin van de schooldag of voor het fruit eten. Op de basisschool hebben kinderen muziekles of ze bespelen een instrument. Tieners hebben een oortje met muziek nodig om goed te kunnen functioneren. Wat doe jij zoal met muziek? ■



## Doe eens gek: ga orgel spelen!

Op 4 oktober 2016, feestdag van Sint-Franciscus én dierendag, hebben leerlingen uit groep 7 kennisgemaakt met het orgel in de Petruskerk en een bezoek gebracht aan de beiaard in de toren.

Organist Jac Peeters speelde een stuk dat Ad van Sleuwen speciaal voor deze dag had gecomponeerd. Hij had er liedjes over dieren in 'verstopt', die de kinderen op school hadden geleerd. Zouden ze die herkennen?



Sommigen vonden het heel gemakkelijk, anderen hadden er iets meer moeite mee. Enkele kinderen mochten het orgel zelfs bespelen. Het was een interessante, afwisselende en leerzame dag.

Op 4 oktober 2017 was er weer een orgeldag. Op de website kun je erover lezen bij Nieuws.

De volgende muzikale activiteit (ook) voor kinderen is op vrijdagavond 6 april 2018: een leerlingenconcert in de Petruskerk. Dirigent is Maarten Jense, Ad van Sleuwen bespeelt het orgel. ■



# Alles Kidz



## Doe je mee?

Graag nodigen we jou uit voor:

- **Vormselviering in de Willibrorduskerk**  
Zaterdag 28 oktober, 16.00 uur
- **KinderKerk in de Willibrorduskerk**  
Zaterdag 4 november en 2 december, 16.00 uur



## Het zevenkleurenlied

1. We dansen op de regenboog met alle zeven kleuren. Soms juich en spring je huizenhoog en soms zit je te treuren.



*Refrein*

*Kijk: rood, oranje, geel en groen,  
paars- blauw en ook violet.  
Ja elke stemming, elk seizoen,  
staat op Gods kleurpalet!*

2. Eerst rood, de kleur die warmte geeft,  
de kleur van rode rozen,  
als een paar armen om je heen,  
waarvan je wangen blozen.

*Refrein*

**Het complete Zevenkleurenlied én de melodie vind je op de website bij *Communieliedjes*.**

## Sint Caecilia van de muziek

Veel muziekgezelschappen dragen de naam van de heilige Caecilia: het Koninklijk Tilburgs mannenkoor Caecilia of Harmonie Sint Caecilia in Best. Een verhaal vertelt het volgende over haar.



Caecilia leefde in de derde eeuw. Bij het feest op haar bruiloftsdag vermaakten de gasten zich met muziek en dans. Te midden van al deze vrolijkheid zong Caecilia in haar hart tot God. Ze zou ook een orgeltje bespeeld hebben. Later is ze als martelares voor haar geloof gestorven en werd ze heilig verklaard. Zo werd ze patrones van de musici. Op 22 november vieren ze feest ter ere van haar. ■



**Vormsel**

Op zaterdag 28 oktober om 16.00 uur zal deken Spijkers het H. Vormsel toedienen tijdens een speciale Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Diessen. Ter voorbereiding hebben de vormelingen op zaterdag 7 oktober een bezoek gebracht aan Peerke Donders in Tilburg. Een verslag van deze middag en enkele foto's kun je vinden op onze website bij *Vormsel*. ■

**Met het oog op de advent**

December lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerstmis zijn in volle gang: er liggen weer pepernoten in de winkel en veel tuincentra hebben de kerstmarkt al ingericht.

In de kerk bereiden we ons ook voor op het kerstfeest. Het thema van KinderKerk op zaterdag 2 december is de advent. Ouders en kinderen kunnen daarmee ook thuis aan de slag. Inspiratie vindt u op de website van *Geloven thuis* en tegen die tijd ook op onze website. ■

**Eerste Heilige Communie 2018**

Vorige week is via de scholen de informatiebrief voor de eerste communie verspreid. Kinderen die buiten Hilvarenbeek op school zitten en graag mee willen doen, kunnen informatie vinden op de website of een mailtje sturen naar [info@h-norbertus.nl](mailto:info@h-norbertus.nl). De communievieringen zijn op zondag 8 april in Diessen (niet om 9.30 maar om 10.30 uur!) en 15 april om 11.00 uur in Hilvarenbeek. Op dinsdag 21 november om 19.45 uur is er voor de ouders een informatieavond in de Willibrorduskerk. ■

**Ook in jou zit muziek!**

Misschien vind je jezelf niet zo muzikaal omdat je geen instrument bespeelt, maar ook in jou zit muziek. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat je stem ook een instrument is? Daarvan maken we in onze parochie graag gebruik. Enkele keren per jaar, voor de gezinsviering op kerstavond of de communievieringen, vragen we kinderen mee te komen zingen in de kerk.

Vind je het leuk mee te zingen en vooraf een paar keer te oefenen, hou dan de website en de Hilverbode in de gaten. Daar is te zijner tijd informatie te vinden

**Geloofsopvoeding**

In het najaar van **2018** verzorgt de Sint Jozefparochie (Haaren, Oisterwijk, Moergestel) in samenwerking met de Stichting Samuel uit Oisterwijk een cursus voor ouders en vrijwilligers in de parochie die zich willen verdiepen in de geloofsopvoeding van kinderen en tieners.



Stoeit u met de vraag hoe uw kinderen iets mee te geven over het geloof? Dan is deze cursus wellicht iets voor u. U bent van harte welkom. Een flyer van de cursus in 2017 staat op onze website. Voor nadere informatie of aanmelding kunt u mailen naar [info@h-norbertus.nl](mailto:info@h-norbertus.nl) ■



**Woordzoeker**

- |            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| Cecilia    | liedjes      | oefenen  |
| dans       | luisteren    | orgel    |
| feest      | musici       | patrones |
| harmonie   | muziek       | piano    |
| instrument | muziekdoosje | project  |
| kinderen   | muziekles    | stem     |
| koor       | muzikaal     | viering  |
|            |              | zingen   |

Streep de woorden weg. De overgebleven letters vormen achter elkaar de oplossing.

Oplossing pagina 6

F E E S T M U S I C I E  
 O L O A I L I C E C J L  
 K M U Z I E K L E S E M  
 K L R I P I A N O G E I  
 L I H O S E N O R T A P  
 A E N A O T D O S N J O  
 A D U D R K E I Z U M Z  
 K J T N E M U R T S N I  
 I E I I P R O J E C T T  
 Z S Z O E F E N E N M U  
 U U Z I N E G N I Z E K  
 M S N A D G N I R E I V

# Een

van ons

Sjan van Riel



Sjan van Riel, geboren in Berkel-Enschot, bezocht de huishoudschool bij de zusters in Oisterwijk. Omdat er thuis door het aantal kinderen voldoende hulp was, ging Sjan werken in het klooster. Vanuit de kapel klonk vaak kerkmuziek. Dat maakte veel indruk op haar. De liefde voor muziek was er al op jonge leeftijd, mede omdat haar vader in een koor zong.

## Boerderij op de Biest

Sjan trouwde in 1968 met Frans en vestigde zich in de Biest. Door het overlijden van haar schoonvader in 1974 kon de boerderij aan het Hoekje worden overgenomen. Veel tijd ging er zitten in opbouw en modernisering van het bedrijf en natuurlijk ook in de opvoeding van hun kinderen.

Toen ze eenmaal de deur uit waren, kreeg Sjan meer tijd voor zichzelf. Na schooltijd ving ze vaak de buurtkinderen op en daarnaast zette ze zich in als vrijwilliger bij Welfare.

Ze twijfelde geen moment toen ze in 2008 de vraag kreeg of ze het kerkkoor wilde komen versterken.

## Twee koren

Sjan is lid van zowel het Norbertus- als het Willibrorduskoor, evenals Frans Driesser, Jo van Eijck, Mien Reyriink en Bertha van de Wouw. Elk koor oefent wekelijks op een vaste avond. "Mannen zijn heel erg welkom", benadrukt Sjan.

Het Norbertuskoor is paraat bij trouw- en rouwplechtigheden en in de weekenddiensten. Iedere zondag staat een ander thema centraal.

Beide koren zijn gemotiveerd en willen er echt iets van maken. De liederen zijn mooi en aansprekend en dat bevordert het plezier in het zingen, beaamt Sjan. Een rouwdienst kan vaak pas laat ingepland worden en toch zijn er maar weinig mensen die het dan laten afweten. Dit is tekenend voor de sfeer. Die gezelligheid komt ook tot uiting bij het Caeciliafeest, van oudsher op 22 november, waar ze op een ongedwongen wijze vieren dat muziek voor hen een bindende factor is.

Daarnaast past Sjan op de kleinkinderen en samen met Frans maakt ze menig tochtje op de fiets. Nee, vervelen doen ze zich niet... ■

## Zingen is dubbel bidden

Toen we pastor Cees Remmers vroegen wat zijn drijfveer is om nog steeds liturgische liedteksten te schrijven, was zijn antwoord: "Ik voel me daartoe geroepen, dat hoort gewoon bij mij."

### Inspiratie

Hoe gaat dat in zijn werk, een inspirerende liturgische liedtekst maken?

"Soms staat de tekst er in een kwartier, soms speelt de melodie dagenlang in mijn hoofd en kan ik net dat laatste treffende (rijm-)woord niet vinden."

Cees legt uit: "Liturgie gaat vaak over oude verhalen en teksten uit de christelijke traditie. Sommige van die verhalen klinken veelzeggender als lied dan als verhaal. En teksten boetseren vind ik leuk."

In de afgelopen jaren 'boetseerde' Cees tientallen liedteksten. Een van zijn grote inspirators was de toondichter Floris van de Put, die hij in zijn studietijd heeft leren kennen. Deze componist raakte hem door zijn optimistische en toegankelijke liederen. Floris daagde hem ook geregeld uit zelf liedteksten te schrijven.

### Tijdgebonden teksten

Terugkijkend ziet Cees dat zijn teksten een afspiegeling zijn van de tijd waarin ze zijn ontstaan. Kenmerkend voor zijn liedteksten is het gebruik van beeldende taal. Wij mensen zijn in zijn recente liederen vaak de uitvoerders van Gods Rijk op aarde: wij zijn Gods handen. Dat zie je in het refrein van één van zijn liederen:

*Vraag Hem ergens daarboven  
om mensen die jou  
hier toch weer doen geloven  
in zon en hemel blauw!*

Zijn teksten ontroeren en raken ons. Ze bezielen. Tegelijkertijd overstijgen zij mensen en brengen ze hen dicht bij God.



### Muziek

Cees verzamelde als pastoor van Hilvarenbeek bezielde en kundige musici om zich heen. Dat bleek een diepte-investering. Als hij geen geschikte melodie voor zijn liedteksten heeft, spreekt hij vaak organist Ad van Sleuwen aan. Die blijkt dan aan een half woord genoeg te hebben om bij de tekst een passende melodie te maken. "Want", zo zegt Cees, "tekst en muziek moeten met elkaar in de pas lopen, anders spoort het niet."

Dat het spoort en bezielt kunnen we in de zondagsliturgie van onze parochie nog steeds horen. Daar zijn we trots op en blij mee! Want het zingen van zijn liedteksten voelt als dubbel bidden! ■

**Wist u dat...**

- pastor Cees Remmers een lied heeft geschreven over de beschermheilige van onze parochie? U vindt het als *Norbertuslied* op de website;
- op onze Norbertuswebsite veel en actuele informatie over onze parochie te vinden is?

**In onze parochie****Gedoopt**

- **Anja van Doormaal**  
\* 4 september 2016, ♠ 2 juli 2017  
dochter van Henri van Doormaal en Marjolein Gerritsen
- **Lotte Stads**  
\* 19 april 2017, ♠ 2 juli 2017  
dochter van Martijn en Stefanie Stads-Keller
- **Zoë Nijkamp**  
\* 5 december 2016, ♠ 9 juli 2017  
dochter van Ingriano Nijkamp en Janneke van Raak
- **Femm Verhoeven**  
\* 19 augustus 2016, ♠ 9 juli 2017  
dochter van Frank en Saskia Verhoeven-Welten

**Informatieavond doop**

Dinsdag 28 november, 9 januari, 6 februari om 19.45 uur in de pastorie te Diessen

**Doopdata in de Petruskerk**

8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari 2018

**Doopdata in de Willibrorduskerk**

29 oktober, 19 november, 17 december, 28 januari 2018

**Van harte proficiat**

In het huwelijk getreden

- **Babette van den Braak en Thomas van Seters** op vrijdag 25 augustus
- **Sophie Janssen en Stijn Mutsaerts** op zaterdag 26 augustus
- **Evelien Vos en Dirk van Velthoven** op vrijdag 15 september
- **Peggy van Gils en Joost van Riel** op vrijdag 29 september



Het gouden huwelijksfeest vieren

- **Jo en Theo van Eijk-van Gestel** op vrijdag 15 december om 14.00 uur in de Willibrorduskerk
- **Bart en Annie Mutsaerts-Bruurs** op donderdag 21 december om 14.00 uur in de Willibrorduskerk

**Gelovig afscheid**

- **Toke van den Broek-Rijnen**, † 20 mei, 93 jaar
- **Joke van Gils-Elings**, † 11 juni, 70 jaar
- **Miet van Gestel-van Hoof**, † 12 juni, 91 jaar
- **Bernardien van Hees-van Rijsewijk**, † 8 juli, 97 jaar
- **Kees Machielsen**, † 22 juli, 54 jaar
- **Giel Kilsdonk**, † 26 juli, 78 jaar
- **Huub Dirks**, † 31 juli, 67 jaar
- **Rien van den Bosch**, † 1 augustus, 71 jaar
- **Netje Baars-van den Bors**, † 6 augustus, 90 jaar
- **Ad Vester**, † 12 augustus, 86 jaar
- **Jan Willem van Eijck**, † 13 augustus, 77 jaar
- **Wil Remmerswaal-de Vroomen**, † 15 augustus, 82 jaar
- **Thieu Bruurs**, † 30 augustus, 85 jaar
- **Ad Jacobs**, † 6 september, 66 jaar
- **Rietje Maes-Oomens**, † 12 september, 85 jaar
- **Toon Reijrink**, † 25 september, 81 jaar
- **Paula Smulders-Smits**, † 28 september, 81 jaar

**Voor uw agenda****Bijeenkomsten Vrouw en Geloof**

Woensdag vanaf 9.15 uur in het Open Huis 11 en 25 okt.; 8 en 22 nov.; 6 dec.

**Koffiedrinken in de Petruskerk**

Na de Eucharistieviering van 11.00 uur zondag 12 november en 10 december

**Koffiedrinken in de Eenhoorn**

Na de Eucharistieviering van 19.00 uur zaterdag 18 nov.

**Lourdesreis van onze parochie**

zaterdag 14 tot en met zaterdag 21 oktober

**Vormselviering**

zaterdag 28 oktober, 16.00 uur:

deken Leendert Spijkers dient het H. Vormsel toe

**Gildemis Sint Joris Diessen**

zondag 29 okt., 9.30 uur in verband met koningschieten

**Vergadering parochiebestuur**

donderdag 9 november en 14 december 19.45 uur

**Ouderavond Eerste H. Communie**

dinsdag 21 november 19.45 uur in de Willibrorduskerk

**Open Kerkendag**

zondag 26 november

**Oecumenische adventsmeditatie**

woensdag 6, 13 en 20 dec., 19.30 uur in de Andreaskerk

**Colofon**

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

**Contact:** Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl

**Redactie:** Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars, Ad Vugs en Jacqueline de Wit.

© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

