



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUS BODE



Jaargang 3, nummer 1, maart 2016

Nieuwe bisschop

Mgr. Gerard de Korte volgt per 14 mei Mgr. Antoon Hurkmans op als bisschop van het bisdom Den Bosch. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem vrede en alle goeds toe!



Nieuw leven

De echte kou is uit de lucht, de dagen lengen, aarzelend laat de magnolia zijn eerste knopjes zien... Kortom, de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Ook wij mensen bloeien op, zodra het voorjaar wordt. Maar... als de winter van ons leven daar is, lijkt het afgelopen: de dood is onvermijdelijk, de lente van ons leven keert niet terug. Wie gelooft, ziet dat anders. Jezus laat ons immers zien, dat de dood slechts een moment is. Achter de dood ligt nieuw leven. Dat vieren gelovigen met Pasen.

Pasen is ook het feest van ons doopsel. De pastor goot water over ons hoofd en sprak daarbij de aloude woorden: "Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest." Vanaf dat moment loopt God met ons mee. Hij is de goede Vader die ons, zijn kinderen, van harte liefheeft, in goede en slechte tijden. God laat onze hand niet los, zelfs niet over de dood heen. Het mysterie van Pasen, dat het leven het wint van de dood, zal ooit ook ons deel zijn.

Tijdens de paaswake komen we als gelovigen bij elkaar rond het zojuist gewijde (doop)water. In het licht van het pasgewijde vuur van de paaskaars - het 'Licht van Christus' - hernieuwen we onze doopbelofte. Gods belofte dat Hij ons nooit in de steek laat, ook niet in winterse kou van onze dood. Mede namens het parochiebestuur wensen wij u Zalig Pasen!
Pastoraal team: Toos Maas, Gust Jansen en Steven Barberien

Mijmeringen bij ons doopsel

Sommige ouders zeggen: dopen, dat betekent geloven. Ons kind weet niets van geloven; waarom dan dopen? Andere ouders zeggen: dopen, dat is



reinigen van zonde, maar dit kindje doet toch geen kwaad? Steeds meer vaders en moeders zeggen: wij hebben zoveel vragen bij het geloof, bij het doopsel; hoe kunnen we dan op een eerlijke manier voor ons kind beslissen? Toch worden er ieder jaar talloze kinderen gedoopt.

Omdat we in de geboorte van een kind het geheim van het leven, van de schepping ervaren; het geheim van God die met mensen optrekt. Omdat de geboorte van een kind ons ervan bewust kan maken dat wij in een traditie staan: we zijn deel van de keten grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen. Soms is dat reden genoeg om te zeggen: we weten niet echt waarom, maar het is goed; we trekken deze lijn door, ons kind geven we mee wat wij meegekregen hebben.



Iemand kan denken: in wat voor wereld kom jij, mijn kind, terecht? Zo fijn is onze wereld niet; alles lijkt om geld en macht te draaien. Wordt jouw prille leven niet beïnvloed door die rottigheid? Leef je straks in die wereld zomaar onder invloed van het kwaad?

Sommige ouders zeggen dan: door je te laten dopen laten we zien: jij staat óók onder invloed van het Goddelijk mooie en goede zoals Jezus dat liet zien. Een kind dopen is het onder Gods liefde stellen, het bekleden met een teken van leven dat krachtig genoeg is om de machten van kwaad en dood in welke vorm dan ook te weerstaan. Niet door weg te vluchten van de wereld, maar juist door er middenin te gaan staan: kopje onder te gaan in de rivier van het leven. ■

Vastenactie 2016

De parochie besteedt de opbrengst van de Vastenactie dit jaar aan het bij veel parochianen al bekende scholenproject in Herat, Afghanistan. Een project dat gedragen en verwezenlijkt wordt door enkele inwoners uit de gemeente Hilvarenbeek.

Achmad Fayas, architect en voorzitter van de Stichting, is met zijn familie gevlucht voor de oorlog in Afghanistan en woont sinds 1998 in Hilvarenbeek. Hij voelt zich hier thuis maar is ook solidair met de mensen in Herat. Vanaf 2004 zet hij zich in voor de bouw van een school ter plekke voor meisjes van 6 tot 18 jaar. Een groot deel van dit project is al gerealiseerd met steun van velen uit Hilvarenbeek en omgeving.

In april gaat sultan Fayaz terug naar Herat voor het laatste deel van dit project: de bouw van technieklokalen, een ontmoetingsruimte en een bibliotheek. Daarvoor is nog € 23.000,- nodig. Het gaat echt om de spreekwoordelijke laatste loodjes...

Het loont bij deze actie gul te geven, aangezien de Stichting Wilde Ganzen de opbrengst verhoogt met maar liefst 52%! Als iedere inwoner van de gemeente Hilvarenbeek één euro geeft, levert dat precies € 23.000,- op. De inhoud van onze collectebussen zou een mooie aanzet zijn voor dit bedrag! U kunt uw bijdrage ook overmaken via nummer NL68 RABO 0102 4456 72 EUR t.n.v. Stichting Bouw een School voor Herat. ■

Naar The Passion



Onze parochie biedt de mogelijkheid op 24 maart het evenement 'The Passion' in Amersfoort bij te wonen. Omstreeks 15.00 uur vertrekken we met auto's naar Uden, alwaar we in de bus stappen. The Passion begint om 20.30 uur en is live op televisie te zien. Omstreeks 23.30 uur zijn we terug in Uden, waarna we de thuisreis aanvaarden. De kosten zijn € 16,50. Indien u wenst deel te nemen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de familie De Wit: dewitvanraak@ziggo.nl, (013) 504 4198. ■

Reconstructie begraafplaats Biest-Houtakker

Tijdens het Parochieberaad op 25 november 2015 heeft het parochiebestuur informatie gegeven over de geplande reconstructiewerkzaamheden op de begraafplaats in Biest-Houtakker. (Zie het verslag op www.h-norbertus.nl/Organisatie/Parochieberaad) Bij deze werkzaamheden wordt met name het gebied rondom de calvarieberg opnieuw ingericht. Dit moet ertoe leiden dat kerkhofvrijwilligers er straks veilig en met plezier kunnen werken. Omstreeks half februari zijn ze, geassisteerd door een plaatselijk hoveniersbedrijf, gestart met het rooien en ruimen van beplanting rondom de calvarieberg. Ook is de calvarieberg inmiddels afgegraven.



De beelden zijn overgebracht naar een locatie waar ze van vrijwilligers van de begraafplaats een opknabbeurt krijgen. Hierna worden ze teruggeplaatst op gemetselde consoles. Ook worden er bomen en struiken geplant om het kerkhof meer de uitstraling van een 'hof' te geven. Een strooiveld maakt het binnenkort mogelijk op de eigen begraafplaats as uit te strooien. ■

Restauratie Anna-altaar in de Willibrorduskerk

Na het demonteren van het altaar zijn de delen overgebracht naar het kerkgebouw in Haghorst. Hier is een groep vrijwilligers druk in de weer met allerlei herstelwerkzaamheden. Voor de restauratie van beelden en ornamenten – het reinigen, voorbehandelen, marmeren en schilderen – zijn deskundigen ingeschakeld. Getracht wordt in april/mei deze werkzaamheden af te ronden.



Hieraan zijn onvermijdelijk kosten verbonden. U kunt de Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk Diessen bij deze werkzaamheden financieel ondersteunen. Zie het presentatiebord achter in de kerk of ga naar de website: www.h-norbertus.nl/algemeen/financien/onderhoudkerken/. ■

Paasattentie van Van Harte

Onze bezoekgroep Van Harte wenst iedereen mooie paasdagen toe. Een bijzondere paasgroet in de vorm van een fruitmandje wil zij brengen aan diegenen die ziek of aan huis gebonden zijn. Kent u iemand van wie u denkt dat we hem of haar blij maken met deze geste? Laat het dan even weten aan Toos Maas, telefoon 06 25080170, of mail naar towamaas@kpnmail.nl ■

Een

van ons...

Huub, Mieke,
Guusje en Maike
Hesselmans



Heb je aan jouw ouders wel eens gevraagd waarom ze je hebben laten dopen? De ouders van de tweeling Guusje en Maike Hesselmans uit Biest-Houtakker hielden hun kinderen enkele maanden geleden ten doop. Nieuwsgierig kijken ze mee, als we aan Huub en Mieke vragen waarom zij hiervoor hebben gekozen.

Ook gedoopt

Huub en Mieke zijn vroeger zelf ook gedoopt. Beiden zijn ook katholiek opgevoed en ze voelen zich daarbij nog steeds prettig. Ze hebben het gevoel dat ze op de goede weg zitten. Daarom willen ze hun kinderen die stevige basis eveneens meegeven. Huub zegt: "Wat voor ons goed is, kan ook heel goed zijn voor onze kinderen." Verder vinden ze het belangrijk dat hun kinderen als ze groot zijn, een eigen keuze kunnen maken. Ze willen ze beslist nergens toe dwingen, maar ze denken wel dat Guusje en Maike straks gemakkelijker een bewuste keuze zullen maken, als ze het goede voorbeeld hebben gekregen.

Informatieavond doop

Voor het Doopsel plaatsvond, hebben ze samen met nog twee andere ouderparen een gesprek gehad met pastoor Steven Barberien. Mieke zegt: "Het was een heel gemoedelijk en warm gesprek, waarbij hij ons vertelde wat het Doopsel eigenlijk betekende." Bij het dopen zelf was de familie natuurlijk aanwezig. Ook dat verliep op een heel fijne en ontspannen manier. Ze hebben er beiden een goed gevoel aan overgehouden. Je kunt merken dat de pastoor een echte familiemens is, zeggen ze.

Respect

Vroeger moest je elke week naar de kerk; anders was je geen goed katholiek. Dat lukt Huub en Mieke niet meer. De tweeling vraagt natuurlijk veel zorg. Huub zegt: het belangrijkste is dat je op een goede manier met elkaar omgaat. Je moet respect hebben voor elkaar, ook als die ander op een andere manier denkt. Ieder moet voor zichzelf bepalen hoe hij of zij handelt.

Alles Kidz



Voor Huub en Mieke is het geloof een heel goede steun. Ze zijn wel blij dat het kerkgebouw in de Biest niet wordt afgebroken. Het zou toch zonde zijn als je op weg naar thuis de toren van het dorp niet meer kunt zien. Gelukkig is er nu een andere bestemming voor gevonden. Dat ze nu voor vieringen naar Hilvarenbeek of Diessen moeten, vinden ze helemaal niet erg. Je bent er zo met de auto. ■

Doe je mee?

- **zondag 20 maart 11.00 uur**
Palmpasenviering met kinderwoorddienst in de Petruskerk. Kijk voor uitleg over hoe je een palmpasestok moet maken, op www.h-norbertus.nl.

- **donderdag 24 maart 19.30 uur**
Witte Donderdagviering met kinderwoorddienst in de Petruskerk. Vooral de eerste communicanten nodigen we hiervoor van harte uit.



Het sacrament van het Doopsel

Wist je dat ook Jezus gedoopt is? Hij vroeg zijn neef Johannes Hem te dopen in de rivier de Jordaan. Toen Jezus uit het water kwam, ging plotseling de hemel open. Er daalde een duif op Hem neer en ... niet zo maar een!



Het was de Geest van God, want op dat moment klonk er een stem uit de hemel: Hier zien jullie mijn Zoon, van Hem houd ik het meest. Later zullen de mensen begrijpen dat God - door Jezus - ook veel van ons houdt. >>

Doop vroeger en nu

Weet je nog dat je gedoopt bent? Waarschijnlijk niet. Meestal worden kinderen als baby'tje gedoopt. Lang geleden was dat anders. Toen werd je gedoopt als je volwassen was, schoongewassen van de dingen die je verkeerd gedaan had in het leven. Je werd een nieuw mens, net als Jezus bij zijn opstanding. Daarom werd er in die tijd alleen in de paasnacht of op paasmorgen gedoopt. Tegenwoordig worden de kinderen op een gewone zondag gedoopt. Door de doop wordt een kind opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en op het spoor van Jezus' leven gezet.

Wat gebeurt er bij de doop?



Het Doopsel is één van de zeven sacramenten. Dat zijn heilige momenten waarin God heel dicht bij je wil zijn. Een sacrament wordt door woorden, gebaren en tekens (symbolen) aan je bewerkt.

Bij het Doopsel zegt de pastor iets, hij doet iets en hij gebruikt een teken: het water. Hij zegt: 'Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'. En ondertussen giet hij water uit over het hoofd van de dopeling. De woorden die hij gebruikt, worden de doopformule genoemd. Deze kun je terugvinden in de Bijbel. Het zijn de woorden die Jezus tegen zijn leerlingen heeft gezegd, toen hij ze op pad stuurde om de mensen over Hem te gaan vertellen.

Symbolen

De symbolen die bij het doopsel worden gebruikt, sluiten aan bij wat de mensen het hardste nodig hebben in het leven.

- **Water** is één van die symbolen. Het is de bron van het leven. Zonder water verdort alles; het is nodig om te groeien. Het heeft een zuiverende functie en staat symbool voor God; de God van leven bij wie je altijd een nieuwe kans krijgt.
- Met **olie** wordt het hoofd van het kindje gezalfd. Olie staat voor levenskracht, geeft smaak en werkt genezend. Denk maar aan de zalf die mama op je knie smeert als je gevallen bent.
- **Licht** staat symbool voor de warmte waarmee de mensen het kindje verwelkomen. De doopkaars, die wordt ontstoken aan de paaskaars, staat voor de wens dat het kind later licht en warmte brengt, waar het ook komt.
- De **naam** die je ouders hebben uitgekozen, voor jou, draag je je hele leven. In de Bijbelse traditie drukt de

naam de wens uit hoe iemand zal worden. De naam wordt bijgeschreven in het doopboek van de kerk.

• Handoplegging

De aanwezigen bij de doopviering houden hun handen boven het hoofd van het kindje, als een beschermend dak boven zijn leven. Zo wordt het kindje opgenomen in de kring.

Om over door te praten

Weet jij eigenlijk waarom jouw ouders jou hebben laten dopen? Vraag het hun maar eens als je het niet weet. ■

De tweede stap

Door de doop word je lid van de Kerk. Je hoort dan bij de Kerk. Dat is de eerste stap. Binnenkort zetten 46 kinderen uit onze parochie een tweede stap. Zij bereiden zich voor op hun Eerste Heilige Communie: voor het eerst mogen ze dan meedelen van het brood van Jezus. Dat wordt ook wel eucharistie genoemd. Daarna kunnen zij in iedere eucharistieviering deelnemen aan de communie.

De Eerste Communievieringen zijn op zondag 10 april in Diessen en op zondag 17 april in Hilvarenbeek. ■



Om samen te lezen

Een humoristisch voelprentenboek van Shen Roddie en Frances Cony. Het gaat over een kip die niet weet hoe je een ei moet uitbroeden.

Moet je ertegen praten? Of er misschien eten voor koken of een wollen jasje voor breien? Moet je het ei schommelen of water geven.....? ■



Voor de papa's en mama's

Kijk voor meer mooie prentenboeken, liedjes en gedichten op www.geloventhuis.nl

Een

van ons

Marja de Brouwer-van Dijk



Marja de Brouwer is moeder van drie kinderen en woont met haar gezin in Diessen. Velen kennen haar van het secretariaat van de Norbertusparochie. Ze is ook het eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld ouders die een kindje willen laten dopen.

Dooptraject

Jonge ouders die hun kind ten doop willen houden, mailen of bellen haar om informatie over het verloop van het dooptraject in onze parochie. In de Norbertus-Bode of op de parochiesite kunnen ze vaak al van te voren kiezen uit de beschikbare data. In het gesprek met Marja kunnen ouders ook hun voorkeur uitspreken voor de kerk waar hun kindje gedoopt wordt.

Pastor Gust Jansen verzorgt het Doopsel gewoonlijk in de Petruskerk. In de Willibrorduskerk doopt pastoor Steven Barberien meestal. Kan een van de twee pastores door omstandigheden niet, dan neemt de ander zijn taak over.

Als het een eerste kindje betreft, nemen de ouders deel aan een informatieavond. Een van de pastores spreekt dan met verschillende ouderparen tegelijk over wat het Doopsel inhoudt. De rituelen bij de doopplechtigheid liggen in principe vast. Als ouders dat wensen, is er zeker ruimte voor een persoonlijke invulling.

Ouders en pastor bekijken dan hoe een persoonlijk element zo goed mogelijk in te passen is in het geheel. Marja zorgt ook voor de administratieve verwerking. Ze vult bijvoorbeeld op een formulier de gegevens in van de dopeling, zijn ouders en peetouders. Verder zorgt ze voor het versturen van de factuur naar de juiste personen.

Aanspreekpunt

Marja is eigenlijk op elk gebied hét aanspreekpunt voor de parochie. Op vaste uren is ze aanwezig op het parochiesecretariaat aan de Heuvelstraat 1 in Diessen. Je kunt bij haar terecht voor allerlei vragen. Soms kan ze die meteen beantwoorden, een andere keer moet ze eerst informatie inwinnen. In ieder geval zorgt ze ervoor dat de mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Verder houdt ze zich bezig met veel andere zaken die met de parochie te maken hebben. Dat is voor de pastores prettig, omdat Marja een goed overzicht heeft van het werk. Voor hen is ze een vaardige en gewaardeerde rechterhand.

Mocht u ooit vragen hebben of een misintentie willen doorgeven, bel 504 1215 of mail Marja. Nog beter: loop gerust op de dinsdag- woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend even binnen. Tussen 9.00 en 12.00 uur bent u altijd welkom. Even later stapt u zeker met een tevreden gevoel weer naar buiten. ■

Vieringen in de Goede Week

Palmzondag, zaterdag 19 maart

19.00 Diessen Palmzondagviering

Zondag 20 maart

09.30 Diessen Palmzondagviering

11.00 H-Beek Palmzondagviering met groot en klein

Dinsdag 22 maart

19.00 Diessen Boeteviering

Witte Donderdag 24 maart

19.30 H-Beek Witte Donderdagviering en kinderwoorddienst m.m.v. de Venerabele Gilde en alle koren

Goede Vrijdag 25 maart

15.00 Diessen Goede Vrijdagviering met Passieverhaal en communie m.m.v. het Norbertuskoor

19.30 H-Beek Viering rond de kruiswegstaties m.m.v. de Beekse Cantorij en Luciani

Paaszaterdag 26 maart

20.30 H-Beek Paaswake m.m.v. alle koren

Pasen, Zondag 27 maart

09.30 Diessen Eucharistieviering m.m.v. het Willibrorduskoor

11.00 H-Beek Eucharistieviering m.m.v. de Schola en de Beekse Cantorij

Tweede paasdag, maandag 28 maart

09.30 Diessen Eucharistieviering m.m.v. het Norbertuskoor

11.00 H-Beek Eucharistieviering, samenzang

Voor de vieringen tijdens Hemelvaart en Pinksteren, zie: www.h-norbertus.nl/vieringen/data-vieringen.

Wist u dat ...

- alle vrijwilligers in onze Norbertusparochie op vrijdag 3 juni van harte welkom zijn bij de jaarlijkse vrijwilligersavond in de tuin van de pastorie in Diessen?
- alle edities van de NorbertusBode (dus ook deze!) te vinden zijn op onze parochiesite www.h-norbertus.nl. Ga daarvoor naar Algemeen / Documenten / Norbertusbodes.



In onze parochie

Gedoopt



- **Guusje en Maïke Hesselmans**
* 27 juli 2015, ♣ 20 december 2015
dochters van Huub en Mieke Hesselmans-van de Spijker
- **Anne Verspaandonk** * 12 februari 2015, ♣ 20 dec. 2015
dochter van Jan Verspaandonk en Marjolijn Derks
- **Liselotte Gerritsen** * 20 juli 2015, ♣ 10 januari 2016
dochter van René en Janske Gerritsen-Hesselmans
- **Fedde Verhoeven** * 23 augustus 2015, ♣ 24 januari 2016
zoon van Erik Verhoeven en Wendy Norbart
- **Anouk Schepens** * 17 oktober 2015, ♣ 31 januari 2016
dochter van Paul en Yvonne Schepens-van de Wouw
- **Noud van Dal** * 8 juni 2015, ♣ 31 januari 2016
zoon van Roland en Maaïke van Dal-van Doormaal
- **Maud Bunnik** * 16 september 2015, ♣ 14 februari 2016
dochter van Bart Bunnik en Martine van Rijswijk
- **Milou Lhoest** * 29 december 2015, ♣ 21 februari 2016
dochter van Paul en Sietske Lhoest-Snoeck
- **Jurre Gosens** * 9 oktober 2014, ♣ 21 februari 2016
zoon van Jos en Karin Gosens-van Aaken
- **Evi van Zantvoort** * 22 augustus 2015, ♣ 28 feb. 2016
dochter van Thijs van Zantvoort en Ellis Latour
- **Tobian van Rijswijk** * 13 november 2015, ♣ 28 feb. 2016
zoon van Ronald en Joan van Rijswijk-Sparidans
- **Sam Hendrixx** * 25 september 2015, ♣ 6 maart 2016
dochter van Cyriel en Marieke Hendrixx-van der Wende
- **Lieve van Bers** * 4 augustus 2015, ♣ 6 maart 2016
dochter van Martin en Daniëlle van Bers-van Gestel
- **Tim van Doormaal** * 20 november 2015, ♣ 13 maart 2016
zoon van Rudi en Bianca van Doormaal

Informatieavond doop

4 april, 20.00 uur, Petruskerk (ingang achterom)

Doopdata in de Petruskerk

3 april, 1 mei, 8 mei, 22 mei, 5 juni, 12 juni, 26 juni

Doopdata in de Willibrorduskerk

15 mei, 29 mei, 19 juni, 3 juli

Van harte proficiat

Het gouden huwelijksfeest vieren

- **Piet en Nel van Gestel-Moonen**
op donderdag 28 april in de Petruskerk
- **Jan en Joke van Roovert-Hoosmans**
op vrijdag 29 april in de Willibrorduskerk



Het diamanten huwelijksfeest vieren

- **Theo en Cor van Trier**
op zaterdag 21 mei in de Petruskerk

Het gouden huwelijksfeest vieren

- **Jan en Riet Vingerhoets-Versteijnen**
op vrijdag 27 mei in de Willibrorduskerk

Gelovig afscheid



- **Ben van Nunen**, † 7 december, 65 jaar
- **Antoon Bissels**, † 16 december, 94 jaar
- **Jan van Wezel**, † 22 december, 79 jaar
- **Gerrit Woestenberg**, † 28 december, 83 jaar
- **Piet de Greef**, † 6 januari, 86 jaar
- **Els van Strien**, † 7 januari, 47 jaar
- **Dick van Aalen**, † 9 januari, 85 jaar
- **Angelie van de Wouw-van Bommel**, † 12 januari, 97 jaar
- **Toon Janssen**, † 13 januari, 91 jaar
- **Marie van Doormaal-Roozen**, † 20 januari, 86 jaar
- **Annie van Rijswijk-Derks**, † 22 januari, 92 jaar
- **Tonia van Gijsel-Fiers**, † 25 januari, 85 jaar
- **Jan Robben**, † 15 februari, 85 jaar
- **Denis Guerrato**, † 18 februari, 65 jaar
- **Martina van Gils-Janssen**, † 1 op 1 maart, 87 jaar
- **Nel van Steen-de Laat**, † 4 maart, 75 jaar
- **Wilma de Bont**, † 4 maart, 54 jaar
- **Nol Vromans**, † 6 maart, 72 jaar

Voor uw agenda



- **Woensdag 23 maart om 19.30 uur**
Vastenmeditatie in de Petruskerk
- **Woensdag 6 april**
Vijfde voorbereidingsbijeenkomst communicanten
13.30 uur Diessen
15.30 uur Hilvarenbeek
- **Zaterdag 9 april om 16.00 uur**
Oefenen communicanten in de Willibrorduskerk
- **Zondag 10 april om 9.30 uur**
Eerste Heilige Communie in de Willibrorduskerk
- **Zondag 10 april om 11.00 uur**
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
- **Zaterdag 16 april om 16.00 uur**
Oefenen communicanten in de Petruskerk
- **Zondag 17 april om 11.00 uur**
Eerste Heilige Communie in de Petruskerk
- **Zondag 1 mei om 16.00 uur**
Orgelconcert Midden-Brabantse Orgelkring in de Petruskerk
- **Zondag 8 mei om 11.00 uur**
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk

Colofon

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.
Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

