



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUSBODE



Jaargang 2, nummer 4, december 2015

Zalig kerstmis en een gezegend 2016



Met Kerstmis en oud en nieuw voor de deur hebben we het allemaal druk. We zien ernaar uit deze bijzondere dagen samen door te brengen, en doen ons best het huis gezellig te maken. Kaartjes en mailtjes met de beste wensen gaan de deur uit.

In deze kerstuitgave van de Norbertusbode sluiten ook wij ons aan bij dit gebruik. Van harte wensen wij u en allen die u lief zijn, een Zalig Kerstmis en een gezegend 2016!

Jaar van Barmhartigheid



Wist u dat er al een nieuw jaar begonnen is? Op 8 december opende paus Franciscus in Rome de Heilige Deur als symbool voor de aanvang van het Jaar van Barmhartigheid. Het is een mooi beeld voor de feestdagen van kerst en oud en nieuw: een open deur die je welkom heet.

Diep in ons hart verlangen we allemaal naar dat warme, huiselijke gevoel van welkom-zijn.

Het Jaar van Barmhartigheid geeft ons nieuwe kansen om samen te werken aan een kerk en een maatschappij die warmhartig omgaan met mensen en deuren durven te openen. Omgekeerd daagt dit Heilig Jaar ons ook uit eens een huis binnen te gaan waar je anders nooit komt. Wie weet zit er iemand op je te wachten. Kerstmis is een feest van ontmoeting: families samen aan tafel, vrienden bij elkaar op bezoek, buurtbewoners

die elkaar op straat het beste toewensen, kerken die hun deuren openen om samen te vieren dat God ons wil ontmoeten in het pasgeboren Kind in de kribbe...

Barmhartigheid begint niet met een open deur in Rome, maar in onszelf, wanneer we ons hart openstellen voor de liefde van mensen en God.

We wensen het u en ons toe!

Steven Barberien, Gust Jansen en Toos Maas

Kerstcollecte voor Syrië

De opbrengst van de collecte tijdens onze kerstvieringen is in dit vluchtelingenjaar bestemd voor een project in Aleppo, Syrië. Ondanks het oorlogsgeweld in de stad blijven drie zogeheten Blauwe Zusters, afkomstig uit Egypte, Peru en Argentinië, op hun post: een internaat voor meisjes die aan de universiteit studeren. Ze verlenen ook hulp aan de plaatselijke bevolking.

Onze kerstactie is een initiatief van Kerk in Nood. Deze organisatie steunt over de hele wereld christenen die worden vervolgd of onderdrukt. Ze zorgt ervoor dat uw gift goed terecht komt en goed besteed wordt. Open in de kerstperiode dus uw hart en geef gul voor de dappere zusters in Aleppo. Op onze website vindt u meer informatie over dit project bij Nieuws. ■



KERK BALANS

Kerkbalans 2016

Bij deze editie van de Norbertusbode zit een huis-aan-huisfolder met inschrijfkartaal voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Deze wordt gehouden in de tweede week van januari 2016.

Op onze website (Algemeen > Financiën) vindt u de begroting alsmede een overzicht van de tarieven 2016.

Overzicht vieringen en kerkopenstelling Kerstmis en oud- en nieuwjaar

Donderdag 24 december Kerstavond

| | | | |
|-------|---------|--------------------|---|
| 16.00 | H-Beek | Kerstviering | Peuter- en kleuterviering; na de viering wordt het Kindje in de kribbe gelegd in de stal op de Vrijthof |
| 18.00 | Diessen | Eucharistieviering | Voor klein en groot en samenzang met Joke v.d. Broek |
| 19.30 | H-Beek | Eucharistieviering | Voor klein en groot met een gelegenheidskinderkoor |
| 21.00 | Diessen | Eucharistieviering | Willibrorduskoor |
| 22.30 | H-Beek | Eucharistieviering | Luciani |

Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag

| | | | |
|---------------|---------|--|--------------------|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Norbertuskoor |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | De Beekse Cantorij |
| 12.00 - 16.00 | H-Beek | Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |
| 13.00 - 17.00 | Diessen | Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |

Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag

| | | | |
|---------------|---------|--|---------------------|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Norbertuskoor |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | Dames- en herenkoor |
| 12.00 - 16.00 | H-Beek | Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |
| 13.00 - 17.00 | Diessen | Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |

Zondag 27 december Feest H. Familie

| | | | |
|-------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Samenzang met Joke v.d. Broek |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | Schola Gregoriana |

Donderdag 31 december Oudjaar

| | | | |
|-------|---------|--------------------|----------------------------|
| 17.00 | H-Beek | Vesperviering | Schola Gregoriana |
| 19.00 | Diessen | Eucharistieviering | Harmonie Sint Willibrordus |

Vrijdag 1 januari Nieuwjaar Feest Maria, Moeder van God

| | | | |
|-------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Samenzang met Joke v.d. Broek |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | Samenzang |

Zaterdag 2 januari

Geen Eucharistieviering

Zondag 3 januari Openbaring des Heren (Driekoningen)

| | | | |
|-------|---------|--------------------|--|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Samenzang met Joke v.d. Broek |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | Alle parochiekoren; na de viering is hier de nieuwjaarsreceptie; iedereen uit onze parochie is van harte welkom! |

Restauratie zijaltaren in de Willibrorduskerk

Wellicht is u de slechte staat van de zijaltaren opgevalen. Met name het Anna-altaar in de zuidelijke dwarsbeuk, dat onder bescherming staat van het gilde Sint Sebastiaan, is dringend aan restauratie toe. Het parochiebestuur heeft in overleg met de Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk Diessen een plan van aanpak opgesteld. Allereerst heeft overleg plaatsgehad met leden van de gilden uit Biest-Houtakker en Diessen om na te gaan welke diensten zij kunnen leveren. Vervolgens wordt in januari het Anna-altaar alvast gedemonteerd en opgeslagen in het kerkgebouw van Haghorst. De benodigde werkzaamheden vinden daar plaats. Als alles volgens plan verloopt, zal het gerestaureerde zijaltaar in de loop van het voorjaar teruggeplaatst worden. De vorderingen kunt u te zijner tijd volgen op de website en op het presentatiebord achter in de kerk. ■



Een

van ons junior



Afke van Dijk woont al vijf jaar in Hilvarenbeek. In groep 7 van het Starrebos heeft ze het prima naar haar zin bij juffrouw Marjolein en juffrouw Wiep. Eens in de drie weken helpt Afke met veel plezier als misdienaar in de Eucharistieviering. Ze doet dat samen met haar vriendinnetje Pleun. Als ik vraag waarom ze dat zo leuk vindt, zegt ze: "Alleen zo maar in de bank in de kerk zitten en niets doen, daar vind ik niet zoveel aan."

Hobby's

Afke is een sportieve meid. Ze hockeeyt bij de meiden van D3. Ze is ook heel creatief. Ze speelt gitaar bij Gerard Braun op de muziekschool. Ook tekent ze graag. Vorig schooljaar deed ze dat bij de Werckwinkel. In december gaat ze bij Carla van Gisbergen aan de gang. Die heeft een leuke kindergroep. Thuis is ze gek met de hondjes Tommie en Joep.

Toekomst

Als ze kan, bezoekt ze open dagen in het ziekenhuis waar haar moeder werkt. Ze wil later ook heel graag leren hoe ze medicijnen moet maken. Daarmee kan ze ervoor zorgen dat mensen beter worden. Ja, ze zit vol plannen en kijkt de toekomst zonnig en creatief tegemoet.

Kerstlied voor de kleinsten: Samen op zoek

Ik ben een herder, ik zoek de stal;
ik zoek een ster die me helpen zal,
ik zoek het licht in de donkere nacht
dat bij de mensen de vrede bracht.

Herder waar ben je? Hier is de stal;
hier is de ster die je helpen zal.
Hier is het licht in de donkere nacht,
dat bij de mensen de vrede bracht.

Kinderen allemaal met elkaar;
samen op weg naar het nieuwe jaar,
samen op weg uit de duisternis
samen op weg naar het nieuwe licht.



Alles Kidz



De deur gaat open!

Ken jij spreekwoorden en gezegden? Ken je toevallig een spreekwoord met daarin het woord 'deur'? Vraag het maar eens aan papa of mama, als je er geen weet. Veel van de spreekwoorden met 'deur' hebben een vervelende, beetje negatieve, onvriendelijke betekenis. Bijvoorbeeld: 'een stok achter de deur', 'dát doet de deur dicht' of 'iemand de deur wijzen'.



Maar er zijn ook positieve uitdrukkingen. Denk maar aan de uitdrukking 'de deur staat altijd voor je open': je bent altijd welkom, ik zal je gastvrij ontvangen. In het kerstverhaal lezen we hoe Jozef

aan de deur van de herberg klopt. Er is geen plaats meer voor Maria en hem, maar gelukkig kunnen ze terecht in een stal.

Ruim 2000 jaar nadat Jozef op de deur klopte, kloppen er nog steeds mensen aan. Denk maar eens aan de situatie van de vele vluchtelingen van de laatste maanden. Ook deze mensen zijn blij dat er vele deuren gastvrij opengaan.

Wist je dat er een paar weken geleden wel een heel bijzondere deur is opengegaan? Op 8 december heeft paus Franciscus de 'Heilige Deur' van de grote kerk van Sint Pieter in Rome opengezet. De deur blijft tijdens het 'Heilig Jaar van Barmhartigheid' openstaan. Barmhartig wil zeggen dat je van harte mensen wilt helpen, onder meer door gastvrij te zijn. 'De deur staat altijd voor je open', krijgt zo wel een heel nieuwe betekenis, vind je niet? Kijk eens op www.geloventhuis.nl. Daar kan je nog heel wat meer te weten komen over dit Heilig Jaar.

Kerstgedichtje

Wees welkom, pasgeboren kind,
dat alle mensen samenbindt.
Je komt van ver, van God vandaan,
waar de hemel open is gegaan.
Wees welkom, Jezuskindje klein,
een vredeskoning zul je zijn!

Het kerstverhaal

Maria woont met haar vriend in Nazareth. Op een dag verschijnt de engel Gabriël aan haar. Die zegt: 'Ik heb een van God. God heeft jou uitgekozen om de moeder te zijn van een heel bijzonder Jij zal voor Hem zorgen, maar als Hij groter wordt, zal Hij er voor alle in de wereld zijn. Hij zal zorgen voor en vrede voor alle mensen.'

Maria wordt inderdaad

Als het kindje bijna geboren moet worden, komt er een soldaat van keizer naar Nazareth. Hij heeft belangrijk nieuws. Iedereen moet zich laten in de stad van zijn vader. Jozef en moeten op reis naar Bethlehem. Maria zit op een Na een lange reis gaan ze op zoek naar een slaappleats. Jozef klopt aan bij een, maar daar is geen plaats. Ze mogen in de slapen.

Er is veel en er staan wat dieren.

Midden in de nacht wordt Jezus Maria wikkelt het kindje in doeken en legt Hem in de Dat is de voederbak van de dieren.

In de buurt van de stal houden herders de wacht bij hun schapen op het Opeens verschijnt een fel in de hemel boven hen. Het is een Hij zegt: 'Schrik niet, ik kom goed vertellen. Er is een bijzonder Kind geboren in een stal. Een Kind dat zal brengen in de wereld.' Een engel wijst de de weg.

Ook drie wijzen uit het waren op zoek naar het kindje Zij hadden gehoord dat Jezus, als hij groot was, de van de Joden zou zijn. Een grote, schitterende wees hen de weg. De drie gaven Jezus mooi cadeaus:, en

Ondertussen had de slechte koning ook van het koningskind gehoord. Hij stuurde soldaten naar om het dood te maken. Gelukkig was Jozef 's nachts door een engel gewaarschuwd en kon hij op tijd met Maria en Jezus naar Egypte vluchten.

Pas toen de boze koning dood was, gingen ze weer terug naar Jezus groeide hier op en werd de Koning van de

Prijspuzzel

Streep de ontbrekende woorden uit het kerstverhaal weg in de woordzoeker. De letters die overblijven, vormen een wens. Kinderen in de basisschoolleeftijd die deze wens voor 6 januari mailen naar info@h-norbertus.nl, maken kans op een prijsje.

Nog een verhaal waarin een deur opengaat

De gasten van Vadertje Panov

Het is kerstavond en de oude schoenmaker sluit zijn winkel. Panov staat er in mooie letters boven de deur, want zo heet hij. Maar iedereen noemt hem vadertje Panov, omdat hij altijd zo hartelijk en vrolijk is.

Als vadertje Panov alleen in zijn winkel is, zucht hij diep.

"Ach", mompelt hij, "ik voel me vandaag zo verdrietig. Als ik al die kinderen op straat hoor lachen, moet ik steeds aan mijn eigen kinderen denken. Die zijn nu groot en wonen zo ver weg. Ik zie ze bijna nooit. En dan



die moeders die hun kinderen roepen. Net als mijn vrouw dat vroeger deed. Maar ze is er helaas niet meer. Ik ben met Kerstmis helemaal alleen."

Nieuwsgierig hoe dit verhaal afloopt?

Lees dan snel verder op www.geloventhuis.nl

Kijk bij Verdiepen: De deur gaat open.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | H | E | R | B | E | R | G | K | O | N | I | N | G | B | | | |
| I | G | B | | | | | | D | Z | L | E | G | N | E | | | |
| E | E | O | | | | | | N | E | H | A | L | A | T | | | |
| U | B | O | | | | | | I | B | T | I | G | I | H | | | |
| W | O | D | | | | | | K | B | E | K | E | R | L | | | |
| S | R | S | | | | | | M | I | R | R | E | A | E | | | |
| N | E | C | Z | W | A | N | G | E | R | A | R | S | M | H | | | |
| E | N | H | E | D | E | R | V | T | K | Z | | | | E | | | |
| V | F | A | W | I | J | Z | E | N | E | F | A | | | M | | | |
| I | J | E | P | S | L | I | E | F | D | E | N | | | T | | | |
| R | | | | | | | | O | R | T | S | Z | G | D | U | O | G |
| H | | | | | | | | E | W | E | O | O | S | T | E | N | S |
| C | | | | | | | | S | U | Z | E | J | L | I | C | H | T |
| S | E | Z | E | L | J | O | D | E | N | V | E | L | D | E | | | |
| N | N | S | U | T | S | U | G | U | A | S | T | A | L | R | | | |
| I | S | E | D | O | R | E | H | S | R | E | D | R | E | H | | | |
| W | I | E | R | O | O | K | S | T | N | E | S | N | E | M | | | |



Een

van ons

Edwin Rozenkamp



Op 24 december om 16.00 uur is het weer zover: de Petruskerk stroomt vol met kinderen, lopend of in de wandelwagen, vergezeld van hun ouders en vaak ook van opa's en oma's. De van oorsprong uit Overijssel afkomstige Edwin Rozenkamp verzorgt dan samen met de leden van de werkgroep Geloven met kinderen en andere enthousiaste volwassenen de kerstviering voor peuters en kleuters in de Petruskerk.

Herder

Op een voor kinderen aansprekende manier neemt herder Edwin ze mee in het kerstverhaal. Anderen beelden, verkleed als Maria, Jozef of koning, dat oeroude verhaal uit. Jonge kinderen vertolken de rol van schaapjes, de wat oudere de rol van engel. Ze genieten van de verwondering die ze teweegbrengen bij de toeschouwertjes. Het geheel wordt afgewisseld met aloude kerstliedjes. De instrumentale begeleiding is in handen van Ad Tuijelaars en Jo Spijkers, twee ervaren oud-onderwijsmensen. Edwin staat er soms verbaasd over hoe enthousiast ook die kleintjes meezingen. Zoon Luuk tovert de verbazing op de kleine snoetjes, als midden in het verhaal plotseling, als uit het niets, een ster stralend tevoorschijn komt.

Dat is ook de intentie van deze vroege viering: kinderen op een sfeervolle en ontspannen manier het eenvoudige verhaal van de geboorte van Jezus vertellen. Ieder kind mag op zijn of haar manier reageren op dat verhaal, stil luisterend met de duim in de mond of verwonderd kruipend naar een van die lieflijke lammetjes.

Nieuw leven geeft hoop

Als de viering afgelopen is, vertrekt de bonte stoet met het kerstkindje voorop naar de kerststal op de Vrijthof. Bij het verlaten van de kerk is er voor alle aanwezigen beschuit met muisjes. Als daarna iedereen rond de kerststal staat, wordt het kindje in de nog lege kribbe gelegd. Dan is voor elke aanwezige de kerst begonnen.

Edwin en zijn vrouw Lian vertrouwen erop, dat op deze manier de boodschap van het kerstverhaal – nieuw leven geeft hoop – bij de kinderen blijft hangen. Ze proberen er een mooi feestje van te maken in de hoop dat het de jeugdige toeschouwertjes nog lang zal bijblijven. Eigen ervaring staft die verwachting.

Parochiebestuur

De betrokkenheid van Edwin bij de parochie strekt zich verder uit dan alleen de kinderkerstviering. Zo is hij sinds drie jaar lid van Luciani én hij is lid van de Venerabele Gilde. Ook in het parochiebestuur werkt hij actief en enthousiast mee aan de ontwikkeling van de nieuwe parochie. Zijn ervaring is dat steeds meer mensen op positieve wijze meedenken en meewerken om van deze nieuwe uitdaging een succes te maken. ■

Waardig afscheid

Al vele jaren doen wij als parochie ons best het afscheid van een overledene op een gelovige en liefdevolle wijze te vieren. Het pastoraal team slaagt daarin door de hulp en de inzet van vele vrijwilligers, zoals koster en koorleden en bij elke uitvaart drie acolieten. Zij assisteren de pastor aan het altaar en bij de communieviering. Hun bijdrage wordt, blijkt uit reacties van velen, ten zeerste gewaardeerd. Om hen niet al te veel te belasten zoeken we nog enkele heren of dames die zo nu en dan die taak ook op zich willen nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Toos Maas, lid van ons pastoraal team en eerste aanspreekpunt bij de kerkelijke uitvaart, op telefoonnummer 505 1939, of mail naar towamaas@kpnmail.nl ■

Wist u dat ...



- u het laatste nieuws over de herbestemming van de kerkgebouwen op onze website kunt vinden;
- dit ook geldt voor het verslag van het parochieberaad van 25 november;
- daar nog meer te lezen is over het project van onze kerstactie?
Zie het Nieuwsarchief op www.h-norbertus.nl

In onze parochie



Gedoopt

- **Job van de Heijning**
* 14 juli 2015, ♣ 11 oktober
zoon van Ralf van de Heijning en Lieneke Schellekens
- **Britt Rombouts** * 11 juli 2015, ♣ 18 oktober
dochter van Sjak en Ingrid Rombouts-van Gils
- **Jet en Floor van de Wiel** * 22 mei 2015, ♣ 25 oktober
dochters van Gijs en Miriam van de Wiel
- **Devi van der Aa** * 25 juli 2015, ♣ 1 november
zoon van Walter en Inge van der Aa-Liebregts
- **Saar Verhoeven** * 28 december 2014, ♣ 8 november
dochter van Frank en Saskia Verhoeven-Welten
- **Lynn Hendrixx** * 6 mei 2015, ♣ 8 november
dochter van Sander Hendrixx en Yvonne Schoonus
- **Pleun van Bavel** * 1 september 2015, ♣ 15 november
dochter van Corné en Annet van Bavel-de Beer
- **Lise van Gestel** * 6 mei 2015, ♣ 6 december
dochter van Eef van Gestel en Fieke van Nunen >>

Informatieavonden doop

5 januari en 1 maart, 20.00 uur, pastorie Diessen
1 februari en 4 april, 20.00 uur, Petruskerk
(ingang achterom)

Doopdata in de Petruskerk

24 januari, 14 en 28 februari, 13 maart, 3 april, 1 mei

Doopdata in de Willibrorduskerk

10 en 31 januari, 21 februari, 6 maart, 24 april, 8 en 15 mei

Van harte proficiat

Het gouden huwelijksfeest vieren:

- Jan en Corrie Comperen-van Gestel
op donderdag 28 januari om 14.00 uur
in de Willibrorduskerk
- Cees en Annie van Gils-de Laet
op donderdag 11 februari om 14.00 uur in de
Willibrorduskerk
- Rinus en Annie Ligtfoot-Olieslagers
op woensdag 24 februari in de Petruskerk

**Gelovig afscheid**

- Theo Bodden, † 2 oktober, 82 jaar
- Lien Clemens-Koppens, † 9 oktober, 91 jaar
- Fon de Roij, † 11 oktober, 79 jaar
- Jan Abrahams, † 20 oktober, 83 jaar
- Cees van den Broek, † 23 oktober, 91 jaar
- Jan Abrahams, † 15 november, 93 jaar
- Mien van Gils-van den Broek, † 16 november, 93 jaar
- Toos Harbers-van Korven, † 22 november, 94 jaar
- Toos de Jong-van de Sande, † 25 november, 66 jaar

**Voor uw agenda**

- Zondag 3 januari om 11.00 uur
Na de Eucharistieviering van Driekoningen,
nieuwjaarsbijeenkomst voor alle parochianen
- Woensdag 6 januari om 9.30 uur
Ontmoeting Vrouw en Geloof in het Open Huis
- Dinsdag 12 januari om 20.00 uur
Geloven met kinderen, eerste bijeenkomst in de Petruskerk, ingang achterom
- Woensdag 13 januari om 19.45 uur
Vergadering parochiebestuur
- Donderdag 14 januari om 20.00 uur
Zesde bijeenkomst Catholicism in het Koetshuis
- Zondag 17 januari om 11.00 uur
Oecumenische viering in de Petruskerk
- Dinsdag 19 januari om 20.00 uur
Geloven met kinderen, tweede bijeenkomst in de Petruskerk, ingang achterom
- Woensdag 20 januari om 9.30 uur
Ontmoeting Vrouw en Geloof in het Open Huis
- Woensdag 20 januari om 12.45 uur
Eerste voorbereidingsbijeenkomst communicanten met gezamenlijke broodmaaltijd in de Petruskerk, ingang achterom
- Donderdag 28 januari om 20.00 uur
Zevende bijeenkomst Catholicism in het Koetshuis



- Woensdag 3 februari om 9.30 uur
Ontmoeting Vrouw en Geloof in het Open Huis
- Woensdag 3 februari
Tweede voorbereidingsbijeenkomst communicanten
13.30 uur Diessen in het Koetshuis
15.30 uur Hilvarenbeek in de Petruskerk
- Zaterdag 6 februari
12.49 uur Carnavalsviering in de Petruskerk
- Woensdag 10 februari om 19.00 uur
Aswoensdagvieringen in beide kerken
- Donderdag 11 februari om 20.00 uur
Achtste bijeenkomst Catholicism in het Koetshuis
- Zondag 14 februari om 11.00 uur
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
- Woensdag 17 februari om 9.30 uur
Ontmoeting Vrouw en Geloof in het Open Huis
- Woensdag 17 februari om 19.30 uur
Vastenmeditatie in de Petruskerk
- Woensdag 24 februari
Derde voorbereidingsbijeenkomst communicanten
13.30 uur Diessen in de Willibrorduskerk
15.30 uur Hilvarenbeek in de Petruskerk
- Woensdag 24 februari om 19.30 uur
Vastenmeditatie in de Petruskerk
- Donderdag 25 februari om 20.00 uur
Negende bijeenkomst Catholicism in het Koetshuis
- Zaterdag 27 februari om 19.00 uur
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Eenhoorn
- Woensdag 2 maart om 19.30 uur
Vastenmeditatie in de Petruskerk
- Woensdag 9 maart om 19.30 uur
Vastenmeditatie in de Petruskerk
- Donderdag 10 maart om 20.00 uur
Tiende bijeenkomst Catholicism in het Koetshuis
- Zondag 13 maart om 11.00 uur
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
- Woensdag 16 maart
Vierde voorbereidingsbijeenkomst communicanten
13.30 uur Diessen in de Willibrorduskerk
15.30 uur Hilvarenbeek in de Petruskerk
- Woensdag 16 maart om 19.30 uur
Vastenmeditatie in de Petruskerk
- Zondag 20 maart 11.00 uur
Palmpasenviering in de Petruskerk

Colofon

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijtelaars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

