



R.K. Parochie H. Norbertus

# NORBERTUSBODE



Jaargang 8, nummer 1, maart 2021

## De verering van Maria

Wat je ook meemaakt, als kind weet je: bij mijn moeder kan ik altijd terecht. Wat een zegen dat we ook aan onze hemelse Moeder Maria zorgen en vreugde kunnen toevertrouwen.

De Bijbelse Mariaverering begint bij de engel Gabriël. Hij boodschapt Maria: Wees blij, want God is je gunstig gezind. In het Weesgegroet staat het als volgt: 'Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.' Inderdaad, als moeder van de Messias is Maria de gezegende onder de vrouwen. In het prachtige Magnificat doet Maria zelf de profetische uitspraak dat elke generatie opnieuw haar zal prijzen, omdat God haar heeft gekozen als moeder van zijn Zoon.

## Laagdrempelig

Maria is 'laagdrempelig'; ze staat dicht bij God maar ook dicht bij de mensen. Je kunt altijd bij haar terecht. Bij Maria je zorgen neerleggen in een gebed, een kaarsje aansteken, een bloemetje brengen, het helpt je hart te verlichten. Het kan in onze parochie. We zijn dankbaar, dat we gezegend zijn met mooie, goedverzorgde en drukbezochte kapelletjes. Tijdens een fietstocht of een wandeling kun je er een moment stil zijn bij Maria.



## Rozenkransgebed

Overal waar Maria verschenen is, heeft ze gevraagd dagelijks de rozenkrans te bidden. Het rozenkransgebed is een van mijn favoriete gebeden. Het geeft rust, bescherming, kracht en zegen. Tijdens het bidden van de rozenkrans kun je verschillende intenties aanbevelen bij Maria: voor zieken en overledenen, voor wijsheid om de juiste keuzes te maken.

Je denkt ook na over het leven van Jezus en Maria (de geheimen van de rozenkrans).

Het is onze hoop en ons verlangen dat we in vrede met God en met elkaar kunnen leven. Daarvoor hebben we Maria nodig want zij is de kortste weg naar Jezus.

*Pastoor Marc Massaer*

## De 'Zeven Smarten van Maria'

Op Goede Vrijdag gedenken we Jezus' lijden en dood. Maria was dan wel de 'gezegende onder de vrouwen', het leed ging ook aan haar niet voorbij. De Bijbel toont ons zeven pijnlijke momenten in het leven van Maria.

1. Simeon voorspelt het lijden van Jezus; 2. de vlucht naar Egypte; 3. Jezus blijft alleen achter in Jeruzalem; 4. Maria ontmoet Hem op zijn weg naar Calvarie; 5. Jezus sterft aan het kruis; 6. Maria houdt haar gestorven Zoon in de armen; 7. Maria is aanwezig bij zijn graflegging. Wat doet dit met Maria? Door dit lijden heen groeit ze in geloof, hoop en liefde.

In het lijden van Maria kunnen gelovigen hun eigen verdriet herkennen. Ook nu zijn er ouders die met hun kinderen moeten vluchten. Er lopen kinderen verloren door een verslaving. Er zijn er die lijden en jong sterven aan een ziekte, of door suicide.

Maria weet als geen ander wat dit met ouders doet. Ons verdriet bij haar neerleggen kan ons helpen het te verwerken en - door geloof in God en liefde van de naaste - de hoop niet te verliezen. Voor een filmpje over de Zeven Smarten van Maria zie onze website bij Nieuws, NorbertusBode Pasen 2021. ■

## Geloven met Maria

Heer onze God, in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent: steeds weer op weg gaan naar een onbekende toekomst. Moge haar geloof ons blijvend inspireren. Laat in ons groeien een sterke hoop en een grote toekomstverwachting. En leer ons zien van dag tot dag wat het leven van ons vraagt. ■



## Onze-Lieve-Vrouw van de Voort

Bij zijn uitvaart op 13 april 2017 luiden niet alleen de zware rouwklokken in de Petruskerk; ook het lichte klokje van de Mariakapel aan de Tilburgseweg in Hilvarenbeek laat zich horen. Een bijzonder eerbetoon aan Jan Merckx, vanaf de jaren 70 nauw betrokken bij het wel en wee van *Onze-Lieve-Vrouw van de Voort*, zoals de kapel officieel heet. Zijn erfenis: een goed onderhouden kapel en twee mappen met documentatie.

### Buurtkapel

Bijna vier jaar later praten Dré Michels (1934) en Toon van Lieshoud (1955) zichtbaar trots en enthousiast over hún kapel. Het klokje? Mede door Jan is het er gekomen. Het luidt nog steeds voor overledenen uit de buurt, en verder iedere zaterdagavond in mei en op feestdagen van Maria.



Foto: Ron Vos

Dré en Toon vertellen over de bouw van de kapel in 1938 en de restauratie 50 jaar later en in 2014. Over aanwinsten als het bankje, de brug over de Voortse Loop en de verlichting. Ze noemen de voorloper van de kapel, een zogenaamd Mariakeske. Het Gilde Sint-Sebastiaan heeft een stukje grond gekocht voor een herdenkingsmonumentje. (Zie hiernaast.)

Als waardige opvolgers van Jan Merckx houden Dré en Toon de kapel en het groen eromheen op orde. Ook belangrijk: ze eren Maria met een kaarsje. Het groot onderhoud is voor de parochie, de gemeente zorgt voor de leilinden en wij doen de rest, geeft Toon aan. Er zijn genoeg handen in de buurt om te helpen. Hij weet het zeker: als de tijd daar is, komt er een "gemoedelijke overdracht" aan de volgende generatie. De kapel is immers van de buurt...

## Mariaverering

Vooralsouders hebben een band met O.-L.-Vrouw. Ze richten zich tot haar om hulp en bescherming. Dré gaat regelmatig met zijn vrouw in de rolstoel naar de kapel. De verering van Maria is hun van huis uit ingeprent. Dat is onze katholieke opvoeding, beaamt Toon; de jeugd heeft die niet meer zo meegekregen. Geregeld stoppen er fietsers of wandelaars. Een deel komt speciaal voor Maria, anderen hebben voldoende aan het bankje. Soms nemen bezoekers bloemen mee, of er liggen bloemstukken van een afscheidsviering in een kerk of een crematorium.

## Bescherming

Strekt Maria's bescherming zich ook uit over de kapel? Het lijkt zo. Bij de bevrijding in 1944 laten de Duitsers de duiker voor de kapel springen, met alleen lichte schade aan het gebouw tot gevolg. Bij de plannen voor een viaduct over de nieuwe provinciale weg begin jaren 70 dreigt sloop van de kapel. De provincie kiest uiteindelijk voor een ander tracé. In 1988 gaat het mis: vandalen brengen het Mariabeeld schade toe. Kunstenaar Charles Vergouwen kan het gelukkig in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen.

Jan Merckx kan blijven rusten in vrede, want *Onze-Lieve-Vrouw van de Voort* is bij zijn opvolgers én bij Maria in goede handen.

Voor meer gegevens over deze kapel en andere kapellen in onze parochie zie de website bij Algemeen, Gebouwen, Kapellen. ■

## Mariakeske

De voorloper van de Mariakapel van de Voort, daterend uit de middeleeuwen, stond in de Burgstad, niet ver van de huidige kapel. Heel klein was het 'keske' (=kastje) niet. Voor de bouw waren 1500 stenen gebruikt, er hing een schilderij in en er was een offerstok aan bevestigd. Het keske is rond 1650 op last van de protestantse overheid afgebroken. Protestanten kennen geen Mariaverering, reden om deze 'heilige huisjes' omver te halen. Het Gilde Sint-Sebastiaan heeft in het gebied dat vanouds de Burgstad heet, grond gekocht voor het plaatsen van een monumentje. Het moet de herinnering aan dit eerste kapelletje levend houden. ■

## Toon Hermans, Beeldje

Langs de landweg stond een beeldje  
't was van wit en lieflijk blauw  
Ik liep er samen met mijn moeder  
Ze zei: da's nou Onze Lieve Vrouw

Nog altijd is dat plekje groen  
En nog altijd staat zij daar  
En ik werp nog altijd net als toen  
'n kushandje naar haar ■



## Moeder Maria

God koos Maria uit als moeder van zijn Zoon, Jezus. Christenen zien haar ook als moeder van alle mensen. Eigenlijk weten we niet zoveel over Maria. Velen vereren haar door bijvoorbeeld het Weesgegroet of de rozenkrans te bidden en Marialiederen te zingen. In kerken en bij mensen thuis zijn vaak beelden en schilderijen van haar te vinden. De maanden mei en oktober zijn speciaal aan Maria toegewijd. In kapelletjes worden dan extra kaarsjes gebrand. ■

## En we noemen haar ...

Nog maar een halve eeuw geleden had maar liefst een derde van de pasgeborene meisjes Maria als roepnaam of als één van de doopnamen. Ook veel jongens kregen Maria als extra doopnaam. Nu gebeurt dat minder.



Wist je dat verschillende bloemen en planten de naam Maria dragen, of een naam die met haar verering in verband wordt gebracht? Zo worden madeliefjes 'meizoentjes' ter ere van Maria' genoemd. ■

# Alles Kidz



## Kralen voor Maria

Maria wordt vaak afgebeeld met een kralensnoer, een rozenkrans. De rozenkrans bestaat uit 6 grote en 53 kleine kralen. Als je de rozenkrans één keer bidt, wordt dat het rozenhoedje genoemd. Drie keer is het rozenkransgebed. Tijdens het bidden van de rozenkrans denken we na over het leven, het

lijden en de verrijzenis van Jezus.

Hoe bidden we de rozenkrans?

1. Kruisteken, geloofsbelijdenis
2. Onze Vader
3. Drie Weesgegroetjes
4. Eer aan de Vader
5. Vijf groepen van tien ('tientjes') met elk een Onze Vader, tien Weesgegroetjes en een Eer aan de Vader ■



## Weesgegroet voor kinderen

Het Weesgegroet is een bekend gebed, speciaal voor Maria, en al heel oud. De woorden zijn misschien niet eenvoudig te begrijpen. Laten we eens proberen ze te 'vertalen'.



Dag Maria, wij kunnen met u praten als met mama of een vriendin. U luistert naar ons.



God heeft u uitgekozen om de moeder van zijn Zoon Jezus te worden. Dat wilde u.



Maria, u luistert goed naar wat Jezus zegt. U houdt van hem.



Mogen wij u vragen: als wij verkeerde dingen doen,



doet u dan nu en later een goed woordje voor ons bij Jezus?



Amen.

## Jezus leeft!

Er is behalve Moeder Maria nog een bekende Maria in de Bijbel: Maria Magdalena (= Maria uit Magdala). Zij is de eerste die Jezus ziet als Hij is verrezen. Daarover gaat het gedichtje.

Maria is vroeg opgestaan.  
Ze huilt, ze heeft verdriet.  
Waarom is Jezus doodgegaan?  
Nee, dat begrijpt ze niet.

Maria schrikt: "Waar is hij?"  
Ze ziet twee engelen staan.  
Zij: "Wees niet bang.  
De Heer is opgestaan!"

"Maria!" Wie noemt haar naam?  
Die stem klinkt zo bekend!  
Dan ziet ze dat het Jezus is.  
En knielt ze voor hem neer.

Maria loopt naar Jezus' graf.  
en weet je wat ze ziet?  
Die grote steen is weggerold.  
Maar... Jezus ligt er niet.

Is dat de tuinman die ze ziet?  
Maria vraagt: "Meneer,  
weet u misschien waar Jezus is?  
Waar legde u hem neer?"

"U bent opgestaan!"  
Wat is Maria blij!  
"Ga naar mijn vrienden," zegt hij.  
"Vertel ze maar van mij." ■

### Gehoord

Het Weesgegroet van Roos: 'Wees maar goed, Maria.'

### Zoek de verschillen

Zoek de vijf verschillen. Zie jij ze? Daarna kun je de plaatjes inkleuren. Voor de oplossing zie pagina 6. ■



Lieve mama, als ik later groot ben, wil ik net als jij worden.

## Moederdagkoekjes

Wil jij mama met Moederdag verrassen met een zelf-gemaakt cadeautje? Hieronder vind je een recept voor heerlijke volkoren Moederdag-Mariakoekjes, om mama mee te verwennen.



Wat heb je nodig?

140 gr volkoren speltmeel - 140 gr havermeel - 60 gr kokosbloesemsuiker - 1 theelepel bakpoeder - 1 mespunt zout - 150 gr koude boter - 60 ml koud water - 1 theelepel vanille-extract - 1 ei - 2 eetlepels melk - plasticfolie - rolstok - koeksteker

### Bereiding

1. Meng meel, suiker, bakpoeder en zout. Snijd de boter in blokjes, voeg ze toe aan het meelmengsel en meng het tot kruimels.
2. Voeg water en vanille toe en kneed tot een zacht deeg. Bestuif het deeg met wat meel en verpak het in plasticfolie. Laat het in de koelkast minimaal 30 minuten rusten
3. Verwarm de oven voor op 160°C.
4. Bestuif het aanrecht met meel en rol het deeg uit tot ongeveer 5 mm dikte. Steek er rondjes uit en leg ze op de bakplaat. Prik er met een vork gaatjes in.
5. Bestrijk de koekjes met een mengsel van geklutst ei en melk voor een extra mooi glanslaagje.
6. Bak ze ongeveer 30 minuten. ■

This is, waar mama is...

# Een

van ons

## Nel Geboers-Smetsers



Voorjaar 2020 had ik met Nel Geboers (72) een gesprek over het thema pelgrimage en haar jaarlijkse wandeling met een groep uit Biest-Houtakker naar de Heilige Eik in Oirschot. Corona deed zijn intrede en 'pelgrimage' bleef op de plank liggen, want er mocht niet gereisd worden.

Het thema van deze NorbertusBode is Maria. Dus ben ik weer met Nel in gesprek gegaan. Op 18 juli, tussen beide interviews in, is haar man overleden.

### Nel en Mart

Meer dan 50 jaar geleden kwam Nel Smetsers Mart Geboers tegen bij sportactiviteiten en kermissen in de regio. Mart was vrachtwagenchauffeur, Nel gezinsverzorgster. Na hun trouwen gingen ze in Oirschot op een klein boerenbedrijf wonen, en later in de Akkerstraat in Biest-Houtakker. Nel runde het bedrijf en Mart zat op de vrachtauto. Daarnaast hield hij zich vooral bezig met de kinderen, het gemeenschapsleven en hun grote hobby: het houden en menen van paarden. Nel had ook de zorg voor haar drie zonen. Verder heeft ze altijd deelgenomen aan activiteiten in Biest-Houtakker en niet geschroomd daar een voortrekkersrol in te vervullen.

### Kerksluiting

De kerksluiting in Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst ligt nog vers in het geheugen. Dit was voor Nel en haar man een pijnlijke periode, waar beiden anders mee omgingen. Nel had naast de gezamenlijke activiteiten haar eigen clubjes, waaronder het Norbertuskoor. Ze had er behoefte aan bij de parochie te horen. Door te zingen in een kerkkoor bleef ze er toch bij betrokken.

### Het afscheid

In coronatijd een afscheid organiseren valt niet mee. Nel en haar gezin hebben ervoor gekozen alle mensen die hun dierbaar zijn, in groepjes bij hen thuis van Mart afscheid te laten nemen. Hierbij zijn veel mooie herinneringen opgehaald, die haar nu nog tot steun zijn. Ze hebben als gezin haar man met een kleine vrachtwagen naar het crematorium gebracht en daar in kleine kring afscheid genomen. Nel wil voor zichzelf een afscheid in de kerk, maar Mart wilde het zo. Hoe groot kun je zijn in het kleine, door de ander centraal te stellen...

Nel heeft de draad van het leven meteen opgepakt: delen met elkaar, deelnemen aan het gemeenschapsleven, vreugde geven aan en krijgen van anderen. Ze huldigt de stelregel: Doe normaal, geniet van kleine dingen en gewoon weer aan de gang.

### Maria

Het geloof is voor haar vanzelfsprekend, net zoals het speciale plekje van Maria in haar leven. Je gaat naar haar toe om te danken, te vragen, te overpeinzen. Haar ouders hebben elkaar ontmoet bij de kapel van de Heilige Eik in Oirschot, waar hun as ook is uitgestrooid. Voor Nel is het een fijne plek in de natuur, bij Maria. Een plek die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt. De meimaand is heel speciaal voor haar. Ook het zingen van Marialiederen geeft haar een speciaal gevoel.

Kortom, Nel is een vrouw Groot in het Kleine, met hart voor haar gezin en haar omgeving, en reuze optimistisch. Lef en plezier zijn haar niet vreemd. Ze heeft in februari nog geschaatst op de waterzuivering in het Diessens Broek (Biest-Houtakker)... ■

### Maria is er altijd



In het hart van Annie Ligtvoet (86) uit Hilvarenbeek neemt O-L-Vrouw een belangrijke plaats in. "Ik bid iedere dag het rozenhoedje en geef me over aan Maria. Zij is er altijd voor mij, of ik het moeilijk heb of niet. Zij beschermt mij en geeft me de moed om door te gaan. Zonder mijn geloof had ik het niet gered."

Ook in de tuin is plaats voor Maria. Annie zorgt trouw voor een bloemetje bij haar beeld. ■

### Vastenactie 2021

Ook dit jaar is onze vastenactie voor het werk van Sander Kessler in Oeganda. Hij wil de opbrengst besteden aan voedsel en aan landbouwtrainingen voor vrouwen. Door corona zijn de voedselprijzen in Oeganda met 15% gestegen. Het heeft veel mensen in de problemen gebracht. Met beperkte middelen probeert Sander hen te helpen. Sander steunen kan door een donatie in de groene bus of het collectezakje in de kerk, of via rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. 'Vastenactie' o.v.v. code 401406. Van harte beveel ik dit project bij u allen aan.

Pastoor Marc Massaer

**Berichten van Sander uit Oeganda**

Sander Kessler dankt alle gulle gevers voor de hulp die hij via de adventsactie 2020 mocht ontvangen. Onze bijdrage was bijzonder welkom, want corona laat ook in het vluchtelingenkamp zijn sporen na. Verder doet hij verslag van het leven in het kamp en van zijn ervaringen als priester daar. De onderwerpen variëren van corona en voetbal tot Pasen. Sanders berichten vindt u op onze website bij Nieuws, Vastenactie 2021.

**Vieringen in de Goede Week, met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren****Palmzondag, zaterdag 27 maart**

19.00 Diessen Palmwijding en passieverhaal

**Palmzondag, zondag 28 maart**

09.30 Diessen Palmwijding en passieverhaal

11.00 H-Beek Palmwijding en passieverhaal

**Boeteviering, dinsdag 30 maart**

19.00 Diessen Boeteviering en biechtgelegenheid

**Witte Donderdag, 1 april**

19.00 Diessen Eucharistieviering

**Goede Vrijdag, 2 april**

15.00 Diessen Passieverhaal met uitreiking van de H. Communie

19.30 H-Beek Gezongen Kruisweg

**Paaszaterdag, 3 april**

20.30 H-Beek Paaswake \*

**Eerste paasdag, zondag 4 april**

09.30 Diessen Eucharistieviering

11.00 H-Beek Eucharistieviering

**Tweede paasdag, maandag 5 april**

09.30 Diessen Eucharistieviering

11.00 H-Beek Eucharistieviering

**Hemelvaart, donderdag 13 mei**

09.30 Diessen Eucharistieviering

11.00 H-Beek Eucharistieviering

**Pinksterzaterdag, 22 mei**

19.00 Diessen Eucharistieviering

**Eerste pinksterdag, zondag 23 mei**

09.30 Diessen Eucharistieviering

11.00 H-Beek Eucharistieviering

**Tweede pinksterdag, maandag 24 mei**

09.30 Diessen Eucharistieviering

11.00 H-Beek Eucharistieviering

\* Als de avondklok nog geldt, wordt het tijdstip van de paaswake mogelijk verschoven. Het aantal aanwezigen bij de vieringen is afhankelijk van de geldende voorschriften.

**Oplossing Alles Kidz, pagina 4**

- De zon
- De vlinder
- De poes
- Twee sterren
- Het vogeltje

**In onze parochie****Gedoopt**

- Noa Willems
- \* 23 december 2020, ♠ 7 maart 2021
- Dochter van Claudia Willems

**Van harte proficiat****Het diamanten huwelijksfeest hebben gevierd**

- Jan en Toos van den Hout-Heuvelmans
- zondag 24 januari in de Willibrorduskerk

**Gelovig afscheid**

- Jan Oerlemans, † 9 december, 83 jaar
- Jeanne Vugts-v.d. Sande, † 22 december, 87 jaar
- Lieske Vugts-Kennis, † 23 december, 85 jaar
- Annie van Doormaal-Nouwens, † 24 december, 86 jaar
- Hendrik Wijten, † 25 december, 89 jaar
- Jan v.d. Sande, † 26 december, 89 jaar
- Henk van Straaten, † 29 december, 71 jaar
- Harry v.d. Broek, † 30 december, 79 jaar
- Cor Heuvelmans-Segers, † 3 januari, 86 jaar
- Sien Heuvelmans-Kroot, † 8 januari, 89 jaar
- Margo Geurts-van Senus, † 10 januari, 90 jaar
- Toke van Raak-van Rijswijk, † 28 januari, 95 jaar
- Ad van Rooij, † 29 januari, 82 jaar
- Mia Spapens-Vriens, † 29 januari, 86 jaar
- Martina de Graaf-Roozen, † 14 februari, 94 jaar
- Trees Naaijckens-van Rijswijk, † 19 februari, 90 jaar
- Kees Spaninks, † 9 maart, 95 jaar

**Voor uw agenda****Viering Eerste H. Communie**

Zondag 6 juni

**Colofon**

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.  
**Contact:** Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen  
 E: info@h-norbertus.nl (algemeen); pastoor@h-norbertus.nl  
 I: www.h-norbertus.nl

**Redactie:** Jan van Beurden, Jan Craninckx, Marie-José Lamers, Alice Otte, Ad Tuijtelars en Jacqueline de Wit.

© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur is verboden.

