

## Solidair net als Jezus

Voor Maria en Jozef was geen plaats in de herberg. Jezus is geboren in een stal en zijn wiegje was een voederbak voor dieren. Herders met hun schapjes kwamen op bezoek, drie wijzen brachten cadeautjes, en daarna moest het gezin vluchten voor een boze koning...

Juist dit arme vluchtelingenkind brengt hoop, licht en warmte in de wereld. Een nieuw begin: vrede op aarde! Het kerstkind vraagt ons ook een lichtje te zijn voor anderen. Pas als we solidair zijn met zieke, arme of eenzame mensen wordt het Kerstmis voor iedereen. ■

## Maria en Jozef bellen bij jou aan...

Stel je voor: Jozef en Maria staan voor de deur. Hoe ga jij ze ontvangen? Maak een tekening van je huis en teken in welke kamer Jezus van jou geboren mag worden. Schrijf erbij waarom, wat jullie voor Jozef en Maria en het kindje kunnen doen en welke cadeautjes jij het kindje wil geven. De tekening mag je mailen naar [info@h-norbertus.nl](mailto:info@h-norbertus.nl). ■



## Solidariteit: iets voor iemand doen wat lief is

Noa van Strijdhoven (12) uit Diessen en Lieke van Bavel (11) uit Haghorst kennen elkaar van korfbal. Sindsdien zijn ze vriendinnen. Ze hebben meegedaan aan de vormselvoorbereiding. Ze hadden het er al vaker met hun ouders over gehad. Na het doopsel en de eerste communie wilden ze in groep 8 ook graag het vormsel ontvangen. Als je bij de kerk wil horen, moet je ook gevormd worden, vinden beide meiden, die bij belangrijke gelegenheden met het gezin naar de kerk gaan.

### Peerke Donders

Tijdens de vormselvoorbereiding waren ze onder de indruk van het bezoek aan het Peerke Donderspark in Tilburg. Leuk dat er zoveel te zien was! Het verhaal over het leven en het werk van Peerke was interessant.



# Alles Kidz



## Agenda

Ook dit jaar brengen we het kindje Jezus naar de stal op het Vrijthof. Jullie kunnen dit volgen via Beek TV of [www.hilverportal.nl](http://www.hilverportal.nl) op **24 december, 16.00 uur**. Daar zit je 'op de eerste rij' om het mooie kerstverhaal met liedjes en acteurs te zien en te horen. Helaas moeten dit jaar je ouders na afloop zorgen voor beschuit met muisjes... ■



Lieke vindt het knap hoe Peerke zijn werk deed en het volhield. Noa vond het wonderverhaal van de waterput zo geweldig, dat ze zelfs water mee naar huis nam. Volgens Noa en Lieke was solidariteit heel belangrijk voor Peerke. Hij ging zelfs helemaal naar Suriname om voor leprapatiënten te zorgen. Ze waren verbannen naar een eiland. Peerke gaf hun te eten en verpleegde hen liefdevol. Na hun overlijden zorgde hij voor de begrafenis. Zijn hele leven had hij aandacht voor deze mensen die verstoten waren.



### Solidariteit voor Lieke en Noa

Noa en Lieke proberen voor anderen ook te doen wat ze kunnen. Ze sturen bijvoorbeeld een kaartje, maken een tekening of gaan bij opa en oma op bezoek. Ze vinden het fijn als ze merken: we hoeven niet per se iets te doen, maar kunnen afleiding en troost geven door er gewoon te zijn. Volgens Noa is het fijn dat er iemand blij van jou wordt.

Bij acties voor het goede doel doen de meiden ook graag mee. Zo gingen ze pas geleden op pad met Kinderpostzegels. Ze vonden dat erg leuk. En zoals Lieke zei: het geeft een fijn gevoel dat je iets doet en weet dat je daarmee iemand helpt. Zo is het helemaal niet moeilijk om er te zijn voor een ander, want solidair zijn is gewoon iets voor iemand doen wat lief is... ■

**Wat is liefde?**

😊 Aan kinderen van 4 tot 8 jaar werd gevraagd: 'Wat betekent liefde?' Er kwamen verrassende antwoorden. Enkele staan op deze pagina. ■

**Bouw je eigen kerststal**

Hoe gaaf is dat: een kerststal van legoblokjes! Durf jij het aan? Onder de Kidz-knop op de website zie je hoe je ook met ander materiaal een originele kerststal / kerstversiering kunt maken. Veel speel- en knutselplezier! ■



😊 Een vierjarig kind heeft een oudere heer als buurman. Zijn vrouw is pas overleden. Als hij de man ziet huilen, gaat het jongentje naar hem toe. Hij klimt bij hem op schoot en zit daar gewoon. Zijn moeder vraagt later wat hij tegen de buurman heeft gezegd. Het jongetje antwoordt: "Niets, ik hielp hem gewoon huilen." (Bram, 6 jaar)

**Wist je dat...**

de Verenigde Naties 20 december hebben uitgeroepen tot dag van de solidariteit? Ieder jaar op deze datum herinneren de VN ons eraan dat solidariteit belangrijk is in het leven van alle mensen, wereldwijd. ■

**Samen sterk**

Er was eens een man met vijf kinderen. Tot zijn grote verdriet maakten ze altijd ruzie. Op een dag zei hij: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!" De kinderen renden het bos in en ieder kwam met een bos takken terug. "Neem nu ieder één tak", zei de vader, "en probeer die te breken." Zonder moeite braken de kinderen de stokken in tweeën. "Bind nu alle stokken met een touw samen en probeer dan de hele bos te breken." Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die ze afzonderlijk zo gemakkelijk konden breken, waren samengebonden zo sterk als staal. "Wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je alleen voor jezelf opkomt, sta je alleen en is er niemand die je steunt. Je kunt gemakkelijk gebroken worden. Maar samen zijn jullie sterk. Dat geldt niet alleen voor takken, maar ook voor mensen." ■

**Lief zijn voor elkaar**

Er wordt vaak gezegd dat we in het licht van Kerstmis het hele jaar door solidair moeten zijn, bijvoorbeeld met daklozen.



Foto: Banksy/Instagram

De beroemde straatartiest Banksy liet dat zien in een kunstwerk. Hij veranderde een dakloze in de kerstman. Daarmee vestigde hij nog eens de aandacht op solidariteit. ■

😊 "Tijdens mijn pianorecital stond ik op een podium en ik was bang. Ik keek naar alle mensen die naar me keken, en zag mijn vader zwaaien en glimlachen. Hij was de enige die dat deed. Ik was niet meer bang." (Cindy, 8jaar)

**Rebus**

Oplossing op pagina 6



**Gebed**

God,  
help ons tijdens deze kerst  
te zien wie het moeilijk heeft.  
Open onze ogen en oren  
voor wie in het donker leeft.  
Geef ons flink wat kracht  
zodat we een lichtje van hoop  
kunnen zijn voor een ander.  
Dat vragen wij u  
heel in het bijzonder deze dagen.  
Amen ■

😊 "Je moet echt niet zeggen 'Ik hou van je', alleen als je het meent. Maar dan moet je het ook veel zeggen. Mensen vergeten het." (Jessica, 8jaar)