

Pinksteren, het begin van de kerk

Pinksteren is een belangrijk feest in de kerk. Het valt op de vijftigste dag na Pasen. We vieren dan het begin van de Kerk.

Na Jezus' dood, verrijzenis en hemelvaart blijven de leerlingen bang en alleen achter. Zij weten niet wat ze moeten doen. Op een dag zitten ze bij elkaar als ze plotseling een harde windvlaag voelen. Het is de Heilige Geest die in hen komt. Ze worden be-geest-erd, geïnspireerd, en krijgen weer moed. Nu weten ze wat ze moeten doen: het zaadje dat Jezus in hen geplant heeft, laten groeien door zijn verhaal verder te vertellen. Dat doen ze. Steeds meer mensen laten zich dopen en sluiten zich bij hen aan. Zo ontstaat langzaam aan de Kerk. ■



Pinksterversje: Spring op!

Wat huppelt daar vrolijk in de wei?
Het is een lammetje, lenteblij!
Het heeft de kolder in zijn kop:
Spring op, spring op, spring óp!

Wie springen touwtje op de stoep?
Larissa, Megan, Thijs en Joep!
Het touw draait rond van flop, flop, flop.
Spring op, spring op, spring óp!

De Geest van God, de Pinksterwind,
Blaast vuur in elke Jezusvriend,
Niet bang meer zijn, geen zwaar getob!
Spring op, spring op, spring óp!

De Geest van God, de Pinksterkracht
Die alles ooit aan 't rollen bracht,
Jij voelt hem in je hartenklop!
Spring op, spring op, spring óp!

Marjet de Jong, uit: Geloven Thuis



Alles Kidz



Symbolen voor de Heilige Geest

Je kunt de Heilige Geest niet zien maar wel in je voelen, als je 'geïnspireerd' bent. In verhalen in de Bijbel of op schilderijen wordt Hij toch vaak beschreven of afgebeeld:

- als **vuur**, een beeld voor 'aangestoken' worden, ergens enthousiast door worden. Er verschijnen vlammetjes boven de hoofden van de leerlingen. We komen dit nu nog tegen in spreekwoorden als: 'In vuur en vlam staan' of: 'Ergens warm voor lopen'.
- als **een duif**. Bij de doop van Jezus in de Jordaan verschijnt er een duif boven Hem. In het verhaal van de ark van Noah komt een duif met een palmtak voor. (De duif staat ook voor vrede.)

In de Kerk hebben we nog andere symbolen voor de Heilige Geest.

- Het **water** bij het doopsel laat zien hoe de Heilige Geest werkt: water maakt schoon en geeft leven.
- Door de **olie** bij het vormsel word je gedoopt met de Heilige Geest, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen wat Jezus ons heeft geleerd.
- Ook bij de **handoplegging** ontvangen mensen de Heilige Geest en krijgen ze kracht. ■

Stijn bij opa in de tuin

Elke zaterdag gaat Stijn eerst met opa naar het graf van oma rozijntje. Daarna werken ze samen in de tuin. Vandaag neemt Stijn een mand mee, het is aardbeien-tijd. Op het bankje onder de appelboom leest opa een verhaal uit de Bijbel voor; Stijn eet een plak rozijnen-cake, bijna net zo lekker als die van oma.



Opa vertelt: "Waar Jezus leefde, zaten de mensen niet onder een appelboom, maar onder een vijgenboom. Die geeft schaduw met zijn grote bladeren. >>

Van een vijgenboom kun je twee keer per jaar plukken. De eerste vijgen komen in juni. Als de boom dan geen vruchten geeft, krijgt hij extra mest. Maar als hij van binnen verdord is en in augustus weer geen vruchten heeft, dan mag ie gekapt worden, zegt Jezus. Ook al zijn de bladeren nog zo mooi. En je weet wat oma zei: Van buiten mág je mooi zijn, van binnen móet je mooi zijn." Stijn herinnert het zich. Ineens lacht hij: "Als de boom weg is, is er meer plaats voor aardbeiplanten." Opa klapt zijn Bijbel dicht en zegt: "De aardbeien komen zo, eerst aan het werk."



Als ze klaar zijn met wieden, volgt het leukste werk: het pad op zijn zondags harken met mooie strepen. In een tuin met strepen op het pad mag niet meer gewerkt worden. Bij oma liepen de strepen mooi recht, bij Stijn zitten er vaak kronkeltjes tussen de rechte lijnen.

Woordzoeker

Streep de woorden weg. De overgebleven letters vormen een zin. Welke? Zie pagina 6 voor de oplossing.

Begeesteren	Inspireren	Oogsten	Vuur
Duif	Jezus	Pasen	Windvlaag
Heilige Geest	Leerlingen	Pinksteren	Zaaien
Hemelvaart	Moed	Vruchten	

H P N E R E T S K N I P
 E L H G A A L V D N I W
 I I E E N K S T E U I R
 L E N E M I S H E N I D
 I V T N R E F E S E E F
 G R J S E L L P T O V P
 E U A E N I I V M D V A
 G C E I Z R A N A N U S
 E H S P E U I A G A U E
 E T R R A T S I Z E R N
 S E E E O O G S T E N T
 T N E R E T S E E G E B

"Mooi," zegt opa, "tijd voor de aardbeien." "Lekker voor aardbeievlaai en in de yoghurt", zegt Stijn. Hij is ineens niet moe meer.

Als zijn mand vol is, hoort hij stemmen: "Goedemiddag, buurman. Hoi, Stijn." Op de stoep staan drie kinderen, ze hangen over de heg heen. "Wauw, dat zijn er veel, Sjtijn", zegt het jongste meisje en ze kijkt met grote ogen naar de aardbeien. Ze lispelt en Stijn wordt altijd vrolijk als ze zijn naam verkeerd uitspreekt. Hij denkt: de mand zit wel boordevol, moet ik echt delen? Dan hoort hij oma in zijn hoofd: mooi van buiten én mooi van binnen... Hij slikt en vraagt: "Willen jullie ook?" Alsof ze op die vraag staan te wachten, roepen de kinderen: "Jaaaaa!" Opa haalt een doos en Stijn mag verdelen. De kinderen rukken de doos bijna uit zijn handen. Terwijl ze naar huis rennen, gilt de jongste: "Dank je wel, Sjtijn. Mama! Mama! We hebben aardbeien gekregen."

Stilletjes gaat Stijn zitten. "Da's gek, ik heb iets weggegeven wat ik graag wilde houden, en toch ben ik daar blij om." Opa glimlacht en zegt: "Ik weet hoe dat voelt."



Wat je zaait, zul je oogsten

In het verhaal van Stijn en opa oogst Stijn aardbeien. Na zaaien, water geven en wieden is het tijd om lekker van de vruchten te genieten.

De apostel Paulus zegt in een brief aan de vrienden in Galate: 'Wat je zaait, zul je oogsten'. Hij bedoelt daarmee: alles wat je doet, heeft gevolgen. Misschien niet meteen maar wel over een tijdje. Als je goede zaadjes in de grond stopt en ze water geeft, kunnen ze tot mooie vruchten uitgroeien. Leef dus naar Gods Geest. Dan weet je zeker dat je een mooi mens wordt. Een oud joods verhaaltje vertelt ons hetzelfde:

In een droom loopt Sarah een winkel binnen. Achter de toonbank staat een engel. Sarah vraagt: "Wat verkoopt u hier?" "Alles wat je maar wilt", zegt de engel. "O," zegt Sarah, "echt waar? Dan wil ik graag vrede op aarde. Geen honger en armoede meer. Vrijheid en respect voor iedereen. Geen verdrietige en zieke mensen meer. Een huis voor alle vluchtelingen. Liefde voor alle mensen." "Wacht even," zegt de engel, "je begrijpt me verkeerd. We verkopen hier geen vruchten, alleen maar zaden..."