



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUS



Woorden van en voor pastoor Barberien

Woorden uit preken, dankwoorden van parochianen en foto's als herinnering. Herinnering, tweesnijdend zwaard van vreugde en verdriet. Op deze pagina's overheerst de vreugde om het pastoraat van pastoor Barberien, om de verbondenheid bij het samen bidden, vieren en werken. Woorden en herinneringen die blijven, nu we elkaar loslaten. ■



Over weggaan

Weggaan uit je vertrouwde omgeving, dat vraagt heel wat van een mens. Maar gelovig leven is erop vertrouwen dat alles goed komt, omdat God met je meetrekt.

KBO-Diessen *Jac Linnemans*

Beste pastoor Barberien, Beste Steven, We zijn verrast door uw besluit als pastoor de gemeente Hilvarenbeek te verlaten. KBO-Diessen vindt dat jammer. Sinds uw



komst hebben we fijn samengewerkt. We weten dat de samenvoeging van diverse parochies voor u een moeilijke periode is geweest, die veel energie heeft gekost. Wij zullen u missen. Bedankt voor de jarenlange samenwerking en veel werkplezier in uw nieuwe parochie. ■

Over vergeven

Ben wel goed maar niet gek, moet Petrus gedacht hebben. Hij vond dat 7x vergeven al een compromis was tussen goed en gek. Maar Jezus zegt: "Niet 7x, maar 70x 7x." Dan raakt Petrus de tel kwijt. Dat is juist de bedoeling van Jezus, dat je de tel kwijt raakt, want vergeven is geen kwestie van rekenen of berekening.

Geloof, hoop en liefde *Anja van Woensel-Heeffter*

Maria is prominent aanwezig in het leven van Steven Barberien: in het Weesgegroet tijdens de vieringen en op bedevaart in Lourdes. De aanbidding van Onze-Lieve-Vrouw en de zorgzame betrokkenheid bij zijn parochianen kenmerken hem. Dat is Steven, een goede herder, een mensenmens, een vriend, altijd in voor een fijn gesprek, een goeie grap. Met zijn hartenwens - geloof, hoop en liefde voor elkaar - gaan we samen verder. ■

Over Maria

De levenshouding van Maria: "Mij geschiede naar uw woord." Dat is een 'ja' zonder 'maar'. Onvoorwaardelijk 'ja' zeggen is een levenskunst. Maria is terecht gezegend, uitverkoren boven alle vrouwen.



Venerabele Gilde *Leo Lamers*

Pastoor Barberien koos voor een minder prominente rol in de Venerabele Gilde. Hij had vertrouwen in ons, gildebroeders met een warm hart voor de geloofs-gemeenschap, en ondersteunde onze activiteiten bij het realiseren van de Mariakapel en kerk-tv. Ook waardeerde hij onze bijdrage voor het onderhoud van de Petruskerk. En hij was aanwezig bij onze maandelijkse koffiemomenten in de kerk. Dank voor het vertrouwen. ■

Over vertrouwen

Is het niet geweldig optimistisch van God? Heeft Hij geen onnoemlijk groot vertrouwen in ons, dat Hij ons alles in handen geeft? Met Hem zorg dragen voor wie en wat Hem ter harte gaat, geeft vreugde en geluk.

Voormalig lid pastoraal team Toos Maas

Beste Steven, Wat was ik sceptisch bij onze kennismaking. Wat had ik 'n vragen aan jou, die lang niet altijd naar mijn zin werden beantwoord. En wat was het moeilijk voor jou, die kritische Petrusmensen. Toch werd je na verloop van tijd ONZE pastoor.

Je bent een geweldige manager, draagt vrijwilligers op handen, bezoekt vaak zieken en nabestaanden, bent geïnteresseerd in andermans lief en leed, durft trouw te blijven aan jouw manier van liturgie vieren.

Bij dat alles mocht ik naast je staan. Samen werken, huilen en lachen, ik kijk er met voldoening op terug.

Lieve Steven, het ga je goed. Ik wens je toe dat je met een gerust hart begint op je nieuwe werkplek. ■

**Over het geloof**

Ons geloof zit vol tegenstellingen. Aan de ene kant heel individueel, maar tegelijk gericht op de gemeenschap. Wij richten ons tot God en God stuurt ons naar de mensen toe. Onze blik naar omhoog en naar omlaag. Dan kun je weer verder, je hebt de warmte, de kracht van Gods Geest even gevoeld.

Gilde Sint-Sebastiaan Diessen Jan Craninckx

Betrokken bij 'de guld' én bij zijn kerk stelde pastoor Barberien een verbroederingsfeest voor: alle Beekse gildes schietend voor het goede doel, de restauratie van de zijaltaren in de Willibrorduskerk. Steven verrichtte het openingsschot. Zijn initiatief trof doel: de schutters verbroederden en hij ontving een mooi bedrag. ■

**Over de Tien Geboden**

Gods Tien Geboden verlangen een antwoord van ons. Oké, ze zijn dan wel negatief geformuleerd maar hebben toch een positieve beleving, zoals: steel niet maar zorg ervoor dat je deelt en geeft.

De Tien Geboden brengen geluk, leven en liefde, als de woorden daden worden.

Restauratie altaren Willibrorduskerk

Bart van Nunen

Vóór elke restauratie kwam de pastoor met een schets op papier; ik zorgde voor de juiste maatvoering. Met z'n tweeën werkten we de plannen verder uit. Hij drong zijn ideeën niet op maar luisterde naar de vakman. Geregeld stak hij ook zelf de handen uit de mouwen. Samen met andere vrijwilligers kwamen we tot een mooi resultaat. Zo hebben we drie altaren gerestaureerd.

Wat zullen we pastoor Barberien missen! Waar vind je nog zo'n pastoor? ■

**Zalig de armen van geest**

Zeg nu eerlijk: 'Zalig de armen van geest', dat klinkt in onze tijd toch een beetje sukkelachtig! Niettemin zit er intens geluk verscholen in de wijsheid van Jezus. Je bent op de goede weg wanneer je kunt aanvaarden dat je niet perfect hoeft te zijn. Meer nog, dat ook anderen niet moeten beantwoorden aan de perfectie. God aanvaardt ons met al onze hebbeligheden en gebreken.

Amai, Steven! Bob Duijvestijn

Je vertrek lag niet direct voor de hand: een pastoraat jou op het lijf geschreven. Toch wendde je onverwachts de steven om koers te zetten naar het Vlaamse land.

Je vond en bood soelaas in onze streek en sloeg, rijk voorzien van zekerheden, toch gaandeweg een brug naar het heden: een brug van Den Bosch naar Hilvarenbeek.

Hier had je onmiskenbaar goeien aord als pastoor in *den bloeyenden wijngaerd*. Zo'n priester ben je in hart en nieren, met wie je kunt bidden, danken, vieren.

Velen van ons gaf je daarmee houvast. We zullen je missen, zeker en vast.