

Nieuwe wegen

Waar denk je aan bij 'nieuwe wegen'? Aan stratenmakers die een nieuwe weg aanleggen? Aan kinderen die voor het eerst de route fietsen naar een nieuwe school? Misschien aan op reis gaan naar een vakantieplek!

Jezus reisde ook, maar niet met een auto, bus of vliegtuig. Vaak ging hij te voet en soms per ezel. Hij vertelde de mensen welke weg ze moesten inslaan om hun leven en dat van anderen te verbeteren. Lees het verhaal van Zacheüs maar eens. Hieronder kun je lezen hoe Esmee en Levi zelf 'een nieuwe weg' kiezen. ■

Eén van ons junior De weg van Veldhoven naar Hilvarenbeek



Voor mij aan tafel zitten moeder Monique, Esmee van 8 en Levi van 7 jaar. Sinds oktober wonen zij in Hilvarenbeek. Esmee zit in groep 5 en Levi in groep 4 op Starrebos. Natuurlijk vraag ik hun: "Hoe voelt verhuizen naar een andere plaats, een ander huis én een andere school?" Het

lijkt mij heel spannend dat allemaal mee te maken, maar Esmee en Levi reageren meteen met: "Goed!!"

De eerste week al kwamen zij uit school met een grote lach op hun gezicht. "Dit is echt de leukste school ooit!" Ze hebben er hun draai helemaal gevonden. De kinderen noemen ieder minstens vier vriendinnen en vriendjes van school. Ze leren ook steeds meer kinde-



ren kennen via de hockeyclub (Esmee) of de voetbalclub (Levi). Ook moeder heeft het prima naar de zin in ons dorp, waar ze op Starrebos in de opvang werkt. Wat fijn om te horen!

De weg naar God

Op een dag brengt Levi de uitnodiging voor de communie mee naar huis. Hij vraagt meteen: "Wat is dat, communie?" Moeder legt het uit aan de hand van haar eigen communiemap en de prentenbijbels. Ze beginnen meteen Bijbelverhalen te lezen. De kinderen raken enthousiast en willen meedoen! Moeder legt uit dat je daarvoor eerst gedoopt moet zijn. Het album van haar eigen doop maakt duidelijk wat daar allemaal bij komt kijken. Zo gebeurt het dat Esmee en Levi er zelf voor kiezen gedoopt te worden. Dat feest was in februari in de Petruskerk; in juni zullen zij er hun communie doen. Wat dapper dat ze hun eigen weg naar het geloof kiezen, vind je niet? Moeder is supertrots en samen met bonuspapa Twan steunt ze de kinderen enorm in hun keuze.

Ik merk tijdens het gesprek dat de kinderen op een leuke manier met elkaar omgaan. Zo vertelt hun moeder dat zij heel lief zijn voor elkaar. Ze ruimen bij elkaars tas uit en in, zodat de ander zich alvast klaar kan maken om te gaan sporten. Ook helpen ze in het huishouden met tafeldekken, was sorteren, boodschappen doen, en soms met koken.

Wij zijn blij zo'n tevreden gezin in onze parochie te mogen verwelkomen! ■

Communicanten schooljaar 2022 - 2023

Liselotte, Guusje, Maike, Thomas, Florine, Fedde, Cor, Lynn, Sam, Finn, Pleun, Britt, Tigo, Esmee, Levi, Jailey, Raf en Frenkie.

Deze kinderen slaan ook een nieuwe weg in, als ze in juni hun eerste communie doen.

Fijne dag gewenst! ■



Het verhaal van Zacheüs



Jezus is in de stad Jericho. Daar komen massa's mensen om Hem heen staan. Ook Zacheüs de tollenaar heeft over Jezus horen praten. Zijn taak is belasting ophalen bij het volk voor de mensen die het land besturen. Stiekem vraagt hij meer geld dan nodig is. Dat houdt hij voor zichzelf. Zo is hij een rijk man geworden.

Zacheüs gaat op weg om Jezus te zien. Klein als hij is, komt hij niet door de mensenmassa heen. Daarom rent hij vooruit om in een boom te klimmen. Daar ziet hij Jezus dichterbij komen. Jezus stopt vlakbij de boom en kijkt omhoog, alsof Hij weet dat Zacheüs daar zit. "Zacheüs, kom naar beneden!" roept Jezus. "Vandaag wil ik bij jou op bezoek komen." Zacheüs komt uit de boom en ontvangt Jezus in zijn huis. De mensen mopperen: "Heb je dat gezien? Hij is bij die slechterik naar binnen gegaan." Maar voor Zacheüs verandert die dag alles. Hij besluit eerlijk te gaan leven, en zegt tegen Jezus: "Heer, ik geef de helft van mijn bezit aan de armen. En de mensen die ik bestolen heb, geef ik vier keer zoveel terug." Jezus kijkt hem aan. "Weet je, Zacheüs, ik ben op de wereld gekomen om de mensen te vertellen dat eerlijk zijn beter is. En ik ben blij dat jij dat vandaag geleerd hebt." ■

Om over na te praten: Hoe komt het, denk jij, dat Zacheüs een nieuwe weg in slaat?

Tekenen op muziek

Weet je dat muziek je 'de weg' kan wijzen? Wat moet je daarvoor doen?

1. Je pakt een tekenvel, een potlood of stift, doet een blinddoek om of houdt je ogen dicht.
2. Je zingt je lievelingslied of beluistert zelfgekozen muziek.
3. Ga - met de muziek mee - met het potlood over het papier.
4. Als de muziek stopt, kijk je naar de tekening die is ontstaan op het papier. Je ziet allerlei weggetjes en vormen.
5. Maak er een kunstwerk van door vlakken in te kleuren

of er oogjes, oren of staarten in te tekenen. Je kunt op YouTube zoeken naar: 'Rustgevende liedjes op de harp'. Veel plezier met deze verrassende opdracht! ■

Versje over Zacheüs

Zacheüs was een tollenaar, rijk, maar zonder vrienden. Hij had heel veel geld vergaard, meer dan hij verdiende. 'Dief! Slechte tollenaar!' fluisterde iedereen. Niemand wou hem kennen, dus hij leefde heel alleen.

In een hoge vijgenboom, groen met volle bladeren klom Zacheüs snel omhoog en zag hij Jezus naderen. 'Vriend! Kom, ik eet bij jou!' zo klonk Jezus' stem. En Zacheüs viel haast flauw, Jezus sprak tot hém!

Uit die hoge vijgenboom, groen met dikke takken liet Zacheüs zich direct naar beneden zakken. Heer,' zei de tollenaar, 'ik ben zeer vereerd!' En toen Jezus at bij hem, heeft hij zich bekeerd. ■

Doolhof: Zacheüs ontmoet Jezus



Teken de weg die Zacheüs moet volgen om bij Jezus te komen.

HEB JE EEN IDEE, KOM ER MAAR MEE!

Jacqueline en Lilian van de Kidzpagina vragen aan de kinderen of ze willen meedenken over het thema 'Familie', voor in één van de volgende NorbertusBodes. Heb je ideeën over dit thema, stuur ze dan per mail aan: info@h-norbertusparochie.nl. Schrijf er maar bij: Voor Alles Kidz.

