

## Wees welkom

Overdag hebben we veel mensen om ons heen. Denk maar aan je ouders en broertjes of zusjes, buren in de straat, kinderen in de klas of teamgenootjes bij de sportvereniging. Ze zijn er gewoon, als vanzelfsprekend. Je voelt je vertrouwd bij hen.

Maar wat als er nieuwe kinderen in de klas komen? Of nieuwe buren in de straat? Best een beetje spannend voor hen, maar misschien ook voor jou. Een warm welkom is voor die ander dan heel fijn. Het geeft een gevoel van erbij horen en je thuis voelen.



## Appjes

Hoe doe je dat nou, iemand welkom heten? Wij vroegen het aan enkele kinderen. In de appberichtjes in deze Alles Kidz zie je hun suggesties. ■

## Een huis voor God

Het prentenboek *Een huis voor God* vertelt dat God woont waar hij welkom is.

Kees bouwt met blokken een mooi huis. "Voor wie wordt dat huis?" vraagt mama. "Voor God", zegt Kees. Mama denkt dat God veel te groot is om in het huis te wonen. Volgens zijn vriendinnetje Annabel woont God in de wolken. De buurvrouw zegt: God woont ver weg. Papa denkt dat God altijd onderweg is en geen huis nodig heeft. Boos schopt Kees het huis stuk. Maar als God nou moe wordt? Waar moet Hij dan slapen? Kees leert dat God daar is waar hij welkom is. ■



# Alles Kidz



## Vorbereiding Eerste H. Communie

Op 12 juni a.s. doen 20 kinderen in onze parochie hun eerste communie. De voorbereidingen voor dit feest, waarbij zij Jezus in hun hart ontvangen, zijn inmiddels in volle gang; zowel in de parochie als thuis. Met het doopsel werden deze kinderen als baby'tjes welkom geheten in de kerk, maar daar weten ze niets meer van. Daarom werden ze op 6 april jl. tijdens de eerste voorbereidingsbijeenkomst opnieuw verwelkomd met onder andere een gezamenlijke lunch. Ze versierden de kaarsen die ontstoken worden tijdens de communieviering. ■



## Pinksteren

Hemelse Vader, Jezus, Uw Zoon heeft ons laten zien hoe wij moeten leven. Voor hij wegging beloofde hij een helper: de heilige Geest.

Wij bidden U: kom met Uw Geest wonen in ons hart en zet ons aan om het goede te doen zoals Jezus die leeft bij U nu en altijd tot in eeuwigheid. Amen. ■



Uit: Cees Remmers *Alstublieft en Dank U wel*



## Opa Van Groeningen

“Zelig hoor”, zeggen mensen uit de straat, als ze meneer Van Groeningen zien lopen. Enkele jaren geleden is zijn vrouw overleden. Hij heeft geen kinderen, en vrienden of bekenden komen bijna nooit. De gordijnen blijven steeds langer dicht ‘s morgens. “Echt sneu, als je zo alleen achterblijft”, zeggen de mensen, en ze knikken meneer extra vriendelijk toe, als ze hem tegenkomen. Daar blijft het bij.

Tot er een gezin naast meneer Van Groeningen komt wonen... “Potdomme,” moppert hij, “nu is het gedaan met m’n rust”. Met een zuur gezicht staat hij achter de gordijnen de kinderen bij de verhuishwagen te tellen. Twee meisjes - een tweeling van een jaar of zeven - en een oudere jongen. Ook nog een hond!

Anne en Imke hebben de straat verkend. “Mama, we wonen naast een opa met witte haren en een sigaar!” roepen ze. De meeste kinderen vinden een opa en oma heel gewoon, maar Imke, Anne en hun broer Rob hebben geen opa en oma meer, en nu woont er eentje naast hen!

“We gaan een tekening voor hem maken”, zegt Anne.

Ingespannen zitten ze tussen de verhuisboel te tekenen en te kleuren. Ze brengen de tekeningen weg maar zijn al snel terug. “Wat zei hij?” vraagt Rob. “Nou, dat we het niet hadden moeten doen, zonde van het papier”, zegt Imke. “Hij moet nog aan ons wennen”, denkt mama. “Weet je wat? Zodra ik de kans krijg, zal ik hem op de koffie vragen. Oké?”

Die kans komt twee dagen later. Bij de post zit een verjaardagskaart. “Verkeerd bezorgd,” zegt mama, “hij is voor de buurman.” Per ongeluk leest ze wat erop staat: “Beste broer, gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. Ik kan niet komen, ben met vakantie. Vervelend dat er nu geen bezoek komt. Groeten, je zus.” “Dus er komt niemand op zijn verjaardag?” roept Imke met tranen in de ogen. “We verzinnen er wel iets op,” zegt mama, “maar nu naar school”. Anne stopt de kaart bij opa in de brievenbus.

De meisjes vertellen op school dat hun oude buurman op zijn verjaardag geen visite krijgt. Zelig, vinden alle kinderen en de juf. In de tekenles maken ze allemaal een kaart voor hem. Thuis vertelt de tweeling trots wat ze op school gedaan hebben. Mama zegt: “Hij krijgt morgen van de andere burens bloemen en appeltaart.” “Wij gaan cadeautjes maken. Ik een mezenkastje”, zegt Rob. “Ik klei een kandelaar”, roept Imke. “En ik een asbak voor zijn sigaar!” schreeuwt Anne.

Zo krijgt meneer Van Groeningen op zijn verjaardag 28 kaarten. De straatbewoners brengen bloemen en buurvrouwen nemen appeltaart mee voor bij de koffie. Na schooltijd geven de kinderen hun cadeautjes af.

Als de visite weg is, bekijkt opa Van Groeningen elk cadeautje en iedere kaart. “Tjonge,” zegt hij tegen zijn stoel, “je zult het maar meemaken. Da’s toch een godswonder voor een eenzame ouwe man!” ■

Naar *Opa Van Groeningen*, uit *De vlag uit!* van Han van Uden

## Zoek de tien verschillen



Voor de oplossing zie laatste pagina