

Als Jezus bij je thuiskomt

In de Bijbel lezen we hoe Jezus drie jaar lang rondtrekt. Hij lijkt geen (t)huis te hebben en gaat vaak op zoek naar een logeeraadres. Niet bij een belangrijk iemand maar bij mensen die buitengesloten worden. Ze zijn ziek of arm of werken voor de Romeinse bezetter. De verhalen vertellen wat er gebeurt als Jezus bij hen thuiskomt. Ze leren ons hoe we voor elkaar een veilig thuis kunnen zijn door elkaar te respecteren. Stel je eens voor dat je steeds op zoek moet naar een slaappleaats voor de nacht. En hoe zou jij het vinden als er een belangrijk persoon bij jou komt eten of logeren? ■

Eén van ons junior Fleur en Tigo van Drunen



Tigo van Drunen (9 jaar) heeft op 25 juni zijn communie gedaan, omdat hij "gelooft in God." Deze dag omschrijft hij als "de mooiste van mijn leven!" Het liefst was hij nog langer in de kerk gebleven. Ook grote zus Fleur van 10 voelt zich fijn in de kerk, vooral omdat de mensen er zo stil zijn. Zij houdt van rust. We hebben Fleur en Tigo gevraagd wat voor hen 'thuiskomen' is.

Het gezin Van Drunen woonde al in Hilvarenbeek, maar is vier jaar geleden naar een andere woning verhuisd. De kinderen, onder wie ook zusje Saar, voelden de spanning van de verhuizing, maar vertellen meteen dat zij heel snel gewend waren. Dat geldt ook voor vader Bas en moeder Marlous. De gezichten van Fleur en Tigo laten zien dat zij zich op hun gemak voelen!

Hoe voelt dat, na een vakantie thuiskomen. Tigo vindt het raar en omschrijft het als: "Dan weet je niet meer wat je hebt." Hij gaat altijd direct naar opa en oma die vlakbij wonen en graag luisteren naar zijn vakantie verhalen. Diezelfde dag nog bezoekt hij ook de andere grootouders.

Alles Kidz



Fleur beleeft thuiskomen anders. Ze zegt heel blij te zijn met haar bed en haar bureau. Fijn dat ze weer heerlijk in haar kamer kan rommelen! Ze is er graag om te lezen, maar zit net zo lief beneden op de bank te chillen, zegt ze. Bij dit huis geniet ze ook enorm van de trampo en de rekstok in hun voortuin. Als Tigo thuis is, zie je hem vaak googelen, omdat hij geïnteresseerd is in voetbal en informatie over andere landen zoekt.

Hun huis noemen zij een fijne plek, waar ze allebei het liefste zijn. Toch laat Fleur weten dat zij heel graag eens naar Parijs wil om Disneyland en de Eiffeltoren te bezoeken en... een lekker croissantje te eten!

Al zijn de kinderen het liefst thuis, ze willen graag laten zien hoe hun droomhuis eruitziet. Fleur tekent een huis met kamers in één kleur. Het is klimaatneutraal en staat in de natuur. Zij houdt van balkonnetjes en gezellige plekjes met mooie spulletjes. Via de regenboogglijbaan plons je in het zwembad. Het kunstwerk van Tigo laat duidelijk zien dat hij voetbalfan is, vooral van Willem II.

Fleur heeft nog een passende afsluiter: "Een huis is niet een thuis als iemand zich er niet fijn voelt..." ■

Mijn huisje

Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot. Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God. Daar praten we even, heel rustig, heel stil, God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil. Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer, maar alles komt thuis bij de lieve Heer. En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner, want Hij is het huis waarin alles mag wonen, Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed. Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet. Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen! Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open! ■



Bijbelverhaal: De verloren zoon



Een vader had twee zonen. "Vader," zei de jongste, "ik heb een idee! Als u dood bent, krijg ik toch een deel van uw geld? Kan ik dat nu alvast krijgen? Ik wil weg, wat van de wereld zien." De vader gaf de jongste zoon zijn deel.

De jongen ging op reis. Wat viel er veel te zien en te beleven! 'Ik ga er eens lekker van genieten, geld genoeg', dacht hij. Hij nam het er goed van, ging van feest naar feest en had veel vrienden. Maar toen zijn geld op was, liet iedereen hem in de steek. Hij kreeg honger en wist niet waar hij naartoe moest.

'Wat doe ik hier?' dacht hij. 'Wat ben ik ver van huis! Ik ga terug naar mijn vader en zal zeggen dat ik stom geweest ben, dat weggaan niet goed was, en hem vragen om een baantje als werkmans.' Hij was nog een eind van huis, toen zijn vader hem al met open armen tegemoetkwam. Het was alsof hij zeggen wou: "Jongen, wat heb ik naar je uitgekeken!" Hij gaf zijn zoon een dikke knuffel, liet een warm bad voor hem maken en de mooiste kleren klaarleggen. "En nu gaan we feestvieren," zei de vader, "want mijn zoon is weer thuis." ■

Voor de digitale versie van het hele verhaal zie Youtube

Prentenboeken over huis en thuis

Thuis is misschien wel de belangrijkste plek van de wereld. Daar ga je naartoe na een drukke dag op school. Je kunt er jezelf zijn en er wordt van je gehouden. Een veilig huis is onmisbaar. In deze prentenboeken gaat het over 'thuis'.

Bart Moeyaert, Afrika achter het hek

Naast de hoofdpersoon, een jongetje van een jaar of acht, komt een vrouw uit Kameroen wonen. Ze heeft zo'n heimwee naar haar thuisland, dat ze achter in de tuin een lemen hut bouwt. Aan het jongetje legt ze uit waarom ze dat doet. Benieuwd hoe het verhaal afloopt? Luister naar de podcast: Bart Moeyaert, Afrika achter het hek podcast

Max Velthuis, Klein-Mannetje heeft geen huis

Klein-Mannetje woont in een schoenendoos. Als na dagenlange regen de doos in elkaar zakt, moet hij op zoek naar een ander huis. Waar zal hij gaan wonen? Waar voelt hij zich thuis? ■

Ook als digitaal prentenboek op Youtube.

Een kijktafel maken

Wanneer voel jij je ergens thuis? Het maken van een kijktafel kan je helpen het antwoord op deze vraag te vinden. Zet eerst op papier wat er opkomt bij het gevoel ergens thuis te zijn. Verzamel daarna spulletjes die bij jouw thuisgevoel horen. Zet ze op een plekje in huis mooi bij elkaar. Laat iedereen jouw kijktafel zien en vertel waarom jij gekozen hebt voor deze verzameling. Veel plezier met deze leuke opdracht! ■



Welk huis hoort bij welk dier?

Vogel	Web
Bever	Stal
Bij	Holletje
Muis	Huis
Haas	Mand
Spin	Til
Paard	Ren
Kippen	Cocon
Duiven	Korf
Slak	Burcht
Hond	Leger
Rups	Nest

