



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUS BODE



Jaargang 11, nummer 1, zomer 2024

Dienstbaarheid



Dienen en gediend
worden

Eén van ons:
Gerry de Kort,
Dienstbaar op
eigen wijze

Arie Vugts,
Portefeuillehouder
begraafplaatsen

Vrouw en Geloof:
30 jaar lief en
leed

Allez Kidz:
Doen als Jezus

Dankbaarheid uit zich in dienstbaarheid

Als je de bijbel doorleest dan kom je het woord dienaar vele malen tegen in de verhalen die Jezus vertelt. Uit Zijn wijze woorden kunnen wij afleiden dat een spiritueel leven bestaat uit dienstbaarheid van andere mensen waarderen en daarmee werken aan een goede sfeer onder de mensen. Dankbare mensen zijn aangename mensen om mee om te gaan.

Jezus als dienaar

Naar Jezus kijken we op als het grote voorbeeld van dienstbaarheid. Zelf heeft Hij gezegd: 'Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.' De apostelen van Jezus hebben Zijn woorden en daden gezien. Jezus heeft God gediend en vele wonderbaarlijke genezingen gedaan. Hij was er voor de mensen en verwees naar God als de Bron van alle liefde en goedheid.

Het heeft een tijdje geduurd voordat de apostelen de betekenis van de woorden van Jezus begrepen hebben. De eerste of de belangrijkste apostel zijn in het Koninkrijk van God, aanvankelijk dachten en verlangden de apostelen daarnaar. Zij maakten er zelfs onderling ruzie over. Deze concurrerende mentaliteit is aanwezig in onze samenleving, in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Wat zegt Jezus daarover?

Jezus zei: 'wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.' (Mattheus 20, 26-28).

Terecht verwijst Jezus naar het grote gevaar van de macht: "Gij weet, dat de heersers der volkeren met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn."

***“ God vindt vreugde in ons en
wij in Hem***

Verbondenheid en voldoening

Als je je inzet voor God en je naaste, belangeloos als vrijwilliger of vrijwilligster voor een vereniging, de kerk of een goed doel, dan ontstaat er een intense, liefdevolle en onderlinge verbondenheid met andere mensen en dat geeft voldoening.

In woord en daad

Naast dienstbaarheid in daden, is de dienstbaarheid in woorden ook belangrijk. Zo is bijvoorbeeld het geloof verkondigen, uitleggen eveneens een dienst aan mensen. Het is de missie van iedere christen dat ieder mens God leert kennen en beminnen. Leerlingen van Jezus zijn, die zelf ook enthousiast over het geloof getuigen, is nodig in onze tijd. In onze parochie is er de Alphacursus, een laagdrempelige cursus, om het geloof ter sprake te brengen en te delen met elkaar op een spontane en ontspannen wijze.

Geloven in God geeft zo veel kracht, troost en vreugde in het leven. Het brengt je in contact met de liefde en de barmhartigheid van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Dat iedere mens mag ervaren dat hij of zij een geliefd kind is van God; is een geweldige boodschap van Jezus om over te brengen naar alle mensen van goede wil. Uiteindelijk bestaat onze missie als christen hierin namelijk dat God vreugde vindt in ons en wij in Hem. ■

Pastoor Marc Massaer



Vanuit de redactie

In de eerste maanden van 2024 namen we als redactie afscheid van een aantal redactieleden. Hoewel we ieders inbreng gaan missen, respecteren wij als mederedactieleden hun besluit. Wij danken hen voor hun inbreng en wensen hen oprecht alle goeds toe voor de toekomst.

Het stoppen van deze redactieleden vergde enige improvisatie voor wat betreft het samenstellen van het blad. Vandaar dat nu de 1e Norbertusbode van 2024 uitkomt.

Veel leesplezier gewenst!

Rianne, Jacqueline en Mirthe

Dienstbaarheid als levensmotto

Voor het thema interview van deze Norbertusbode sprak ik met Arie Vugts, geboren en getogen in Diessen.



Hoe het begon

Dienstbaarheid loopt als een rode draad door het leven van Arie. Hij vertelt dat het eigenlijk begon als misdienaar in de 6e klas. Een groepje van 15 personen was misdienaar wat als voordeel had dat je onder de les weg mocht om de mis te dienen bij huwelijken en uitvaarten. Vaak kwam het voor dat 2 tot 3 keer per week er een mis gediend moest worden wat de jonge misdienaars niet erg vonden. Destijds was er nog een klooster in Diessen en vaak kreeg je als misdienaar na het dienen van de mis een reep chocolade van de zusters. Van de pastoor kregen degenen die de stoelen mee opruimden 25 cent (5 stuivers). Daar kocht je dan snoep van of je spaarde het. Ook was er het jaarlijkse uitstapje waar de misdienaars van genoten.

Door de jaren heen

Arie is langere tijd de mis blijven dienen. Daarnaast was hij acoliet/lector onder de pastoors Vogels en Kraanen. Door toedoen van zijn schoonvader Jan de Laat kwam Arie in het kerkbestuur terecht. Hij volgde zijn schoonvader op in 1989. Ook zat Arie vele jaren in het schoolbestuur. In totaal zat Arie meer dan 34 jaar in het parochiebestuur als bestuurslid. Onlangs nam hij afscheid maar de portefeuille begraafplaatsen ligt hem zo aan het hart dat hij die voorlopig nog blijft doen. Ondanks dat Arie pittige jaren meemaakte in het parochiebestuur (denk bijvoorbeeld aan de fusies) is hij altijd dienstbaar gebleven aan de parochie en de parochianen.

Nu en in de toekomst

De dienstbaarheid van Arie is ook terug te zien in zijn werkzame leven; volgend jaar oktober gaat hij met pensioen en hij heeft dan 46 jaar in overheidsdienst gewerkt. Sinds zijn 62e werkt hij bewust 3 dagen om zo ook dienstbaar te zijn richting zijn kinderen en kleinkinderen.

Met veel plezier passen Arie en zijn vrouw Berdie op hun kleinkinderen en helpen hun kinderen waar nodig.

Arie hoopt dan ook dat hij in de toekomst zijn dienstbaarheid kan blijven inzetten zowel voor zijn gezin als voor onze parochie. ■

Vrijwilligersbijeenkomst kerkhofvrijwilligers

Op 23 februari 2024 vond de vrijwilligersbijeenkomst voor de kerkhofvrijwilligers plaats in het kerkzaaltje in Hilvarenbeek. Naast voldoende ruimte om met elkaar koffie te drinken en bij te praten was Arie Vugts (portefeuille begraafplaatsen) aanwezig om de vragen te beantwoorden en actuele onderwerpen te bespreken. Uit alle kernen waren vrijwilligers aanwezig. Al met al een geslaagde ochtend!



Onze vrijwilligers werken het jaar rond op de begraafplaatsen van de parochie, waar zij deze op orde houden door onder andere te harken, vegen, snoeien en eventuele gebreken signaleren.

Interesse in vrijwilligerswerk als kerkhofvrijwilliger op een van onze begraafplaatsen? Neem dan contact op met Rianne van de Sande (bestuurslid vrijwilligers) of het parochiesecretariaat via info@h-norbertus.nl ■



Van het parochiebestuur

Vastenactie 2024

De Vastenactie heeft een mooi bedrag van €815,00 opgebracht. De totale opbrengst van de landelijke vastenactie is onder andere bestemd voor het aanleggen van waterputten voor drinkwater in Zimbabwe. Ook worden naaimachines aangeschaft. Door het maken en verkopen van kleding kan men in hun eigen onderhoud voorzien.

Bijeenkomst dekenaat Oirschot

Op 23 april 2024 bezocht een afvaardiging van het parochiebestuur bovenstaande bijeenkomst. Mgr. De Korte en een aantal medewerkers van het bisdom waren hierbij aanwezig. Doel van de bijeenkomst was om samen te kijken naar de toekomst en hoe het bisdom hierbij kan ondersteunen. Het was een inspirerende avond waarbij de interactie tussen de parochiebesturen zeker tot nieuwe inzichten leidde.

Afscheid vrijwilligers

In de voorbije periode namen wij afscheid van een aantal vrijwilligers. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren en wensen hen alle goeds toe.

Op zoek naar nieuwe wegen

In de zoektocht naar nieuwe wegen die aansluiten bij jongere generaties gezinnen denkt de parochie na over familiepastoraat, om zo aan te sluiten bij waar gezinnen staan in de huidige tijd. Wat vinden zij belangrijk? Waar liggen hun verlangens? Wat hebben zij nodig? Wat zou een vruchtbare aanpak zijn?

Om zicht te krijgen op de antwoorden op deze vragen werd de ouders van de communicanten en vormelingen van afgelopen schooljaar om input gevraagd. Tijdens deze twee luistergesprekken onder leiding van een medewerker van het familiepastoraat van het Bisdom spraken ouders open en eerlijk over wat zij mooi vinden aan geloven, wat hen positieve energie geeft, waar de energiestroom juist stukt, wat hen onrustig maakt en waar zij naar verlangen. Wij ontmoette deze avonden betrokken ouders die zoekend zijn.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op dinsdag 14 mei zijn de jonge ouders verder meegenomen in het thema 'Gelovig opvoeden in deze tijd'. In een boeiend uitwisselingsgesprek kwamen verschillende beelden van God ter sprake en hoe je God ervaart in je leven. Ter afsluiting van de geslaagde avond kreeg eenieder de gelegenheid om een persoonlijk gebed tot God te richten.

In het najaar start er een werkgroep die dit thema verder uit gaat werken en uit gaat zoeken welke aanpak het beste werkt voor jonge gezinnen in de Norbertusparochie.

Wilt u meedenken? Stuur dan een mail naar info@h-norbertus.nl t.a.v. familiepastoraat. Tijdens de luistergesprekken werd gevraagd of er kinderbijbels in de kerk beschikbaar konden komen tijdens de vieringen. Sinds kort liggen deze achter in onze kerken. ■



Diamant Priesterschap

23 Mei was het 60 jaar geleden dat Emeritus pastoor Cees Remmers priester gewijd werd. Het overgrote deel van zijn priesterschap stond hij ten dienste van parochianen van de voormalige Petrusparochie. Al die tijd dienstbaar aan de parochianen en de gemeenschap. Cees stond midden in de Beekse samenleving en voelde zich daar thuis. Op eigenwijze wijze leidde hij als herder zijn kudde. Ook na zijn emeritaat kwam je Cees overal tegen; zwaaiend op de fiets of te voet een praatje makend. Recent verhuisde hij om gezondheidsredenen naar Tilburg.

Wij feliciteren Cees van harte met zijn jubileum en wensen hem alle goeds toe! ■



Jezus leert ons dienstbaar te zijn

In de tijd van Jezus was het gebruikelijk dat voor het eten de voeten werden gewassen. Ik hoor je denken: 'de voeten? Ik moet altijd mijn handen wassen!' Dat zit zo: de mensen liepen op sandalen over stoffige wegen en lagen op een soort bank aan tafel. Zij zaten dus niet op een stoel met hun voeten onder tafel.

Omdat de voeten wassen een vies werkje was, was dat de taak van een slaaf. Voordat Jezus voor het laatste avondmaal met zijn vrienden aan tafel ging, waste hij hun voeten. Dat was heel ongewoon en zij snapten niet waarom hij dat deed. Jezus stelde zich dienstbaar op en wilde zijn vrienden daar iets mee leren. Hij zei: 'ik heb een voorbeeld gegeven, ik heb dingen voor jullie gedaan en wil dat jullie dat ook voor elkaar doen. Ook als het dingen zijn die je misschien helemaal niet leuk vindt. Want door dienstbaar te zijn geef je hulp, liefde en vriendelijkheid aan anderen.' ■



Doen als Jezus

Vader in de hemel, toen Jezus leefde ging hij om met iedereen. Hij was van niemand vies en hij voelde zich voor niemand te goed. Hij zag het beste in iedereen. Leer ons kijken met Jezus' ogen. Leer ons het goede zien in mensen om ons heen. Amen. ■



Uit: Cees Remmers Alstublieft en Dank U wel

Alles Kidz



Wat kun jij voor iemand doen om dienstbaar te zijn?

Ik vroeg aan de communicanten wat zij voor anderen doen om dienstbaar te zijn. De kinderen zijn vooral dienstbaar door te helpen met klusjes in het huishouden. Zij noemen taken als: tafel dekken en afruimen, helpen met koken, de afwasmachine uitruimen, stofzuigen en de planten water geven. Maar ze helpen ook iemand die ziek is en geven de zieke een knuffel. Of ze spelen met de hond en laten hem uit. De kinderen zeggen: 'als iemand hulp nodig heeft, dan help ik graag. Vooral omdat ik de ander blij wil maken en hij of zij niet zoveel zelf hoeft te doen.' Dienstbaar zijn geeft de kinderen een fijn gevoel. Soms is het moeilijk om dienstbaar te zijn, omdat een taak niet leuk is om te doen. Meestal doen de kinderen deze taak toch. Al zeggen ze er wel eerlijk bij 'ik doe het dan omdat het moet.' ■

Communicanten

Zondag 2 juni tijdens de viering van 9.30 uur in de Willibrorduskerk ontvangen deze kinderen hun Eerste Heilige Communie.



Anja, Evi, Femm, Kyra, Lenne, Lieze, Lobke, Puck, Saar, Ties en Tim een hele mooie viering en een fijne dag gewenst. ■

De nieuwe koning

Midden in de wijde wereld lag een land waar een koning woonde. Hij was erg oud. Dat kon je zien aan zijn lange witte baard, witte haren en kromme rug.

Toen hij merkte dat zijn handen beverig werden, wist hij dat het tijd werd voor een nieuwe koning. Hij had kinderen genoeg, maar omdat hij van ieder kind evenveel hield, kon hij moeilijk kiezen wie nu de nieuwe koning zou worden....

Hij riep hen bij elkaar en zei: 'trek het land in, leer er, beleef het en breng iets mee van het stuk land waar je geweest bent. Wie dat het beste doet, wordt de nieuwe koning!'

'Wat een moeilijke opdracht!', riepen de kinderen, maar ze vertrokken zo snel ze konden. De eerste kwam al vlug terug en sleepte zakken zand mee tot voor de troon. Hij zei: 'hier is het land; het zoute zand van de zee, het zilveren zand van de duinen, de zwarte aarde van de akkers en de vette klei van de wei.' Toen kwam de tweede met zware manden aan en zei: 'ik breng goede oogst mee; lekkere appels en peren, heerlijke noten en druiven en groenten uit dit prachtige land.'

De derde was versierd met kettingen en armbanden.

Hij zei: 'de mensen in dit land zijn ongelofelijk knap.

Ze kunnen alles maken: scharen, naalden, hamers, spijkers en sieraden.'

Zo kwamen alle kinderen terug met een mooi verhaal, behalve eentje....



De anderen vroegen zich af waar zij bleef. Daar kwam ze aan, met lege handen! 'Ik wist niet hoe ik het mee moest nemen', zei het laatste kind. 'Hoe kan ik tranen meenemen van de vrouw die ik heb getroost, de lach van een kind waar ik mee speelde, het zweet van de boer die ik hielp op de akker? Ik heb bloemen geplukt voor zieke mensen, een praatje gemaakt met mensen die alleen en eenzaam waren en kinderen opgetild en gedragen... Ik was bijna vergeten dat ik terug naar huis moest.'



Wat denk jij? Wie is de nieuwe koning geworden? Ik denk het kind dat als laatste terug kwam, omdat zij geen stuk van het land meebracht, maar het hele land meedroeg in haar hart. ■

De belangrijkste kenmerken van dienstbaarheid

- Je zet je in voor anderen
- Je helpt zonder dat het je gevraagd wordt
- Je sluit aan bij de behoeften van anderen
- Je doet je best
- Je doet dingen omdat je behulpzaam wilt zijn, niet omdat je een beloning wil
- Je praat niet over je dienstbare daden, maar je doet gewoon. Daden zeggen meer dan woorden
- Je bent dienstbaar voor het milieu door dingen te recyclen en afval te scheiden ■

Woordzoeker

Streek de woorden weg. De overgebleven woorden vormen een zin. Welke? Zie pagina 8 voor de oplossing.

D	D	R	A	G	E	N	I	E	N	S	T	B	
K	V	A	V	V	A	N	E	H	C	A	L	R	
U	O	B	Z	R	E	K	E	T	I	J	N	G	E
E	E	L	H	A	I	R	I	J	L	A	E	E	E
L	T	O	U	A	O	E	Z	L	E	R	F	N	
O	E	E	L	B	T	P	N	O	I	P	P	Z	
P	N	M	P	T	E	E	R	D	R	E	S	A	
T	S	E	J	S	U	L	K	U	E	G	O	A	
I	N	N	F	N	I	J	N	G	E	I	L	E	M
L	N	E	L	E	F	F	U	N	K	M	I	J	N
L	N	E	G	I	U	Z	F	O	T	S	E	K	
E	V	O	E	D	T	R	O	O	S	T	E	N	
N	E	P	L	E	H	L	N	E	S	S	A	W	

- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| bloemen | knuffelen | spelen |
| dienstbaar | lachen | stofzuigen |
| dragen | leuk | troosten |
| eenzaam | moeilijk | verzorgen |
| helpen | opruimen | voeten |
| hulp | optillen | vriendelijk |
| klusjes | praten | wassen |

Eén van ons

Gerry de Kort

Ben je in de ochtend vroeg uit de veren, dan heb je grote kans om Gerry de Kort tegen te komen. Ze is - geboren op een boerderij in de Eekhool als vijfde van de zes kinderen - een buitenmens. Door de uitbreiding van Hilvarenbeek verhuisde het gezin naar het buitengebied aan de Goirlesedijk.



Veerkracht

Zoals Gerry zelf zo mooi zegt: 'Ik paste niet zo goed op school en heb de gang vaak bewonderd.' Gelukkig was er na de huishoudschool de streekschool waar naar de talenten van iedere leerling gekeken werd. Ze ging in de keuken werken bij de Beekse Bergen en daarna werkte ze bij Herberg Sint Petrus en de Posthoorn. Het noodlot trof Gerry in het eerste jaar van haar werk bij de Posthoorn. Er werd een tumor achter haar oog vastgesteld. Hiervoor werd zij in Leiden behandeld. Haar oog heeft ze helaas niet kunnen behouden, maar met een kunst oog is volgens haar goed te leven. Jaarlijks gaat zij voor onderhoud en controle naar Breda. Het geeft haar meteen de gelegenheid om daar op het terras te gaan zitten met iets lekkers. Gerry is altijd positief geweest en gebleven al gaat haar andere oog snel achteruit. Dit beperkte zicht zorgt ervoor dat ze liever loopt dan fietst, maar staat haar hulp aan anderen niet in de weg.

***“Wacht niet op een goede dag,
maar maak die zelf***

Zorgdragen

Moeder van 91 woont nog zelfstandig. Gerry bezoekt haar elke dag. Ze doet de boodschappen, kookt voor hen en ze eten samen. Ook neemt Gerry haar moeder elke zondag mee naar de kerk. De kinderen en moeder vormen samen een hecht gezin en zorgen goed voor elkaar.

In haar vriendschappen staan eerlijkheid en vertrouwen bovenaan. Bij Gerry is "afspraak is afspraak" en dat zie je bijvoorbeeld terug in de verantwoordelijkheid voor de hond die ze uitlaat.

Dienstbaar aan de Norbertusparochie

Gerry woont inmiddels 28 jaar in haar appartement achter de kerk. Dit is helemaal haar eigen stekkie waar zij zich thuis voelt. Vanuit hier staat ze als stille kracht voor de Norbertusparochie klaar. Ze houdt het kapelletje aan de Diessenseweg bij en ook op de Vrijthof poetst ze de kapel regelmatig. Ze opent en sluit de kapel en mocht iemand een weekje niet kunnen, neemt Gerry het over al is het vier weken lang. Daarnaast is zij één van de bezorgers van de Norbertusbode met een super grote wijk en is er iemand ziek, dan neemt ze er gewoon nog een wijk extra bij.

Tijd voor zichzelf

Gelukkig is er ook tijd voor andere hobby's. Zoals voetbal kijken, waarbij zij juicht voor Willem II. Daarnaast is biljarten ook een hobby van Gerry. Mooi hoe Gerry op haar manier dienstbaar is aan anderen. ■



“Iedereen kan groots zijn... want iedereen kan dienstbaar zijn. Daarvoor is geen scholing nodig. Je hebt alleen een groot hart nodig. Een liefdevolle ziel.”

~ Martin Luther King

Vrouw en Geloof

Op woensdag 31 januari j.l. kwam de Vrouw en Geloof groep, na 30 jaar, voor het laatst bij elkaar. Al deze jaren kwamen vrouwen uit de katholieke en protestantse traditie zo'n acht keer per jaar samen om vrij en onbevangen met elkaar van gedachten te wisselen over een thema n.a.v. een Bijbelverhaal. De woensdagochtend werd een moment om op adem te komen; een plek van bezinning op geloof en het Bijbelverhaal.

De groep wisselde in de loop van de jaren van samenstelling: vrouwen vertrokken, verhuisden of overleden en anderen kwamen er bij. Het was een groep voor en door vrouwen. Voor velen heeft deze groep veel betekend: ideeën werden getoetst, soms moed geput voor een nieuwe stap en er werd geluisterd naar elkaars ervaringen.



Omdat er signalen zijn dat er behoefte is om elkaar te blijven ontmoeten, willen wij hier ruimte voor bieden. Wil je meedenken over de vorm, het tijdstip (bijvoorbeeld een ochtend- en/of een avondgroep) en de locatie? Wellicht heb je een leuke/passende naam voor de bijeenkomst. Trekt een wandeling of samen een eenvoudige maaltijd gebruiken jou meer aan dan een bijeenkomst? Laat het ons weten via info@h-norbertus.nl. ■



In onze parochie

Gelovig afscheid

- Wilma de Wit-Jacobs, † 18 november, 93 jaar
- Peer Damen, † 18 november, 78 jaar
- Jo de Beer-Baars, † 5 december, 88 jaar
- Jan Bruurs, † 6 december, 89 jaar
- Paul Werrelman, † 9 december, 78 jaar
- Olga de Kok, † 13 december, 76 jaar
- Sjef Rombouts, † 14 december, 91 jaar
- Miet van Oort-Bruurs, † 5 januari, 93 jaar
- Kee Schwagten-Damen, † 12 januari, 84 jaar
- Bep van Raak-van Eijken, † 22 januari, 85 jaar
- Sjan Reijrink-van Spreuwel, † 30 januari, 84 jaar
- Henk Bazelmans, † 3 februari, 76 jaar
- Marian Vorselaars, † 10 februari, 81 jaar
- Joke van Roovert-Hoosmans, † 12 februari, 82 jaar
- Ria de Bruijn-van de Laak, † 13 februari, 95 jaar
- Riek Vingerhoets-Versteijnen, † 26 maart, 87 jaar
- Bertha Kolen-Schoenmakers, † 3 april, 100 jaar
- Mien Dirks-van de Wouw, † 6 april, 80 jaar
- Rietje Vorselaars-Swaanen, † 17 april, 87 jaar
- Stien van Doormaal-Oprins, † 2 mei, 93 jaar



Agenda

- Elke eerste zondag na de viering van 11.00 uur koffie drinken achter in de Petruskerk
- Elke eerste zaterdag na de viering van 19.00 uur gezamenlijk koffie drinken in de Eenhoorn
- Op zaterdag 22 juni is er in Diessen een gebedsbijeenkomst van het "Ware leven in God" van Vassula Ryden. Dit duurt van 10.30 uur tot ong. 16.00 uur. De dag zal bestaan uit: koffie - rozenhoedje bidden - Eucharistieviering - lunch - themabehandeling - koffie. Als u hiervoor interesse heeft kunt u zich aanmelden bij pastoor Massaer, via info@h-norbertus.nl



Oplossing woordzoeker:

Dienstbaar zijn geeft een fijn gevoel

Colofon

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (algemeen); pastoor@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl

Redactie: Rianne van de Sande, Jacqueline de Wit en Mirthe de Wit
Aan dit nummer werkten mee: Marie-José Lamers en Lilian Lenior



© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur is verboden.