

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Open Huis,
Vrijthof 21, Hilvarenbeek, van 9.30 tot 11.30 uur.

Koffie en thee staan klaar vanaf 9.15 uur.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden,
behalve een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.

Inlichtingen en aanmelden graag voor 1 oktober

- bij Jacqueline de Wit, telefoon (013) 504 4198;
- of via e-mail: dewitvanraak@ziggo.nl;
- of door bijgaand strookje in te leveren bij of op te sturen naar Jacqueline de Wit, Acacialaan 19, 5087 KL Diessen.

Vrouw en Geloof 2016 / 2017

geweldig!

die wil ik hebben!

wegwezen!

die moet je niet tegenkomen!

Moordvrouwen

Vrouw en Geloof

De Vrouw en Geloofgroep biedt ontmoeting en bezinning
aan vrouwen van diverse leeftijden met verschillende
achtergrond en overtuiging.

In de bijeenkomsten kan men vrij en onbevangen met
elkaar van gedachten wisselen.

Ben je ook zo benieuwd?

Kom, luister en doe mee!

Wanneer?

5 en 19 oktober, 2 en 16 november 2016

en

11 en 25 januari, 8 en 22 februari 2017

steeds op een woensdagochtend in het Open Huis.

De bijeenkomsten worden afwisselend geleid door Nicole van Eerd, ds. Annemarie Hagoort, Alice Otte, Joke Rademakers en Jacqueline de Wit. Jacqueline coördineert de Vrouw en Geloofgroep, waar nodig ondersteund door Alice.

‘Moordvrouw’ komt in de dikke Van Dale niet voor. Toch weet iedereen wat ermee bedoeld wordt:

- een bloedmooie vrouw;
- een geweldig mens;
- een moordwif.

Het is een vrouw voor wie met name mannen bij wijze van spreken een moord zouden willen plegen om haar in bezit te krijgen.

Waar vind je zo'n vrouw?

In de Bijbel staan verhalen over enkele vrouwen die zelf letterlijk een moord plegen. Dit doen ze niet uit lust maar om hun volk en geloof te redden. Zij plegen een moord voor het goede doel. Dit roept op zich al vragen op.

Andere vrouwen weten door hun aanpak juist het moorden door mannen te voorkomen.

Ook komen er in de Bijbel vrouwen voor die een voorbeeldfunctie hebben. Vrouwen die door hun moed en kracht of juist in hun zachtheid en kwetsbaarheid Gods liefde uitstralen en zo ‘mensen van nu’ weten te inspireren.

Ook al stammen de Bijbelverhalen uit een andere tijd en cultuur, we proberen toch een vertaalslag te maken naar onze tijd. Door op verschillende manieren ermee bezig te zijn, proberen we raakvlakken te ontdekken met ons eigen leven. We beginnen en eindigen altijd in een kring, rondom een kaars, een gedachte, een gebed, een moment van stilte, een lach en soms een traan.