

Liedje over Zacheüs

Bij Lucas 19,1-10

Zacheüs is een kleine man
die telt en telt en telt.
En iedereen die langs hem loopt
betaalt hem heel veel geld.

Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, wie ben jij?
Zacheüs, Zacheüs, hoor je er wel bij?

Zacheüs wilde Jezus zien,
maar nee, dat lukt hem niet.
Dan klimt Zacheüs in een boom,
misschien dat hij Hem ziet.

Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, wie ben jij?
Zacheüs, Zacheüs, hoor je er wel bij?

Als Jezus dan naar boven kijkt
zegt Hij: Kom er toch bij!
Ik wil jouw gast zijn in jouw huis.
Wat is Zacheüs blij!

Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs hoort er bij!
Zacheüs, Zacheüs voelt zich nu ook vrij.

Zacheüs gaat het anders doen
niet langer meer verkeerd.
Hij vraagt geen geld meer maar hij geeft,
hij heeft zich omgekeerd.

Zacheüs, Zacheüs. Zacheüs hoort er bij!
Zacheüs, Zacheüs voelt zich nu ook vrij.

Muziek: [Kinderwoorddienst - Liedje: Zacheüs](#)