

Ik ben een herder...

1. Ik ben een herder, ik zoek de stal
ik zoek een ster die me helpen zal,
Ik zoek het licht in de donkere nacht,
Dat bij de mensen de vrede bracht.
2. Herder waar ben je? Hier is de stal,
Hier is de ster die je helpen zal,
Hier is het licht in de donkere nacht,
Dat bij de mensen de vrede bracht.
3. Kinderen allemaal met elkaar,
Samen op weg naar het nieuwe jaar,
Samen op weg uit de duisternis,
Samen op weg naar het nieuwe licht.

Weet je 't al?

Refrein:

Weet je 't al? Weet je 't al?
't Kindje Jezus is geboren.
Weet je 't al? Weet je 't al?
Wij gaan samen naar de stal.

1. O zo blij,lopen wij,
't Is alsof we dromen,
Ieder wil, nu heel stil
Bij het kindje komen. Refrein ...
2. In de nacht,lang verwacht,
Zongen eng'len koren.
Herders hoort, 't- blijde woord
Jezus is geboren. Refrein ...
3. Want een ster, van heel ver
Wees de weg aan wijzen.
Eén, twee, drie, gingen die
naar hun koning reizen. Refrein ...

Ze kwamen van heel verre ...

Ze kwamen van heel verre,
uit 't Oosten zo gezegd,
om Jezus te begroeten
die Koning was en knecht.
Wij herders en wij wijzen
zingen hier zoals u ziet,
en brengen, Hem ter ere,
met de engelen dit lied:
Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria in excelsis Deo.

De herders op de velden,
hun schaapjes net geteld,
ze hoorden eng'len zingen:
Goed nieuws! Aan hun verteld:
Een kind is u geboren
in Bethlehem, vannacht,
de Vredevorst op aarde,
een Koning zonder macht ...
Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria in excelsis Deo.

Komt laat ons nu dan heengaan
naar Hem die op ons wacht:
dat Kind dat ons zal leiden,
die Koning zonder macht.
Ze vonden 't Kindje Jezus,
precies zoals gezegd:
gewikkeld in wat doeken
in een kribbe neergelegd.
Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria in excelsis Deo.