



### **Jan Coghe, Pinksteren**

Vandaag het einde van de twijfel –  
het einde van het angstig zwijgen –  
vandaag de weg geopend naar voorgoed  
en toekomst zonder einde krijgen.

Vandaag het uitgedoofde vuur weer warm  
vandaag de tongen op de hoofden:  
de taal is groot – en niemand arm  
zoals Hij ondermaans beloofde.

Vandaag zijn we weer aangevuurd:  
om door te doen als we goed deden...  
de stilte lang genoeg geduurd  
de waarheid al te lang vermeden.

Vandaag zal iedereen verstaan  
in welke taal er ook gesproken –  
dat wij in godsnaam verdergaan  
met dood nu en voorgoed gebroken.

Vandaag – geen aarzelingen meer –  
vandaag geen grijze stille zone:  
vandaag wil Onze-Lieve-Heer  
door wat wij doen onder ons wonen.