

Beste parochiaan,

Op dinsdag 11 februari 2024, het feest van O.-L.-V. Vrouw van Lourdes, vindt de internationale ziekendag in de katholieke kerk plaats. Het thema is: 'Het is niet goed dat de mens alleen is. Genezing van de zieken door helende relaties.'

Ons leven vindt zijn vervulling in een netwerk van relaties, vriendschappen en liefde, gegeven en ontvangen. Een ernstig zieke patiënt kan een pijnlijk gevoel van isolement en verlatenheid ervaren. Als gevolg van een individualistische cultuur, die productiviteit verheerlijkt en een wegwerpcultuur bevordert, staat de maatschappij vaak onverschillig tegenover mensen die door ouderdom of ziekte niet meer meekunnen in de samenleving.

Zieken, kwetsbaren en armen zijn het hart van de kerk en daarom dienen ze ook het hart van onze menselijke zorg en pastorale aandacht te zijn.

Om het medeleven te mogen ervaren van de kerk en van God is er het sacrament van de zieken, waardoor de zieken nabijheid ervaren van God en hun ziekte en lijden verzacht en verlicht wordt.

Het sacrament van de zieken geeft zieken troost, kracht en in sommige gevallen zelfs genezing en herstel. Het is bestemd voor ernstige zieke of verzwakte mensen en stervenden. Ook zij die voor een zware operatie staan, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Tijdens een aparte viering op **woensdag 21 februari 2024 om 14.30** uur is er in de stilte-ruimte van verzorgingshuis De Clossenborch in Hilvarenbeek de mogelijkheid gezamenlijk het sacrament van de zieken te ontvangen.

Als u dit sacrament wilt ontvangen, dan kun u zich hiervoor opgeven door onderstaand strookje in te vullen en af te geven (tot 15 februari) aan de receptie van De Clossenborgh.

NAAM:.....

ADRES:..... KAMER.....

TELEFOON:..... Aantal aanwezige familieleden

Voor meer info kunt u contact opnemen met:

Pastoor Massaer, Heuvelstraat 1, 5087 AA DIESSEN, tel (013) 504 1215

E-mail: pastoor@h-norbertus.nl