

## **Een akker vol met onkruid, een verhaal voor de vastentijd**

Op een dag bracht een boer zijn zoon naar een akker waar onkruid de goede planten volledig overwoekerde. Hij gaf zijn zoon als taak dit onkruid uit te trekken en vertrok. De jongen keek naar de akker, slaakte een diepe zucht en mompelde: “Daar is geen beginnen aan...”

Hij ging dus zitten en deed niets. Toen zijn vader enkele uren later kwam kijken, begreep hij al snel waarom zijn zoon zo moedeloos was. Daarom zette hij gaas om een stukje van het veld en zei: “Vandaag hoef je alleen maar dan dit kleine stukje schoon te maken.” Dat was te doen! De volgende dag kwam een ander stukje van de akker aan de beurt. De jongen kreeg er plezier in en zag hoe het veld elke dag mooier werd, tot al het onkruid was uitgetrokken.

### **Wat betekent dit verhaal?**

*Ons hart lijkt wel wat op een akker waar onkruid tussen de goede planten staat. In deze weken vóór Pasen willen wij ons hart onkruidvrij maken voor Jezus.*

*Daarom gaan we het werk van een tuinman doen: het onkruid (onze fouten en gebreken) uittrekken, zodat de goede plantjes (onze goede eigenschappen) hun plaats kunnen innemen. Maar wie wil strijden tegen ál zijn gebreken tegelijk, zal vlug de moed verliezen! Pak ze daarom één voor één aan, mét Jezus' hulp.*