



R.K. Parochie H. Norbertus

Geef VANDAAG voor de kerk van MORGEN



Actie
Kerkbalans 2021



Kerk zijn we samen

Het is tijd voor Actie Kerkbalans die dit jaar plaats vindt van 7 tot 25 januari. Als kerk willen we er zijn in vreugde en verdriet en alle andere belangrijke momenten in het leven. Om als kerk de nabijheid van Gods liefde gestalte te kunnen geven en mooie liturgische gezongen vieringen te verzorgen, doen we een beroep op uw vrijwillige bijdrage voor onze Norbertusparochie.



Een kijkje achter de schermen van Beek TV tijdens de vieringen

Afgelopen jaar was een apart jaar met de coronacrisis en de vele beperkende maatregelen. Toch hebben we de Eerste Communievieringen wat later in het jaar door kunnen laten gaan. Wat vele mensen fijn vonden, is dat in de coronatijd de vieringen via YouTube en Beek TV gevolgd konden worden.



De Communicanten uit Diessen 2020

De orgelconcerten in de Petruskerk zijn het afgelopen jaar bijzonder goed bezocht en vele mensen vonden ze prachtig. Wat de toekomst zal brengen weet niemand. Als parochie willen we er zijn voor u als u ons nodig heeft in goede en slechte tijden.

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de Norbertusparochie? Geef dan via Actie Kerkbalans. Zo behouden we samen wat waardevol is.

Actie Kerkbalans

De kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt of waar u een kaarsje aan kunt steken als u daar behoefte aan heeft. Alles van waarde vergt onderhoud. Voor het verzorgen van de erediensdiensten, de verwarming, de verlichting, het geluid, de gebouwen, enzovoorts is geld nodig.



H. Corneliuskapel - Esbeek



Begraafplaats - Haghorst

Daarom is er de Actie Kerkbalans. Doet u mee?

Vul dan bijgevoegde intekenkaart in en lever deze vóór maandag 25 januari 2021 in bij de parochie. De Norbertusparochie bedankt u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid! >>

**Omzien naar elkaar vind ik belangrijk...
daarom geef ik voor mijn kerk.**

Onze kerken



Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk Diessen



Onze mooie kerkgebouwen willen we in stand houden. Bedragen die u bestemt voor de Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek of de Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk Diessen worden uitsluitend besteed aan onderhoud, restauratie en behoud van interieur en exterieur van de Petrus- en Sint Willibrorduskerk. Hiervan wordt geen afdracht gedaan aan het bisdom.

Er zijn voor elkaar

De Norbertusparochie heeft ook een Caritasfonds, dat tot doel heeft noodlijdenden in onze omgeving te steunen. Uit dit fonds betaalt de parochie ook vele kleine attenties voor zieken en ouderen. Samen delen en aandacht voor elkaar is een mooi Christelijk gebaar.



De Belastingdienst helpt ook een handje mee

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? Zowel de parochie als de beide stichtingen zijn ANBI instellingen. Voor gewone giften geldt een drempel; periodieke giften die voor 5 jaar zijn vastgelegd in een overeenkomst en elk jaar overgemaakt worden zijn geheel aftrekbaar. Dit kan van belang zijn voor giften van € 150,- per jaar of meer. Ook is de kerk vrijgesteld van de erf- en schenkbelasting. Misschien een reden om de kerk als erfgenaam op te nemen in uw testament of een legaat toe te kennen.



Uw deelname aan de Actie Kerkbalans doet er toe. Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Wilt u meer informatie?

Uitgebreidere informatie over de parochie kunt u vinden op de website: www.h-norbertus.nl. Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen.

Parochiesecretariaat

Dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
(013) 504 1215

Parochieadministratie

Donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
(013) 505 2828

Email: administratie@h-norbertus.nl

Namens de Norbertusparochie hartelijk dank voor uw vrijgevigheid! Dankzij u kunnen we in 2021 ons werk blijven voortzetten. En iedereen is welkom in onze kerken.

Actie Kerkbalans 2021, u doet toch ook mee?



Wijze woorden

Geef me de moed om te veranderen
wat ik kan veranderen.

Geef me de wijsheid om te accepteren
wat ik niet kan veranderen.

Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

Franciscus van Assisi