

Preek van 18 augustus 2024 **Marc Massaer**
WAT IS WIJSHEID?

Broeders en zusters in Christus,

Als iemand die het gemaakt heeft in het leven, er binnen de kortste keren heel zijn fortuin doorheen jaagt, dan is dat niet zo wijs. Vandaag in de eerste lezing spoort God ons aan de weg van de wijsheid te bewandelen. Een mooie uitspraak maar wat is wijsheid en hoe kom je die op het spoor?

Wijsheid heeft alles te maken met het leven leren kennen in al zijn facetten. Geleerde mensen zijn niet automatisch wijs. Je kunt veel gestudeerd hebben en toch domme dingen doen. Wijsheid krijg je met de jaren; door het leven en door mensen om je heen kun je veel wijsheid opdoen. Wijsheid heeft te maken met je gezond verstand gebruiken, met luisteren naar je hart om zo de mens en God te leren kennen. Bij eenvoudige mensen die hun hart op de juiste plaats hebben, kun je veel levenswijsheid opdoen.

Alles heeft zijn tijd, zegt het boek Prediker; er is een tijd van geboren worden en sterven, een tijd van afbreken en opbouwen. Er staat veel levenswijsheid in het boek Prediker, waarbij de schrijver tot de conclusie komt dan we mogen genieten van al het goede en ontzag moeten hebben voor God. Er is niets nieuws onder de zon. Niets gebeurt zo maar toevallig; God laat in ons leven dingen gebeuren, opdat wij er iets uit mogen leren. Wijsheid is meer dan weten, het is het leven leren kennen in zijn volheid en dan leren omgaan met de ups en de downs ervan.

Wijs is de mens die op zijn tijd God en de medemensen weet te danken voor het goede van het leven. Tracht te begrijpen wat de Heer wil, schrijft de apostel Paulus, en zeg God de Vader dank voor alles in Christus' naam. Inderdaad, tevreden en dankbare mensen zijn over het algemeen gelukkige mensen. Altijd maar meer bezit najagen, een losbandig leven leiden en jaloers zijn op iemand die net iets meer heeft, zorgt voor ontevredenheid en onrust in je hart.

God elke dag met hymnen en liederen danken voor de nieuwe dag, voor het goede en het mooie van het leven, dat is pas echte wijsheid want daarmee erken je God als je Schepper en de Gever van het leven. Het leven is meer dan huisje, boompje, beestje; wij mensen zijn bestemd voor een ander leven, namelijk om voor eeuwig bij God te leven, en daarnaar streven is echte wijsheid.

Wat is wijs en wat is niet wijs om te doen? Om juiste beslissingen te nemen is het een zegen als je mensen om je heen hebt die wijze raad kunnen geven, te bidden tot de H. Geest en het woord van God ter harte te nemen.

Waar kunnen we God beter dankzeggen dan in de H. Eucharistie? In de H. Eucharistie zeggen wij God dank voor zijn Zoon Jezus Christus om zo de liefdevolle band met Jezus te behouden en intenser te maken. Geloven in God is immers vertrouwvol met Jezus omgaan om zo te groeien in vriendschap en liefde met God. God houdt van dankbare en tevreden mensen want daarmee wordt Hij erkend als Diegene die het goede en de liefde in het leven schenkt. Immers, God wil ons zijn zegen schenken en Zijn goedheid tonen en aan dankbare mensen wil Hij nog veel meer geven.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in Hem en blijft leven door Mij, zegt Jezus tot ons vandaag in het evangelie.

Deze wijze woorden van Jezus kunnen wij niet genoeg overwegen en tot ons hart laten spreken want wie die woorden serieus beleeft, die heeft de ware levenswijsheid gevonden en hoopt verder te mogen leven in de eeuwigheid. Amen.