

Preek van 24 juni 2018 - hoogfeest St.-Jan de Doper - **Steven Barberien**
VERWONDERING

Het is eigenaardig dat de Kerk de geboortedag van St.-Jan de Doper viert en niet de sterfdag, zoals bij andere heiligen. Maar ja, de geboorte van Johannes hangt nu eenmaal nauw samen met de geboorte van Jezus. Johannes is *de Voorloper*. En hun beide moeders, Elisabeth en Maria, hebben samen de vreugde van hun onverwachte zwangerschap gedeeld.

Als wij dus vandaag denken aan die blijde geboortes, dan staat ons voor ogen de grote vreugde van jonge ouders die hun kind verwelkomen. Papa's en mama's die met geboortekaartjes vertellen over hun pasgeboren kindje én iedereen uitnodigen om te komen kijken. Zo'n boreling wekt in elke mens een soort verwondering op. Je bewondert zo'n kindje als een klein maar groot wonder en het roept iets in ons op... We stellen ons vragen over het leven, de zin ervan, de oorsprong... en zo komen we wellicht bij God uit.

't Is ook het laatste weekend van juni, wat betekent dat we voor de zomer staan. Dus gaan we tijd vrij maken om ons te laten verwonderen. We nemen vakantie. En dat kan op veel manieren gebeuren, tot je achtertuin toe... Maar door even te stoppen met het alledaagse, staan we stil bij wat echt telt. We kunnen genieten van het leven. Ons verwonderen over wat natuur, cultuur en mensen ons vertellen door schoonheid, door vriendschap, door al wat lekker is en deugd doet. Ook op deze manier kunnen we bij God uitkomen en dankbaar zijn voor alles wat Hij ons geeft.

Vakantie is genieten van het wonder van het leven. Weer leren dat grote mensen ook kunnen zijn als kleine kinderen die oog hebben voor de vlinder op een bloem, of een vogel in de lucht... Mensen die languit in het gras durven liggen en weer zien hoe die kleine mieren bedrijvig bezig zijn en geen vakantie nemen...

Vakantie is herboren worden tot vernieuwde mensen, die de gewone dingen in het leven juist beschouwen als heel bijzonder. Een tijd om een stukje van jezelf terug te vinden; een stukje geloof in jezelf, geloof in mensen én geloof in God te hervinden.

Waar zo'n geboortefeest toe kan leiden?
Tot verwondering en vakantie...
Beide wens ik u van harte toe.