

Preek van 16 december 2018 **Steven Barberien**

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN?

Elke keer als ik met mijn drie nichtjes zomers in het buitenzwembad zit, moet er vroeg of laat *Schipper mag ik overvaren* gespeeld worden. Op de vraag “Citroen, citroen, wat moeten we doen?” probeer ik dan natuurlijk één of andere onmogelijke opdracht te verzinnen om het overzwemmen zo uitdagend mogelijk te maken. Ik kan u verzekeren, nonkel Steven is niet vaak aan de winnende hand, maar wel vol vreugde...

De mensen stelden Johannes in het evangelie ook de vraag: “Wat moeten we doen? Hoe kunnen wij het best de oversteek maken naar het eeuwig leven?” En Johannes geeft antwoord; geen onmogelijke opdracht maar een heel eenvoudige: je moet delen en eerlijk en tevreden leven...

Dat is dé sleutel voor een gelukkig leven, hier en nu en ook voor het eeuwig leven. Je zou kunnen zeggen dat dit geen grote uitdaging is, maar helaas, de realiteit leert ons dat er heel wat mensen zijn die dat toch moeilijk vinden. Kranten en tv-journaals worden gevuld met verhalen van mensen die in hun drang naar steeds meer, steeds minder rekening houden met anderen. Die zelfs op oneerlijke wijze of met geweld zich van alles toe-eigenen.

Op deze derde zondag van de advent bidden en vragen we om dergelijke negatieve krachten te weerstaan. Alleen als we blij en tevreden kunnen zijn in ons leven is er vreugde om ons heen. In die zin moeten we weer een beetje kind worden. Misschien moet er een Kerstkindje in ons geboren worden. Want kinderen hebben iets onbevengens. In hun eerlijkheid en hun bereidheid tot ‘samen spelen en delen’ brengen ze heel wat vreugde en blijdschap. Ondanks het feit dat kinderen ook wel eens ruzie maken, zijn ze vaak heel gauw bereid te vergeven. Door hun vriendschappelijke liefde geven ze elkaar nieuwe kansen.

Deze advent geeft ons de kans te vernieuwen en God de vraag te stellen: “Wat moet ik doen?” Het antwoord is ons gegeven in de lezingen van deze dag. ’t Is helemaal niet moeilijk maar wel een blijvende uitdaging.

Zoals ik in het begin al vertelde: een uitdaging zorgt vaak voor verrassend veel vreugde!