

Dus as Ie mee zun leerlingen saomen was, probeerde Ie hun alles uît te leggen dur irst te vraogen: Wèvendegullie?

Nou zemme hier saomen. Dus: Wèvendegullie...? Was dun Afterparty van dun optocht op den Hekkendam vur herhaling vatbaar?....: vende gullie daor wè ge wilt vènnen? Gullie zet toch un stelletje Durdauwers, hè... En dè al 50 jaor... Mar jè, dè wilde nie vieren as ge un bietje carnavalsbloed hède...

Toch wil ik jullie is wèzen op die twee die vruuger aon de wieg hen gestaon van De Durdauwers... 't is goei zaod gewist... as ik jullie hier nao zie stoan: klèèn begonnen, as un mosterdzaadje; en nou hier mee Durdauwersbloed uîtgegroeid as weet ik wè. Nie vieren.... Ge moet ut oe èigen schaomen... Vieren wèt er te vieren valt! Wèvendegullie...?

Onze kôning hee ôk wè te vieren. 27 april zut ie – dè han ze vur hum geregeld – naor de Kruïkenzèkers komen. Nou is er al ut îîn en ut ander uîtgelekt... ik denk via ut kanaol... en moeten de plannen veranderd worre... As herder - pastor tussen kerk en saomenleving, dè is diaken - hèk hum un briefke gestuurd... en wordt ie hier op ut kanaol ingehaald. Hij – en hij zî laot zullie daor mar zèken – wilde dè wel durdauwen om mee jullie zèn en jullie fistje te kome vieren. Jan vun Doormaol mag hum dan de hand schudden, en Maxima kussend in zun èrmen slûiten... De Raod vörmt dan unne erehaag... zörgt er wel un bietje vur dè ge oew glas recht houdt. En de dansmariekes dansen dan, begeleid dur Bleuband, saomen mee de prinsesjes - om dè ze dè blijkbaar kennen - “Ik vuul me seksie as ik dans”... Wèvendegullie?

Ik denk dan dèt hier dan drukker is dan in Tilburg; waor un plaotske al grôôt in kan zen. Natuurlik gift Jan ut dan uît handen, want zenne dag is dan al meer as goed. Jullie Dorstluchtige hoogheid mee zun Celleke gaon dan mee ut Koningshuûs de buurt verkennen waor de gullie as Durdauwers ammel wônt. “Ria ondersteunt”, zegt ut protocol. Ut Stuûterbal krègt un extra editie en die van dun Dreamland, die voeren ze dan 's aovens wir af naor Tilburg... Wèvendegullie? Nepnuuws?... Hoe zò?

Ge wilt toch ôk nie zeggen, dèg ut hier nergens gebrand hee? En dè ge hier nergend wiet ruukt? Ik gao jullie nie vraogen: Wèvendegullie? 't is al erg zat.

Zô ôk, dè de gullie gin busverbinding hèt mee de dÛrpen rondom; allîîn mar de zwarte taxi, die't oe van bed op strooi helpt as ge daorum vraogt. Wel goed van die paor Durdauwers.... Trouwens, gin busverbinding... Bè dun Donkhorst staot er vort îîn binnen... de ôllibollenbus van de scouting uît Beek... As er die in kunnen, dan gullie toch ôk, Durdauwers. Wèvendegullie?... Dè probleem ôk wir de wèrld uît. Volop openbaar vervoer: nu bôôt, unne taxi, un bus... en un pèrd is hier ôk nog allicht te vènen...

Dès mar goed ôk trouwens. Anders haai dië fysiotherapeut hier nie te hoeven komen zitten; te wèinig klanten. 't Is dè wij die kerk verkocht hen, anders hadden zullie gin dak boven durre kop gehad... Trouwens: um te geleûven hède gin kerk nòdig, mar wel mekaar; zie hier! As't aon men gelegen haai, was't nie durgegaon, mar 't hee nie aon men gelegen..., en ôk nie aon hun of hun, mar aon onze Lieve Heer, want die laot ut groeien zò as't groeit... En hier groeit iets hîl schôns, um dè de gullie Durdauwers zèt, mee ut hart op de goei plaots vur mekaar. Wèvendegullie?