

Preek van 31 december 2017 – oudjaar **Steven Barberien**  
GELUKKIGE GEZINNEN

Er zijn gelukkige gezinnen, die stabiliteit geven en een thuis aan kinderen..., maar ook gezinnen vol conflicten en ruzie, waarin een kind vaak slachtoffer wordt van huiselijk geweld. Gebroken gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, pleeggezinnen; er is gezinshereniging voor hen die uit elkaar gedreven zijn, op de vlucht voor oorlog...

We kunnen gerust stellen dat er veel aan de hand is mét gezinnen en ín gezinnen, en dát is van alle tijden.

Ook het heilig huisgezin heeft het één en ander voor de kiezen gekregen. Twijfels aan elkaar, zorgen om huisvesting, armoede, vluchten voor geweld en vervolging. Een kind dat z'n eigen weg gaat en als 'wegloper' zelfs een tijdje zoek is. Neen, het heilig huisgezin, de heilige familie van Maria, Jozef en Jezus was geen zoet, idyllisch plaatje met alleen maar peis en vree... Zo zit de wereld niet in elkaar...

In het afgelopen jaar hebben we dat laatste maar al te vaak ervaren. Als we zo de balans opmaken, was het mondiaal gezien heel onrustig. De vluchtelingenstroom bleef aanhouden. Het ene conflict was nog niet half voorbij of het volgende stak elders al de kop op. De wedloop in nucleaire wapens werd opgevoerd en er waren een hele hoop gekken die dood en verderf zaaiden door zinloos geweld en aanslagen te plegen...

Ware het niet dat er ook persoonlijk momenten van vreugde en geluk waren in het leven, je zou pessimistisch worden... Maar neerslachtigheid of bij de pakken neerzitten is geen optie. Neen, je moet de feiten onder ogen zien en dan verdergaan.

De grote man van de Vlaamse Jeugdbeweging, kardinaal Jozef Cardijn, die zei: 'Zien – oordelen – handelen.' En dat is een heel waardevol principe. Daarmee heeft ook de Heilige familie haar weg uitgestippeld.

Wat je ook tegenkomt op je weg, zie het onder ogen zoals het is. Verbloem de zaken niet en steek je kop niet in het zand. Neen! Kijk het recht in de ogen! Dan kun je voor jezelf een juist oordeel vellen over hoe erg het is, of hoe goed... En dan kun je de voor- én de nadelen afwegen... En tenslotte kan je, neen, moet je daarnaar handelen. Passiviteit is geen optie. Je moet vooruit in het leven. Je kan niet stilstaan bij de tijd, je kan niet teruggaan in de tijd. Je kan alleen vooruit met de tijd.

En als de klok 12 keer slaat en er een nieuw jaar begint, laat het oude dan achter... En vraag stillekes aan God om zegen over het nieuwe. Zegen over jezelf en allen die jou en God lief zijn, opdat jij en alle andere mensen in 2018 zouden 'zien – oordelen – handelen', zoals de liefde dat voorschrijft aan onze familie van mensenkinderen, overal ter wereld.