

Een indruk van de huidige situatie in Aleppo - Syrië door moeder M. Laudis Glorïae, lokaal overste in Aleppoⁱ



De economische situatie in Syrië is zeer instabiel. De prijzen zijn zeer hoog en volgens schattingen leeft meer dan 45% van de Syrische bevolking in totale armoede. Daarom zijn alle soorten van ondersteuning en vooral die vanuit de RK Kerk zeer belangrijk, niet alleen voor de christenen maar ook voor de moslimgemeenschap. De RK Kerk toont met de Caritas haar moederlijke zorg voor de gehele Syrische bevolking.

Met de giften en donaties die wij ontvangen, ondersteunen we christelijke families ieder naar de eigen behoefte. Op dit moment helpen we meer dan 22 families met van alles wat ze nodig hebben. Dit varieert naar omstandigheden, waar ik er enkele uit zal lichten.

Er zijn families die wel een eigen huis bezitten, maar werkeloos zijn geworden door de oorlog. Vele fabrieken zijn gesloten en winkels zijn vernietigd door de bombardementen waardoor er geen werkgelegenheid is. Op dit moment is er nog geen gerichte aanpak om dit op te lossen. Fabrieken en winkels zullen herbouwd en opgeknapt moeten worden. Er moet nog heel veel gedaan worden en er zijn veel families die door de werkeloosheid zijn getroffen. Een aantal van deze families ondersteunen we met een financiële bijdrage om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Meer kunnen we niet doen.

In deze tijd helpen we ook families om hun huur te betalen. Er zijn gezinnen waarvan het eigen huis in de oorlog is vernietigd en die nu woonruimte moeten huren. Samen met hun burens zijn ze aan het werk in hun vroegere woonwijk om die weer bewoonbaar te maken. Maar het is nog niet zo ver dat hun eigen huis opnieuw is opgebouwd of bewoonbaar is. Mogelijkerwijs kunnen ze over een paar maanden weer terugkeren naar hun oude woonadres.

Dan zijn er ook families, voor wie het mogelijk was om in het eigen huis te blijven wonen, maar waar het huis wel behoorlijk veel schade heeft opgelopen tijdens de bombardementen. Wij helpen hen met financiële middelen om de noodzakelijke reparaties uit te kunnen voeren: bijvoorbeeld het aanbrengen van deuren en raamkozijnen of het uitvoeren van dak reparaties.

Dankzij de genereuze donaties en giften die we mogen ontvangen, hebben verschillende families weer een bewoonbaar onderkomen ter beschikking.



We ondersteunen families ook in medische kosten en chirurgische ingrepen. Bij gebrek aan stromend water, waren de mensen en met name de vrouwen aangewezen op watertapplaatsen buiten. Voor de meesten betekende dit, dat ze de zware wateremmers over de trap naar hun hoog gelegen appartementen moesten dragen. Dit heeft ertoe geleid dat enkele vrouwen een operatie moesten ondergaan aan hun rug. Daarnaast hebben we ook nog enkele chirurgische ingrepen betaald waarvan wij inzagen dat die noodzakelijk waren.

Verder ondersteunen we een groot aantal kinderen met extra lessen in wiskunde, Frans, Arabisch etc. Deze kinderen konden door de oorlog niet naar school en hebben daardoor een achterstand opgelopen. We helpen ze door zelf bijles te geven en door leraren te betalen om hen bijles te

geven zodat ze de opgelopen achterstand kunnen inhalen. Met Gods hulp willen wij in het komende schooljaar een groot aantal kinderen op deze manier blijven ondersteunen.



Onze werkzaamheden voor de parochie van de Kathedraal kosten ook geld. Zo organiseren we maandelijks een bijeenkomst voor vrouwen. We nodigen hen uit om over een specifiek vormingsthema te spreken, bijvoorbeeld over de sacramenten. Aansluitend verzorgen we dan een lunch en bieden hen de gelegenheid om een tijdje bij ons te blijven. Daarnaast hebben we regelmatig door de week één of meer activiteiten.

Zo hebben we een middag georganiseerd voor de vrouwen om samen adventskransen te maken. Wij hebben het materiaal hiervoor beschikbaar gesteld. Vervolgens hebben we op de eerste adventszondag tijdens een speciale viering de adventskransen gezegend en aan alle aanwezigen een speciaal adventsgebed uitgedeeld om thuis als voorbereiding op kerstmis te bidden.



En dan zijn er nog de universiteitsstudentes die bij ons inwonen. Zij komen van arme families die ver buiten Aleppo wonen en niet de financiële middelen hebben om een studie én een verblijf van hun kind in Aleppo te kunnen bekostigen. Ook deze families zijn door de oorlog getroffen. Waar we kunnen, proberen we de studentes te ondersteunen. Wekelijks houden we met hen een vormingsbijeenkomst rondom onderwerpen zoals

de christelijke deugden of een van de sacramenten. Maar ook heel praktisch zorgen we bijvoorbeeld voor een goed ontbijt in de ochtend voor ze naar universiteit gaan of gaan studeren. Samen met de meisjes zijn we nu een toneelstuk aan het voorbereiden waarin we het kerstverhaal uitbeelden. Hiervoor maken we ook kosten, hetgeen we verantwoord vinden omdat dit een mooie manier van evangelisatie is.

Wij wensen u vanuit Syrië allen een mooie voorbereidingstijd naar een Zalig Kerstmis toe. Dat de komst van Gods Zoon op aarde herkend en geprezen mag worden als de Weg naar Zijn Vrede.

Zalig Kerstmis uit Aleppo,

Moeder Maria Laudis Glorïae

ⁱ Weergave van een tekst ingesproken door Maria Laudis Glorïae