

Preek van 31 juli 2016 **Steven Barberien**
RIJK BIJ GOD

“Het haalt allemaal geen fluit uit!” Wie van ons heeft dit niet al ooit gedacht of uitgesproken? Je hebt het zeker en vast wel eens gehoord. Soms bekruipt ons het gevoel dat al ons werken en ploeteren, al onze zorgen en inzet, helemaal voor niets zijn...

De eerste lezing uit het boek Prediker sluit daarbij nauw aan: “Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid”. Alles is lucht en ledig, vervliegt als het ware... Maar Prediker is geen pessimist! Hij laat zich hier in dit stuk tekst niet van zijn meest positieve of optimistische kant zien - dat is waar, maar diep in zijn hart is hij een levensgenieter. Want als we verder zouden lezen in zijn boek, dan zegt hij: “Het beste voor de mens is genieten van zijn werken en van zijn leven want dat alles is een geschenk uit Gods hand.”

En ik kan me voorstellen dat een mens met deze woorden in het achterhoofd een heel gerust en voldaan leven kan leiden. Wanneer je zien kunt dat het leven, de wereld en de mensen één groot geschenk is van God, dan kun je er ook van genieten. Dan maakt het je ook dankbaar en tevreden. Op die manier ben je misschien niet rijk in je portemonnee, maar voel je je wel rijk gezegend. Je bent dan rijk bij God.

Ook Jezus wijst ons op zo'n levenshouding. Je kan jezelf wel verzekeren van een rijke oogst in grote schuren maar ben je dan ook verzekerd tegen onheil of tegenslag? Je kunt je wel rijk rekenen, maar mag je dan ook rekenen op Gods rijkdom?

Het leven is grotendeels onvoorspelbaar. Je weet van tevoren nooit wat er op je afkomt. Als gelovig mens mag je anders tegen het leven aankijken en blijven zoeken naar wat voor God belangrijk is. Die rijkdom is te vergaren in je hart en daarop mag je teren, een leven lang, alle dagen; in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid...

En dan beseft je dat het nooit tevergeefs is...

Dat er meer is dan lucht en leegte...

Dat leven geen ijdelheid is, maar een Godsgeschenk, een rijkdom die aan jou is toevertrouwd.

Amen.