

Preek van 24 december - kerstavond 2016 **Steven Barberien**

JEZUS, GASTVRIJ VOOR ALLEN

Overal in het land hoor je deze avond en nacht klokken luiden om aan alle mensen te verkondigen dat Jezus is geboren. We voelen ons goed in ons vel en onze mooie kleren, omringd door familie en vrienden, en we vinden Kerstmis een vrolijk feest... Maar doen we dan wel recht aan wat Kerstmis echt is...??

Wie naar de stal kijkt en in gedachten teruggaat in de tijd, krijgt een ander beeld voor ogen. Een jong gezin, zonder dak boven het hoofd, een pasgeboren kind in een voerbak, midden in een vuile stal met stinkende dieren. Geen kerstdiner van vijf gangen maar wel het weinige voedsel dat ze met elkaar kunnen delen. Geen prachtig versierde kerstboom met duizend lichtjes maar een donkere nacht met slechts de sterren aan de hemel. Geen familie of vrienden om mee te vieren, alleen wat vreemdelingen en een paar arme herders...

We kunnen ons de kerstdagen nóg zo mooi en romantisch voorstellen, de realiteit was anders..., *is anders*, durf ik te zeggen. Want ook in deze nacht horen sommige kinderen niet het gezang van engelen maar het gedonder van inslaande raketten en bommen. En dichterbij huis, hier in de kerk, misschien voor, achter of naast u, zit iemand met stil verdriet of gemis, na te denken hoe deze dagen door te komen...

Pas op, ik wil de sfeer niet bederven, want er mag wel degelijk gefeest worden. De geboorte van Gods Zoon, Zijn mens geworden liefde *moet* gevierd worden. Het is juist in Hem, in Zijn liefde dat al onze zorgen en armoe, al ons verdriet en gemis een plekje krijgen. Onze hoop, onze vreugde, onze liefde en ons geloven gaan uit naar dit Kind, en komen zelfs voort uit dit Kind.

Telkens weer wordt dit kind in ons geboren, wanneer wij ons openstellen voor Zijn Boodschap. Het is heel goed om te zingen van vrede op aarde, als we er tezelfdertijd ook iets aan doen... Geloven in Jezus is vooral een kwestie van *doen* zoals Hij. Vanaf zijn prilste jeugd, zelfs al in die kribbe in die stal, deed Hij zijn werk. Iedereen mocht bij Hem komen en zich bij Hem thuis voelen. Gastvrijheid heet dat. In alle vrijheid te gast zijn bij Hem.

Misschien bent u een dezer dagen ook in alle vrijheid ergens te gast of mag u gastheer/gastvrouw zijn voor anderen... Bedenk dan altijd even waarom u dat doet. Waarom juist in deze dagen?

Misschien komt u zo tot het besef dat de geboorte van Jezus, Gods Zoon, de kern is en blijft van dit kerstfeest. En dat juist die gedachte maakt dat wij ons verbonden weten met alle mensenkinderen, waar ook ter wereld. Of ze nu wonen in een huis of een stal, aan rijk-gevolde tafels zitten of in armoe delen wat er is aan voedsel, of daar op dit moment oorlog of vrede is...

In deze heilige nacht zijn we met elkaar verbonden door dat éne Kind... En zijn we gastvrij voor allen...

Amen.