

WAAR ZIJN DIE ENGELTJES?

De verkiezing van de nieuwe K3-meisjes ligt maar net achter ons en ik denk dat bijna iedereen daar toch iets van heeft meegekregen. Verwachting, spanning en afwachten brachten heel wat emoties teweeg, zowel bij de kandidates als bij de kinderen. Zulke spanningsbogen zijn goed en nodig in ons leven.

Het is fijn om naar iets uit te zien. Dat geeft hoop en perspectief aan het nu. Opgewekt en actief worden mensen van dit soort spanning. De Sint die komt, wekt in ons hart een vergelijkbare blijdschap en verwachting. Kan deze advent bij ons ook een dergelijke spanning oproepen?

“Richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij!” Ons oprichten heeft hier een dubbele betekenis. Allereerst is het een lichamelijke houding: opstaan, want er staat iets te gebeuren. Je kunt niet bij de pakken blijven neerzitten. Maar ook: houd stand in moeilijke tijden, vlucht niet weg, maar verzet je!

De advent vraagt ons hoopvol uit te zien naar Jezus, en zijn komst mogelijk te maken door een houding aan te nemen van bekering. Bekering is ophouden met alleen je eigen zin te doen, en gaan handelen naar Gods bedoelingen. Soms vraagt dit ook van ons dat we moedig verzet plegen tegen de geest van de tijd. Moed en durf is nodig om in te gaan tegen structuren die mensen kwetsen.

Eén van die aanstekelijke liedjes van K3 is: *Waar zijn die engeltjes?* De advent is zo'n tijd waarin we op zoek gaan naar engeltjes. Naar engelen van mensen die hoop wekken bij anderen. Zij die door hun zeggen en doen anderen blij maken en perspectief bieden. Die met kracht hun mond durven opendoen tegen onrecht... Engelen van mensen zijn boodschappers van vrede en hoop.

In de advent en de kersttijd komen engelen in de lezingen veel aan bod. Ze wekken verwondering in het hart van mensen over het feit hoe intens nabij God met ons mensen wil omgaan...

Waar zijn die engeltjes? Misschien mogen we in deze advent ons hart zó openstellen dat we, net als Maria, echt engelen kunnen ontmoeten. Vol van verwachting luisteren naar hun boodschap, vervuld van hoop! Immers, in God en goede mensen is onze redding nabij!