

Preek van 27 december 2015 **Cees Remmers**

GEBORGENHEID BEGINT THUIS...

In de dagen rond kerst en oud en nieuw zoeken families elkaar meer op dan anders. Juist in deze dagen vraagt de kerk aandacht voor het gezin van Nazareth, de heilige familie. Ze stonden bij mijn oma op de kast: St. Jozef met in zijn hand een lelie, Maria met haar handen gevouwen en tussen hen in het kind Jezus, braaf en aandoenlijk; alle drie in een glazen kastje, veilig onder een stolp.

De werkelijkheid van hun leven was anders, blijkt al vlug. Die kleine jongen laat Zijn ouders alleen vertrekken uit Jeruzalem; Hijzelf, al vroeg eigenwijs, blijft achter in de tempel. Iemand zei ooit: al heel vlug bleek Hij geen meeloper te worden... Als Zijn ongeruste ouders hem vinden, blijken ze eerste teleurgesteld in hem: "Kind, waarom heb je ons dit aangedaan?" Maar al gauw hebben ze er begrip voor dat hun kind zijn eigen weg moet gaan.

Het komt dus in de beste families voor - in de heilige familie dus ook - dat mensen elkaar wel eens teleurstellen en elkaar niet goed verstaan. Dat geeft helemaal niks; het wordt pas erg als je niet meer met elkaar wilt praten.

"Eigen gelijk is niet altijd de waarheid", zei koningin Beatrix ooit in een kersttoespraak." Waarheid ontstaat in dialoog, niet door stellingen in te nemen, meningen te poneren."

En datzelfde gezin mag dan heilig worden genoemd, veilig was het niet... Het moest, zo vertelt ons het evangelie, vluchten om uit handen van Herodes te blijven, die in Jezus een bedreiging zag voor zijn eigen positie. Het gezin mag dan wel heilig worden genoemd, veilig was het dus niet... Dat stille, devote gezin onder de stolp is dus meer een droom dan werkelijkheid.

Onze huidige gezinnen leven allang niet meer onder een veilige stolp, waar geen vuil van buiten bij kan... Het is daarom voor ouders van nu een hele opgave hun kinderen gevoelig te maken voor het goede en weerbaar tegen al wat kwaad doet. Het is een hele opgave jonge mensen het onderscheid te leren tussen wat goed en wat kwaad is, tussen waardevol en waardeloos, tussen de kunst en de kitsch van het leven, die door een heel ander glazen kastje - de tv - wordt geëtaleerd...

Het kind uit die kouwe stal van Bethlehem was allang vergeten en had niks teweeggebracht, als Hij in Nazareth geen warm nest had gevonden, waar Hij weerbaar is geworden...

Gelukkig de gezinnen waar geborgenheid wordt geboden maar ook ruimte wordt gegeven en waar met elkaar naar het ware en goede wordt gezocht... Als je zo groot mag worden, als je thuis wortels en vleugels krijgt, ben je een gezegend mens...