

Preek van 25 december 2015 **Steven Barberien**  
HARTVERWARMENDE WOORDEN

Op deze eerste kerstdag horen we in de drie lezingen telkens spreken over 'woorden'. Woorden van en door God gesproken. Het zijn mooie woorden, die goed nieuws brengen en vreugde veroorzaken. Ze staan haaks op de woorden die soms door mensen worden misbruikt om verdriet te veroorzaken, om te kwetsen. Woorden geven uitdrukking aan wat wij mensen voelen of denken. Ze worden gewikt en gewogen of flappen ondoordacht onze mond uit... Zo zijn wij mensen nu eenmaal...

God is blijkbaar anders van aard in Zijn woordkeuze. Al vanaf het begin, bij de schepping, wordt ons duidelijk gemaakt dat wat God zegt, ook *is*. God sprak en het *was*... en Hij zag dat het heel goed was. Gods Woord brengt dus alleen maar goede dingen tot stand. Ze worden met liefde gegeven aan de mens, die als enige schepsel Zijn woord kan verstaan én spreken.

Als wij deze dagen kijken naar het stalletje thuis of hier in de kerk, dan kunnen we ons voorstellen dat er daar niet veel gezegd wordt. Misschien een paar gefluisterde lieve woordjes tussen Maria en Jozef. De verwondering om dit nieuwe leven maakt hen, zoals elk ouderpaar, stil...

Maar meer nog merken we, dat dit kleine kindje uit wiens mond nog geen woord kan komen, toch al een bijzondere boodschap 'vertelt'. Stilzwijgend en weerloos klein spreekt het Gods woord. Het *is* Gods Woord, 'vertaald' in mens-zijn. Wat God met hart en ziel aan de mens heeft gegeven, is in Jezus echt gaan leven. En dat ziet men...

Herders en wijzen zien wat God hun zeggen wil in dit kind door er gewoon naar te kijken... Juist dat is zo bijzonder, dat ze het Woord zien...

Wat zou dat nu voor ons kunnen betekenen? Wij die vandaag Kerstmis vieren? Wel, we moeten vandaag onze ogen goed de kost geven en zien waar Gods Woord, waar zijn liefde tot leven komt. In onze familie, die we misschien vandaag ontmoeten, in de kinderen, de kleinkinderen die op bezoek komen. Daarvan kan een mens toch stilletjes genieten zonder dat er veel woorden nodig zijn.

Ik denk ook aan onze houding ten opzichte van anderen. Als we hier in de kerk met mooie woorden bidden en zingen, dan moeten we dat aan God gegeven woord ook gestand doen. We moeten het waarmaken. Een glimlach, een handdruk, een moment van aandacht, een kerstwens die je uitspreekt, elk knikje of 'goedendag' kan van harte gegeven worden. En dát maakt deze kerstdagen zo anders... Wat we doen en zeggen, willen we vanuit ons hart doen en zeggen. De

liefde die mens is geworden in Jezus, die komt zó in ons tot leven en wij, wij worden zó meer mens naar Gods beeld en gelijkenis...

Ik wens u en allen die u lief zijn, van harte een Zalig Kerstfeest. Dat u in deze kerstdagen, lieve, zachte, goede woorden mag horen, die uw hart verwarmen.