



R.K. Parochie H. Norbertus

# NORBERTUS BODE



Jaargang 2, nummer 2, mei 2015

## Vrijwilligers: onmisbaar!

Nu de zon hoog aan de hemel staat, kan het ons immens deugd doen eens een frisse pint schuimend bier aan de lippen te zetten. Een mens mag zo genieten van wat het vruchtbare land en mensenhanden voortbrengen. Bier hoort bij ons vakantiegevoel, dat weer begint op te leven. Bobbejaan Schoepen zong ooit dat niets zo erg is als een café zonder bier.

Een waarheid als een koe maar als parochie zouden wij ook kunnen zeggen: "Niets is zo erg als een kerk zonder vrijwilligers!" Want als al die goede mensen niet bereid waren de handen uit de mouwen te steken, dan was er geen kerk!

## Grote groep

Alles in onze Norbertusparochie wordt gaande en draaiende gehouden door een heel grote groep vrijwilligers. Dankzij hen kunnen wij genieten van heel wat moois. Niet alleen van mooie vieringen in prachtige kerkgebouwen, maar zeker ook van samen - geloof en leven - delen, van zorgdragen voor zieken en ouderen tot het bouwen aan een warme geloofsgemeenschap, waar zowel jong als oud zich thuis kan voelen... Vrijwilligerswerk is niet geheel vrijblijvend, men rekent immers op je, maar je krijgt er zoveel voor terug: vriendschap en vreugde, vermaak en gezelligheid, en vooral het besef: "Wat ik doe, doet ertoe!"



Om dit te onderstrepen en als hartelijk dankjewel komen wij met al onze vrijwilligers op vrijdag 5 juni, aan de vooravond van het feest van Sint Norbertus, samen in een feesttent in de tuin van de Diessense pastorie. Een avond vol gezelligheid, waarop het aan niets zal ontbreken, want niets is zo erg als een café zonder bier. We hebben zo het vermoeden dat dit ook een Bijbelse gedachte is. Immers, was Jezus niet degene die het bruiloftsfeest van Kana liet slagen door het te voorzien van de beste wijn in overvloed? Waar feest wordt gevierd, waar mensen samen zijn, daar is Hij in hun midden. Wat kunnen we nog meer wensen?

*Steven Barberien en Gust Jansen, pastores*

## Nieuw Norbertuslied

Geboren hier in onze streken  
uit een edel oud geslacht  
werd Norbertus, hoog te paard gezeten,  
net als Paulus onverwacht  
door Gods hand ten val gebracht.

Gevalen toen op harde aarde  
nog verblind door schone schijn  
zag hij in het donker ware waarden  
en als eerste norbertijn  
is hij man Gods gaan zijn

## Refrein:

**Help ons Heer in onze tijd  
- in het spoor van St. Norbertus -  
onze handen uit de mouwen  
onze handen soms gevouwen  
met elkaar te blijven bouwen  
aan Uw liefde wereldwijd.**

Getrokken toen door vele landen  
gaf hij overal en metterdaad  
aan het evangelie hart en handen:  
in de kloosters en op straat  
won de liefde van het kwaad

Geloven toen leek vaak vergeten:  
de kerken leeg of deuren dicht  
liet hij aan wie horen wilden, weten:  
blijf bijeen, bewaar het licht  
oud geloof krijgt nieuw gezicht  
**Refrein:** Help ons Heer ....

Gedenkend hem naar wie wij heten  
de harten open voor Gods Geest  
willen wij hier zingend niet vergeten  
hoe Norbertus onbevreesd  
Gods getuige is geweest  
**Refrein:** Help ons Heer ....

*Tekst: Cees Remmers, muziek: Ad van Sleuwen*

## Mariaviering bij de grot in Baarschot

Op zaterdag 15 augustus om 17.00 uur vieren wij het feest van Maria-Tenhemelopneming bij de grot in Baarschot. Van tevoren bidden we het 'rozenhoedje' en tijdens de Eucharistie in de open lucht zingen we samen met het Norbertuskoor Marialiederen.

Voor stoelen wordt gezorgd maar het is misschien goed zelf een krukje mee te nemen, als u verzekerd wilt zijn van een zitplaats.

Er is die avond om 19.00 uur geen viering.

Bij regen vieren we in de Willibrorduskerk. ■



## Catholicism

Op donderdag 24 september organiseren we de eerste avond in een serie van tien over de dvd *Catholicism*, waarin de Amerikaanse priester Robert Barron ons meeneemt op een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof. Er is gefilmd op vijftig locaties in vijftien landen. De bijeenkomsten vinden plaats op de Schelft van het Koetshuis. We beginnen om 19.45 uur met koffie / thee en vanaf 20.00 uur kijken we samen naar de dvd, in het Nederlands ondertiteld.

Daarna is er een pauze en gelegenheid het thema te bespreken. Om 22.00 uur sluiten we de avond af.

### De eerste data en thema's

- 24 september Jezus: de beloofde Messias en Gods openbaring
- 8 oktober Jezus: een unieke manier van leven voor iedereen
- 22 oktober Het mysterie van God, drie-één
- 5 november Maria, de Moeder van God
- 10 december Petrus en Paulus ■

## Parochievergadering

Op 8 april jl. is voor de 145<sup>ste</sup> en laatste keer de parochievergadering van de Sint Petrus gehouden.

In de toekomst wordt er één tot twee keer per jaar een soortgelijke bijeenkomst belegd. Daarbij is eenieder welkom om aan de hand van een thema of actueel onderwerp van gedachten te wisselen.

We houden u op de hoogte. ■

## Inspiratie-Avond op donderdag 25 juni a.s.

De avond begint om 19.00 uur met koffie en thee in zaal Hercules, Rijtseweg in Diessen. Om 19.30 uur houdt Harold van Overbeek, kerkhistoricus en kapelaan in Asten / Ommel, een inleiding over Norbertus.

Wie is hij en wat kan hij als patroon van de parochie voor ons in de 21<sup>ste</sup> eeuw betekenen? Aansluitend wisselen we in kleine groepen van gedachten over het onderwerp. We doen dat tijdens een wandeling in het buitengebied van Diessen. Daarna is er plenair een terugkoppeling onder het genot van een glaasje en een hapje. Om 22.00 uur sluiten we de avond af. Deelname is gratis. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiecentrum. ■



## Communicatie

In de vorige editie van de NorbertusBode is het al aangekondigd: tijdens de vrijwilligersavond wordt de nieuwe website gelanceerd. De websites van de voormalige parochies H. Norbertus en St. Petrus zijn dan van het internet verdwenen. We gaan ook bekijken of we tijdens koffiemomenten na de vieringen de website via de laptop op een scherm kunnen laten zien.

Iedereen heeft dan de gelegenheid ermee vertrouwd te raken en hier kan men meteen antwoord krijgen op eventuele vragen.



Vanaf 5 juni beschikt de parochie dus over twee formele informatiekkanalen: de NorbertusBode en de website. Wij onderschrijven het belang van goede communicatie en willen hiervoor ook in de toekomst de juiste instrumenten inzetten. Daarom gaan we de website twee keer per jaar onder de loep nemen om deze te actualiseren. De nieuwe site is te bereiken via [www.h-norbertus.nl](http://www.h-norbertus.nl). De redactie bestaat uit Alice Otte, Ad Tuijtelars en Ad Vugs. ■

# Een

van ons junior



Fleur van Gurchom en Tom de Wit hebben in april hun Eerste Communie gedaan. De voorbereiding startte met een lunch voor alle communicantjes in de Petruskerk. Gewoon, brood met hagelslag en andere lekkere dingen en natuurlijk ook drinken.

Fleur en Tom vonden het heel apart om dat samen zo in de kerk te mogen doen. Daarna hebben ze een mooie kaars gemaakt. Fleur heeft die van haar versierd met hartjes en sterretjes. Op de voorkant stond haar naam met de datum, 12 april 2015.

## Spelenderwijs

Allebei vonden ze de speurtocht door de kerk heel leerzaam. Zo kwamen ze spelenderwijs te weten waar allerlei voorwerpen in de kerk voor dienden. Tom vond het glas-in-loodraam heel mooi en herkende er de kerk in. Fleur vond het heel leuk om te ontdekken dat in het altaar een steen zat met vijf kruisjes erop.

Ze luisterden ook naar een mooi verhaal over Daniël die in de leeuwenkuil lag. Ze mochten een leeuwenkop kleuren en leerden dat het heel belangrijk is dat je echt op elkaar kunt rekenen. Tom zei ook dat het heel belangrijk is niemand buiten te sluiten of uit te schelden.

Fleur was helemaal niet zenuwachtig. Ze vond het fijn dat ze eindelijk met haar broer Bas, papa en mama mee mocht doen. "Ik heb er drie jaar op moeten wachten", zei ze. Na de dienst mochten ze ieder met hun eigen groepje samen op de foto, Fleur in een heel mooie jurk, Tom heel sjiek met een stropdas.

Allebei hadden ze een leuk feest en kregen ze veel bezoek. Natuurlijk waren er leuke cadeautjes.

Cadeautjes waar je ook samen mee kunt spelen.

Zo leer je rekening te houden met elkaar.

Als herinnering hebben ze allebei een mooie map, waarin alles wat ze hebben gedaan, terug te vinden is.

's Avonds in bed zei Tom tegen papa: "Het was de allerleukste dag van mijn leven."

# Alles Kidz



## Doe je mee?

Graag nodigen we jou uit voor de volgende activiteiten in de Petruskerk:

- vieringen op 14 juni, 28 juni en 6 september telkens om 11.00 uur  
Help je mee tijdens deze vieringen voor groot en klein?



## Toekomst

Als ze weer naar de viering gaan, willen ze wel graag iets te doen hebben. Tom vindt het leuk in een koortje te zingen. Hij wil ook wel graag misdienaar worden. Fleur heeft al mogen helpen om de tafel in de kerk klaar te maken. Ze mocht de wijn en het water naar de pastoor brengen.

Nee, alleen maar luisteren en kijken naar wat er gebeurt, is niet leuk. Fleur hoopt dan ook dat er steeds een kinderwoorddienst is. Daar leggen ze uit waar het in de dienst over gaat, en dan snap je het beter.

Op 5 juni volgt er nog een gezamenlijke afsluiting. In de tuin van de pastorie genieten alle communicanten nog eens na onder het genot van een lekker frietje. Samen eten, dat is heel belangrijk. Deed Jezus dat niet ook?

## Uit het juiste hout gesneden

Misschien heb jij van een overleden opa of oma een heel bijzonder aandenken. Iets waarvan je zegt: "Als ik daar naar kijk of het vasthoud, dan denk ik aan hem/haar en voel ik hem/haar dicht bij me."

In onze kerk hebben we ook zo'n aandenken, van Norbertus. We noemen dat een relik of relikwie.

Dat komt van het Latijnse woord voor achterlaten.

De relik van Norbertus die wij hebben, is een heel klein



stukje van zijn gebeente, dat begraven ligt in de Strahovabdij te Praag (Tsjechië). Het is een symbool of teken dat de boodschap van Norbertus dicht bij ons blijft! De relik zit in een zilveren doosje met glas. Dat zit weer in een uit hout gesneden houder. Want Norbertus was uit het juiste hout gesneden, nietwaar?

### Oplossing vorige prijspuzzel

De oplossing van de prijspuzzel op de vorige Alles Kidz-pagina was: 'Hij is hier niet, maar hij is opgestaan'. Uit de binnengekomen oplossingen is geloot en Sverre Hendriks, Annemieke Gerritsen en Lieke van der Sande kwamen als winnaars uit de bus. Zij hebben inmiddels een prijsje ontvangen.

### Nieuwe prijspuzzel/opdracht

Deze keer geen prijspuzzel maar een opdracht. De vakantie is in aantocht en wellicht gaan jullie er dan op uit. Misschien hier in de buurt, maar mogelijk verder weg in een vreemd land en een nieuwe omgeving. Kijk eens goed rond en probeer 'het moois' om je heen te zien: mensen die elkaar helpen, kinderen die elkaars taal niet spreken en toch samen spelen, een mooie kerk of ander gebouw, een mooie plek in de natuur, een gezellig plein... Maak er een foto van en stuur deze voor 1 september onder vermelding van je naam, adres en leeftijd naar info@h-norbertus.nl. Als je het leuk vindt, mag je ook een stukje schrijven over wat er op de foto te zien is. We zijn benieuwd naar jullie mooie momenten!

### Woordzoeker

Streep de woorden weg.  
De overgebleven letters vormen achter elkaar de oplossing.

aandenken	leefwijze	richting
abdijen	liefde	samenleving
heilige	mensen	stempel
helpen	norbertijnen	voorbeeld
kerk	Norbertus	woord
kloosters	relik	zorg

A A N D E N K E N L I E  
 G F K R E K E Z O R G D  
 N O R B E R T I J N E N G  
 I S D D R O O W D E V N  
 V U R L O S K F O B R I  
 E T E E E H T E G O A T  
 L R L G T E E E I D Z H  
 N E I O I S B L M L R C  
 E B E G V L O R P P E I  
 M R F O O R I O O E E R  
 A O D M E N S E L O N L  
 S N E S N E M E H K V N

### Rebus



### Je stempel drukken

Je stempel drukken op iets of iemand, doe je wanneer je ervoor zorgt dat een ander jouw mening of visie overneemt. Dat gebeurt meer dan je denkt. De wereld van de reclame doet niets anders dan een stempel drukken op ons koopgedrag. Door flitsende reclameboodschappen gaan we denken dat we dit of dat nodig hebben. Plotseling vinden we het éne paar schoenen mooier en beter dan het andere, al zijn ze in dezelfde fabriek gemaakt. Wat de ander vindt of denkt, daar houden we rekening mee. Wat hip of vet is, bepaal jij vaak niet maar dat bepaalt een ander, naar wie je misschien opkijkt. Mensen drukken voortdurend hun stempel op ons. Ze duwen ons in een bepaalde richting of geven ons een voorbeeld.

De heilige Norbertus uit de 12<sup>de</sup> eeuw gaf zo richting aan het leven van heel wat mensen uit onze streek. Door zijn woord en voorbeeld drukte hij een stempel op de kerk en de samenleving. De liefde voor God moest bij Norbertus altijd samengaan met de zorg voor mensen. Dus gingen zijn volgelingen (de norbertijnen) vanuit hun kloosters en abdijen erop uit om mensen te helpen. In Brabant vonden de norbertijnen goede grond om hun bestaan en manier van leven te delen met de mensen. Heel wat kerken en parochies konden en kunnen nog altijd rekenen op hun hulp. Daarom en omdat ook wij vinden dat liefde voor God en zorg voor mensen hand in hand gaan, is onze parochie genoemd naar Norbertus. Zo drukt hij na 800 jaar nog altijd een stempel op ons.



# Een

van ons

Jan en Corrie  
Comperen



Jan en Corrie Comperen, beiden geboren en getogen in Diessen, waren de eersten die destijds direct achter Café De Schuur in Baarschot een woning bouwden. In de kas waar hij fuchsia's kweekt, vindt Jan de rust die nodig is voor zijn herstel na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis. Hij heeft in de bijna veertig jaar dat hij met zijn hobby bezig is, zo'n twintig nieuwe soorten weten te kweken. Aan de erkenning van een nieuwe soort gaat een strenge keuring vooraf. Eenmaal in Amerika erkend, wordt de soort beschreven en krijgt deze een certificaat van echtheid. Een paar keer hebben Jan en Corrie hun tuin opengesteld voor publiek. De druk bezochte exposities leverden vele bewonderende reacties op.

## Clossenborch

Al vele jaren is Jan voorzitter van de cliëntenraad van de Clossenborch. Niet dat Jan en Corrie eraan denken hun stekkie aan de Heikant op te geven. Nee, toen men nieuwe leden voor de raad zocht en er te weinig animo was bij de bewoners zelf, schreef zijn moeder hem in. Jan was via haar toch bij de Clossenborch betrokken. Hij heeft er nooit spijt van gehad. Het voelt goed dat je op die manier iets voor mensen kunt betekenen, iets van de grond kunt krijgen. Dat geldt zeker in deze tijd, nu het personeel door allerlei bezuinigingen steeds minder tijd heeft om de bewoners meer te bieden dan het hoogst noodzakelijke. Ze zien Jan op vrijdag dan ook graag komen. Jammer dat de 'tweedehandsmarkt' door gebrek aan voldoende opslagcapaciteit niet meer bestaat. Dankzij heel veel vrijwilligers heeft de markt veel geld opgebracht om voor de bewoners leuke dingen te doen. Dat zit er nu niet meer in. Corrie was actief in het winkeltje in de Clossenborch. Ook dat moest helaas sluiten als gevolg van bezuinigingen. Wel verrassen ze de bewoners op gezette tijden nog steeds met een lekker kroketje.

## Actief voor de kerk

Twaalf jaar was Jan lid van het kerkbestuur. Bij de komst van pastoor Barberien maakte hij plaats voor nieuwe mensen. Hij bleef echter wel actief. Als ervaren bouwvakker heeft hij samen met anderen menig klusje geklaard, klusjes waarbij ook de pastoor actief de handen uit de mouwen stak. Daardoor kon er veel geld bespaard worden.

Corrie, actief met poetsen in de kerk, vindt wekelijks een uitlaatklep bij het nieuwe Norbertuskoor, samengesteld uit koren uit de verschillende dorpen. Er zouden wel wat meer mannen mee mogen zingen, zegt ze. Verder is Corrie actief in de Diessense kamer in De Eenhoorn. Ze doet spelletjes met de bezoekers of helpt bij het organiseren van uitstapjes.

## Goud

Een paar keer per jaar gaan ze een weekje op vakantie. Ze zijn blij als ze thuiskomen om dan weer op de fiets te genieten van mooie tochtjes door de natuur. Jan en Corrie zijn volgend jaar in de echt een gouden paar, maar nu al zijn ze een echtpaar met een gouden randje. ■

## Wist u dat ...

- onze vastenactie dit jaar 1870 euro en 329 dollar heeft opgebracht;
- dit bedrag bestemd is voor het weeshuis in Sri Lanka;
- het Mariabeeld in de Willibrorduskerk op Moederdag nieuwe kleren heeft gekregen;
- deze zijn gemaakt door zusters in het zuiden van Frankrijk;
- wij de Carmelzusters van Simacourbe daarvoor heel dankbaar zijn;
- in de vakantieperiode onze pastores voor elkaar waarnemen, zodat ze allebei voldoende tijd en rust vinden om op adem te komen;
- wij vanaf donderdag 13 augustus negen donderdagen op rij weer een noeven houden ter ere van Sint Aldegondis, patrones en helpster in de strijd tegen kanker;
- de najaarseditie van de NorbertusBode uitkomt in het weekend van 10 oktober?



**In onze parochie****Gedoopt**

- **Saar van Laarhoven**  
\* 26 november 2014 ♦ 22 maart  
dochter van Joris en Jolien van Laarhoven-van der Velden
- **Raf Wolfs** \* 12 november 2014 ♦ 10 mei  
zoon van Hank en Elsa Wolfs
- **Fleur Noordermeer** \* 18 oktober 2014 ♦ 10 mei  
dochter van Jeroen en Sanne Noordermeer-Nijland
- **Fiene Elings** \* 17 juni 2014, ♦ 24 mei  
dochter van Mark en Ilona Elings-Willemse

**Informatieavonden doop**

2 juli, 1 september, 20.00 uur, pastorie Diessen  
3 augustus, 20.00 uur, Petruskerk (ingang achterom)

**Doopdata in de Petruskerk**

7 en 21 juni, 19 juli, 2 en 23 aug., 27 sept., 11 okt.

**Doopdata in de Willibrorduskerk**

14 en 28 juni, 26 juli, 9 aug., 20 sept., 4 okt.

**Trouwen gaan**

- **Eva Vromans en Kees Intven**  
op vrijdag 21 augustus om 14.00 uur  
in de Petruskerk
- **Pauline Schilders en Koen Gosens**  
op vrijdag 25 september om 11.00 uur in de Petruskerk
- **Katrien Putters en Gyles Williams**  
op zaterdag 26 september om 11.00 uur in de Petruskerk

**Van harte proficiat**

Het 40-jarig huwelijksfeest vieren:

- **Toon en Gerry Spieringhs-Vesseur**  
op zaterdag 30 mei om 14.00 uur in  
de Willibrorduskerk



Het gouden huwelijksfeest vieren:

- **Machiel en Cor van Kilsdonk-van Korven**  
op maandag 27 juli om 11.00 uur in de Petruskerk
- **Toon en Tonnie van Doormaal**  
op maandag 24 augustus om 14.00 uur in de Petruskerk
- **Martien en Riet Hendriks-Janssen**  
op vrijdag 28 augustus om 15.00 uur in de Willibrorduskerk
- **Kees en Miet van Eijk-van Beers**  
op zaterdag 26 september om 14.00 uur in de Petruskerk

**Gelovig afscheid**

- **Rob Verhoeven**, † 13 maart, 38 jaar
- **Will Hendriks-Verhoeven**, † 24 maart, 91 jaar
- **Jan Spruyt**, † 26 maart, 80 jaar
- **To Boers**, † 8 april, 91 jaar
- **Jo de Greef-Koenen**, † 8 april, 89 jaar
- **Ria Spaninks-van Hattem**, † 11 april, 80 jaar
- **Sjef Meijers**, † 26 april, 71 jaar
- **Sjef de Brouwer**, † 28 april, 74 jaar

**Voor uw agenda**

- **Vrijdag 5 juni**  
17.00 uur: tafelfriet voor de communicanten in de tuin van de pastorie  
19.30 uur: inloop vrijwilligersavond in de tuin van de pastorie (20.00 uur officiële start)
- **Zaterdag 6 juni om 19.00 uur**  
Feest van de H. Norbertus. Na de Eucharistie autozegening, ingericht door gilde St. Joris Diessen; collecte-opbrengst is bestemd voor de MIVA
- **Zondag 7 juni om 20.00 uur**  
Orgelconcert Willibrorduskerk Midden-Brabantse Orgelkring
- **Zaterdag 20 juni om 19.00 uur**  
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Eenhoorn
- **Donderdag 25 juni om 20.00 uur**  
Inspiratie-Avond over Norbertus in zaal Hercules
- **Zondag 5 juli om 11.00 uur**  
Gouden priesterfeest Sjef Jansen in de Petruskerk; gelegenheid tot felicitatie na de viering
- **Zondag 12 juli om 11.00 uur**  
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
- **Donderdag 13 augustus om 19.00 uur**  
1<sup>ste</sup> van negen donderdagen noeven van Sint Aldegondis, patrones in de strijd tegen kanker
- **Zaterdag 15 augustus om 17.00 uur**  
Eucharistieviering bij de Mariagrot te Baarschot (geen viering om 19.00 uur)
- **Zondag 6 september om 9.30 uur**  
Gildemis Willibrorduskerk vanwege Koningschieten Gilde O.-L.-V. Broederschap Biest-Houtakker
- **Maandag 7 september om 10.00 uur**  
Gildemis Willibrorduskerk vanwege Koningschieten Gilde St. Sebastiaan en vanwege kermisteedag Gilde St. Joris
- **Zaterdag 12 september om 19.00 uur**  
Na de Eucharistie gelegenheid tot vereren van de relik van St. Cornelius
- **Zondag 13 september**  
na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk  
20.00 uur: orgelconcert Willibrorduskerk van Midden-Brabantse Orgelkring
- **Donderdag 24 september om 20.00 uur**  
1<sup>ste</sup> avond *Catholicism* op de Schelft van het Koetshuis

**Colofon**

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

**Contact:** Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl • www.sintpetrusparochie.nl

**Redactie:** Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

