



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUS BODE



Jaargang 2, nummer 1, maart 2015

Een kracht die zware stenen wegrolt

Onze parochie maakt zich op voor hét feest van het kerkelijk jaar: Pasen. De verrijzenis van Jezus uit de dood staat centraal in ons geloof. We vieren dat dan ook uitbundig. Bij een feest hoort een lijst van genodigden. Over zo 'n lijst hoeven we als parochie niet lang na te denken: iedereen is welkom! Maar of iedereen ook komt?

Ons geloof wordt elke dag aangevochten en ter discussie gesteld. Grote stenen van bezwaar worden voor de ingang van ons hart gerold, zodat het licht van het geloof er niet meer kan binnendringen. Twijfels, kritiek - soms heel terecht -, vragen en zelfs gemakzucht begraven de vreugde van het christen-zijn. Hoe kunnen we hieruit opstaan? Verrijzen uit deze 'doodse' situatie moet je wellicht op eigen kracht, daarbij geïnspireerd door mensen die geloven in de warme levenskracht van het christelijk geloof. Daarom vieren we als geloofsgemeenschap samen en zo laten we zien dat geloof iets doet met en voor mensen.



Geloven in Pasen geeft immers de blijde kracht om er het hele jaar door te zijn voor anderen. Door jouw warm-hartigheid kun je anderen laten opstaan uit hun mislukking of misère. Naastenliefde of barmhartigheid zijn niet louter mooie woorden maar echt een manier van leven. Met Pasen voelen we die warme liefde stromen in onszelf. Het is een kracht die niet te stoppen is, die alle zware stenen wegrolt en mensen opnieuw tot leven brengt. Zo is het toch de moeite waard samen dat feest van Pasen te vieren!
Iedereen is van harte welkom!

Steven Barberien en Gust Jansen, pastores

Dank je wel!

Hartelijk dank aan alle parochianen voor hun tijd en inzet bij de Actie Kerkbalans 2015. Blij zijn wij met de toezegging van heel veel mensen dat ze ook dit jaar financieel bijdragen. Het doet ons goed ook weer nieuwe parochianen te mogen verwelkomen. Het is een teken dat ze zich thuis voelen in onze parochie. Daarmee maakt u het ons mogelijk verder te bouwen aan een hartelijke, vurige en gastvrije geloofsgemeenschap.
Bent u onverhoopt vergeten de deelnamekaart in te leveren? Afgeven bij één van de parochiecentra kan nog steeds. Neem ook gerust contact op, als u de kaart alsnog wenst te ontvangen. ■

Organist speelt 'erlangs'

U hoort het wellicht niet als kerkganger in de Petruskerk maar onze gerenommeerde organist Ad van Sleuwen speelt er elke zondag 'langs'. Dat moet hij wel, want het Van Hirtumorgel vertoont steeds meer gebreken. Daardoor kan prachtige orgelmuziek niet meer naar behoren gespeeld worden, tenzij de organist om bepaalde noten heen speelt... om te vermijden dat aandachtige luisteraars opschrikken van valse klanken en rare geluiden.

Na de succesvolle restauratie van het Van Hirtumorgel in 2011 te Diessen is nu het orgel van Hilvarenbeek aan de beurt. Na Pasen begint orgelbouwer Hans van Rossum met de demontage en het restauratiewerk. Het bijzondere hierbij is, dat de blaasbalgen worden vervangen. In Diessen is de windvoorziening ook in de originele staat hersteld. Dit heeft zo'n wonderlijk effect op het orgel, dat we het niet kunnen laten in de Petruskerk de blaasbalgen eveneens te vervangen door wat Bernard van Hirtum in 1840 voor ogen stond.

Vrijgevege muziekliefhebbers

Het werk is aanbesteed voor een bedrag van € 60.000,-. Om de kosten te dekken, rekenen wij op vrijgevege muziekliefhebbers. Ze kunnen hun bijdrage leveren door een gift te deponeren in de orgelpijp achterin de Petruskerk.

Na deze grondige restauratie hoeven Ad en onze andere organisten er nooit meer 'langs' te spelen... in ieder geval niet bewust. ■

Vastenactie voor kinderen in Sri Lanka

Simonne Moras, een goede kennis van onze pastoor, trekt zich het lot aan van de weeskinderen op dit eiland. Al jarenlang biedt zij hulp. Door de corruptie is het niet meer mogelijk hulpgoederen van hier naar Sri Lanka te krijgen.

Simonne gaat er daarom jaarlijks op eigen kosten naartoe om met het ingezamelde geld voedsel, kleding, zeep en schoolspullen te kopen voor de vele, aan hun lot overgelaten kinderen.



Dit jaar gaan wij Simonne helpen om nog meer te doen. **Via collectebussen achter in de kerken zamelen we geld in.** Dat zal in Sri Lanka wel degelijk een verschil maken in het leven van talloze arme kinderen. Indien u uw bijdrage liever per bank overmaakt, kan dat door het project van Vastenactie Nederland 2015 te steunen via **IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50**. Daarmee steunt u het jongerenwerk van Setik in Kandy. ■

Website Norbertusparochie

De voorbereiding van de nieuwe website nadert haar einde en tijdens de vrijwilligersavond op 5 juni aanstaande presenteren we die. Tegelijkertijd worden de huidige websites van de voormalige Norbertus- en Petrusparochies opgeheven. In deze laatste fase zetten we de puntjes op de 'i' en maken we afspraken over het beheer. Voor we life gaan, organiseren we nog een 'testsessie' voor geïnteresseerden. Deze is niet voor het bedenken van nieuwe functionaliteiten maar om te zien of de 'navigatie' logisch is en of relevante zaken gemakkelijk te vinden zijn.

Testsessie

Mocht u interesse hebben hieraan mee te werken, laat het dan weten aan het secretariaat via info@h-norbertus.nl onder vermelding van uw naam en e-mailadres. Geef ook even door of u tijdens de testsessie over een tablet of laptop beschikt. Via e-mail ontvangt u bericht over datum en locatie, waarna u definitief kunt aangeven of u komt. ■

Samen vieren in de Goede Week

Zoals uit het schema hiernaast blijkt, vieren we in de Goede Week gemeenschappelijk het lijden en sterven en de verrijzenis van Jezus. Rekening houdend met plaatselijke gebruiken, het aantal kerkgangers en beschikbare zitplaatsen hebben we een keuze gemaakt wat betreft plaats en tijdstip van elke viering. Voor meer informatie: zie onze websites. ■

Vieringen in de Goede Week, met Hemelvaart en Pinksteren

Palmzondag, zaterdag 28 maart

19.00	Diessen	Palmwijding en passieverhaal
-------	---------	------------------------------

Zondag 29 maart

09.30	Diessen	Palmwijding en passieverhaal
11.00	H-Beek	Palmpaasstok en palmwijding, gezongen passieverhaal en kinderwoorddienst

Dinsdag 31 maart

19.00	Diessen	Boeteviering en na de Eucharistie gelegenheid tot het persoonlijk ontvangen van het Sacrament van Verzoening
-------	---------	--

Woensdag 1 april

19.00	Kathedraal 's-Hertogenbosch	Wijding van de H. Oliën voor zieken en dopelingen en het H. Chrisma voor de vormelingen
-------	-----------------------------	---

Witte Donderdag 2 april

19.30	H-Beek	Eucharistie met herdenking van het Laatste Avondmaal en kinderwoorddienst Na de viering gelegenheid tot stil gebed (tot 21.00 uur)
-------	--------	---

Goede Vrijdag 3 april

15.00	Diessen	Liturgie van het kruis, met uitreiking van de H. Communie
19.30	H-Beek	Gezongen kruisweg

Stille Zaterdag 4 april

20.15	H-Beek	Zegening van het paasvuur en wijding van de paaskaars
20.30	H-Beek	Paaswake voor groot en klein

Pasen, zondag 5 april

09.30	Diessen	Eucharistieviering van Pasen
11.00	H-Beek	Eucharistieviering van Pasen

Tweede paasdag, maandag 6 april

09.30	Diessen	Eucharistieviering van Pasen
11.00	H-Beek	Eucharistieviering van Pasen

Hemelvaart, donderdag 14 mei

09.30	Diessen	Eucharistieviering
11.00	H-Beek	Eucharistieviering

Pinksteren

Zaterdag 23 mei

19.00	Diessen	Eucharistieviering
-------	---------	--------------------

Zondag 24 mei

09.30	Diessen	Eucharistieviering
11.00	H-Beek	Eucharistieviering

Maandag 25 mei

09.30	Diessen	Eucharistieviering
11.00	H-Beek	Eucharistieviering

Een

van ons junior

Wouter Drinkenburg



Wouter Drinkenburg is elf jaar en zit in groep 7 op basisschool 'De Driehoek'. Die is nu een nieuwe school aan het bouwen. Hij hoopt dat de school klaar is als hij in groep 8 zit; dan kan hij er lekker nog een jaartje van genieten.

Wouter is sinds zijn eerste communie actief als misdienaar. Gewoon in de kerk zitten en alleen maar luisteren naar wat er verteld wordt, vindt hij niet zo leuk. Als je iets kunt doen, is zondags met je ouders meegaan naar de mis, veel leuker. Je leert zo meer mensen kennen met hetzelfde geloof en dan kun je samen ook praten over wat Kerstmis en Pasen betekenen, zegt hij. Hij vindt dat er een prettige en hartelijke sfeer hangt. Toch komt het wel eens voor, dat de viering nogal lang duurt. Wat er verteld wordt, is dan niet altijd even interessant. Volgens Wouter komen er meer kinderen in de kerk als er minder verhalen van lang geleden worden verteld, en meer van nu. Dan is het voor kinderen leuker ernaar te luisteren.

Ook in 'Alles Kidz' mogen van hem meer verhalen van nu komen, en een leuke cartoon of een grapje. Soms is het allemaal wat té serieus. Wouter is echt een vrolijke en creatieve knul. Hij speelt toneel met andere kinderen onder leiding van Koen Ketelaars. Op de muziekschool volgt hij dans bij Meike Roberts.

Wouter is ook een echte dierenvriend. Thuis heeft hij een kooitje met parkieten. Het lijkt hem leuk ermee te gaan broeden. Hij zorgt ook goed voor zijn konijn. Hij heeft plezier in het leven.

Op zondag met kinderen naar de kerk?

Eén keer per maand tijdens de viering van 11.00 uur zingt het koor Luciani in de Petruskerk. Met name kinderen in de basisschoolleeftijd (vanaf groep 3) zijn hierbij van harte welkom. Er is dan extra aandacht voor hen en ze mogen in de viering een handje helpen.

Ook de paaswake op zaterdag 4 april om 20.30 uur in de Petruskerk, de meest bijzondere viering van het jaar, is geschikt voor groot en klein. Het wordt een echt 'familiegebeuren', waarin genoeg te zien en te beleven valt. Gezien het tijdstip is deze viering voor de allerkleinsten wat minder geschikt.

Lees meer over deze vieringen op onze websites.

Alles Kidz



Doe je mee?

Graag nodigen we jou uit voor de volgende activiteiten in de Petruskerk:



- **29 maart 11.00 uur**
Palmpasen. Breng je een mooi versierde palmpaasstok mee?
- **2 april 19.30 uur**
Witte Donderdag. Samen vieren we het Laatste Avondmaal in de kinderwoorddienst.
- **4 april 20.30 uur**
Paaswake voor groot en klein (vanaf groep 4).

Zing je mee?

We zijn op zoek naar kinderen die tijdens de twee vieringen van de Eerste H. Communie in een speciaal koortje willen zingen: in Hilvarenbeek op 12 april om 11.00 uur, en in Diessen op 19 april om 9.30 uur. Op twee momenten is er in de Petruskerk een repetitie van een uurtje: op de dinsdagen 31 maart en 7 april vanaf 15.45 uur. Inloop vanaf 15.30 uur. Graag achterom (via Kapittelstraat) binnenkomen. Nieuwsgierig naar de liedjes? Surf dan naar de site van de parochie en beluister ze daar. Zing je mee?



Knutselen

Wil je een mooi kruisje knutselen met daarop in de vorm van een stripverhaal het verhaal van de Goede Week? Surf dan naar www.samueladvies.nl/images/stories/werkjes/vp600.pdf en print het materiaal uit. Veel knutselplezier!



Puzzel

Los het geheimschrift op en je leest wat de engel met Pasen tegen de vrouwen bij het graf zei.

Zit je op de basisschool? Stuur dan je oplossing van deze puzzel vóór 12 april naar: info@h-norbertus.nl en maak kans op een prijsje. Vergeet niet bij de oplossing je naam, adres en leeftijd te vermelden.

Prijspuzzel

Bij de vorige prijspuzzel is Linda Schoenmakers als winnaar uit de bus gekomen. Zij heeft inmiddels een prijsje ontvangen. Er was ook een aardigheidje voor de overige deelnemers.

Voetbal en Pasen = Passie

E.D.N.'56, Hilvaria, R.K.D.S.V., S.V.S.O.S., Tuldania kunnen alle vijf rekenen op jonge, enthousiaste spelers, die voor hun club punten willen scoren. Deze spelers hebben een passie voor voetbal! Ze hebben echt liefde voor hun vereniging! En dat moet wel want voetbal is niet zomaar een hobby; je trainer en je ploeg rekenen op jou! Je slaat geen wedstrijd over en bent positief aanwezig bij de training. Jouw voetbalpassie geeft je de kracht om door te zetten, ook als je afziet door bijtende kou, striemende regen; door spierpijn of die trap tegen je been... Maar jouw passie veroorzaakt soms ook verdriet, als je een belangrijke wedstrijd verliest. De passie voor het voetbal heeft twee kanten: een mooie en een heel wat minder mooie kant, maar dat hoort erbij!

Wist je dat het woord PASSIE deze twee betekenissen kan hebben? PASSIE betekent heel veel van iets of iemand houden, maar ook ergens onder te lijden hebben, pijn van iets hebben. Ook Jezus had een passie. Hij leefde helemaal voor zijn passie; Hij deed alles, vol liefde, voor God en de mensen. Hij was zelfs bereid daarvoor te sterven aan het kruis.

Zijn passie heeft dus ook twee kanten. Aan de éne kant zijn liefde voor God en mensen, aan de andere kant zijn lijden en sterven op het kruis. Allebei noemen we ze de passie van Jezus.

Maar door die passie kon het Pasen worden. Jezus verrees uit de dood! Hij gaf zo het eeuwig leven aan alle mensen die in Hem geloven. Hij overwon de dood dus. En net zoals bij het voetbal wordt elke overwinning gevierd. Daarom vieren we in de kerk elk jaar weer het paasfeest. Want de passie van Jezus is de moeite waard... Het is de moeite waard die met Hem te delen én te vieren.

Vorbereiding Eerste Heilige Communie

Dit jaar ontvangen 57 kinderen hun Eerste Communie: 30 op zondag 12 april om 11.00 uur in de Petruskerk en 27 op zondag 19 april om 9.30 uur in de Willibrorduskerk.

Eerste voorbereidingsbijeenkomst

Woensdag 28 januari jl. begon de voorbereiding op dit feestelijk gebeuren. Rond half 1 verzamelden alle kinderen zich in de Petruskerk. Na een woord van welkom en een Onze Vader was het tijd voor de lunch.

Samen eten aan een lange tafel in het gangpad van de kerk, wie maakt dat nou mee?



Eén van de thema's bij deze eerste bijeenkomst was 'licht'. Daarom mochten de kinderen een kaars versieren, die tijdens de eerstecomunieviering zal branden.

En verder

Na deze eerste bijeenkomst volgden er nog vier. Benieuwd wat de kinderen daarin hebben gedaan? Kijk dan op het tafeltje bij de communieboom achter in de kerk of naar de foto's op www.h-norbertus.nl

Een

van ons

Bart en Annie
van Nunen



digd hij die gemeenschap als acoliet. Sinds 1978 is Bart lid van 'Fotogroep Oirschot'. Om die reden mocht hij 25 jaar lang de communie- en vormsel-foto's maken. Als het enigszins kan, maken Bart en Annie lange fietstochten, waarvan ze in hun vrije tijd samen genieten. ■

Annie is geboren en getogen in Haghorst. Als jong meisje was ze actief bij de K.P.J. Negen jaar was ze voorzitter van de K.V.O. Zingen is haar lust en haar leven. Al sinds de zestiger jaren is ze lid van het kerkkoor van Haghorst. Na de sluiting van de kerk is het tienkoppige koor probleemloos opgegaan in het nieuwe Norbertuskoor. Ook de Biest sloot zich hierbij aan. Eenmaal in de veertien dagen luisteren de veertig mannen en vrouwen tot genoegen van velen de viering op tijdens het weekend. Ook uitvaarten en jubilea worden mede door hen muzikaal verzorgd.

Werkgroep 'Van Harte'

Tweeëntwintig jaar had Annie dagelijks de zorg voor haar ouders. Daarom sloot ze zich ook aan bij de werkgroep 'Van Harte'. De leden bezoeken met enige regelmaat mensen die het prettig vinden met iemand van de kerkgemeenschap te praten. Verder verrassen ze met Pasen en op Nationale Ziekendag deze mensen met een presentje namens de parochie. Ook hier geeft Annie aan dat de werkgroepen uit de voormalige parochies als vanzelf naar elkaar zijn toegegroeid. Vooral de mensen die hierbij de leiding hebben, krijgen daarvoor een pluimpje.

E.D.N.'56

Bart, geboren in Oirschot, voelt zich prima thuis in Haghorst. Zijn zwagers raadden hem destijds wel aan te gaan voetballen, bij E.D.N.'56, "anders zou hij er nooit bij horen." Bart werd een zeer actief lid van E.D.N.'56 en voetbalde er tot zijn 51^{ste}. Als deskundig bouwvakker was hij bij veel verbouwingen betrokken.

Handig

Ook nu hij met de VUT is, weten ze hem nog vaak te vinden. Samen met Jan van der Aa vervaardigde hij een prachtige kerststal voor de kerk van Haghorst. Handig als ze zijn, wisten ze er een heel realistisch geheel van te maken, waarvan zowel jong als oud kan genieten. In december was de stal achterin de Williborduskerk te bewonderen. Samen met Jan Comperen maakte Bart van oude kerkbanken uit de St.-Jozefkerk een prachtig, nieuw altaar voor de kerk in Diessen, evenals een mooi offerblok. Een glas- en loodraam uit diezelfde kerk kwam hierbij goed van pas. Tijdens een uitvaart wordt dit geheel ook gebruikt om er het gedachteniskruisje op te plaatsen. Bij de uitvaart van iemand uit Haghorst vertegenwoor-

Groeien naar één groot hart

Sinds maart vorig jaar zijn de bezoekgroepen van Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Haghorst en Hilvarenbeek met elkaar in gesprek om de krachten te bundelen. Zo willen ze groeien naar één grote bezoekgroep 'Van Harte' voor de hele Norbertusparochie. Ze zijn nog op zoek naar enkele betrokken mensen in Diessen, die dit vrijwilligerswerk aanspreekt. 'Van Harte' gaat alleen op bezoek bij mensen die dat op prijs stellen.

- Elke zondag brengen leden van de groep tijdens de viering van 11.00 uur de communie naar bewoners van huize Clossenborch.
- Met Pasen bezorgen ze een verrassing bij zieken en aan huis gebonden mensen. Dat gebeurt ook met Nationale Ziekendag en Kerstmis.
- Als iemand een dierbare verloren heeft, laten ze ook graag iets van zich horen, als dat op prijs gesteld wordt.

In gesprek

De leden van 'Van Harte' komen regelmatig samen om elkaar te inspireren en te bemoedigen of rond een thema met elkaar in gesprek te gaan. Nooit zijn de mensen die bezocht worden, onderwerp van gesprek. Wat er besproken is, blijft altijd iets tussen bezoeker en zieke.

Nu Pasen in zicht is, gaan ze voor de zieken een fruitmandje maken. Kent u iemand die daar volgens u blij mee is, laat het dan weten, zodat ze niemand vergeten. Dit geldt voor de hele Norbertusparochie!



Wilt u verder nog informatie over de bezoekgroep 'Van Harte'? Dan mag u altijd bellen of mailen met Toos Maas, die voor deze groep de coördinator is en de verantwoording draagt. Haar mailadres: towamaas@caiway.nl; telefoon: 06-250 801 70 of (013) 505 1939. ■

Wist u dat

- u over een aantal onderwerpen uit deze paaseditie van de Norbertusbode meer informatie vindt op onze websites;
- Edwin Rozenkamp uit Hilvarenbeek is toetreden tot het bestuur van de Norbertusparochie;
- op 5 juni a.s. om 19.30 uur alle vrijwilligers van de Norbertusparochie welkom zijn in de tuin van de pastorie in Diessen voor de jaarlijkse vrijwilligersavond;
- zij zich voor zaterdag 23 mei a.s. kunnen aanmelden via de brievenbussen van de pastorie in Diessen en de Petruskerk in Hilvarenbeek, of via info@h-norbertus.nl;
- u met onze parochie dit jaar op Witte Donderdag 2 april The Passion in Enschede kunt bijwonen; meer info op (013)504 4198, of dewitvanraak@ziggo.nl;
- er op donderdag 25 juni en dinsdag 17 november nog twee inspiratieavonden worden gehouden?

**In onze parochie
Gedoopt**

- **Jurre Hems** * 7 augustus 2014 ♦ 25 januari.
Zoon van Martijn en Carlijn Hems-Vermeer.
- **Meike van Gompel** * 25 juni 2014 ♦ 25 januari.
Dochter van Benno en Wilma van Gompel-Gosens.
- **Rafke aan het Rot** * 27 mei 2014 ♦ 1 februari.
Dochter van Jorrit en Marieke aan het Rot-Verburg.
- **Phéline Horrevorts** * 27 september 2014 ♦ 1 februari.
Dochter van Ferry Horrevorts en Kim van Gestel.
- **Isa Netten** * 2 februari 2014 ♦ 2 februari.
Dochter van Roel en Sanne Netten-Abrahams.
- **Thijmen Smits** * 11 augustus 2014 ♦ 22 februari.
Zoon van Gerard Smits en Elly van Rijswijk.
- **Lotte Izmindi** * 24 augustus 2014 ♦ 1 maart.
Dochter van Gábor Izmindi en Katarína Gáspárová.
- **Tijn Zopfi** * 25 november 2014 ♦ 1 maart.
Zoon van Chris en Fieke Zopfi-van Poppel.

Doopdata in de Petruskerk

19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni en 21 juni.

Doopdata in de Willibrorduskerk

26 april, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.

Van harte proficiat

Cisca van de Pas-Kemps vierde haar 100^{ste} verjaardag op 23 februari in de Petruskerk.

Maarten Comperen en Melany Vugts trouwen op 15 mei om 14.00 uur in de Petruskerk.

Gelovig afscheid

- **Frans Korting**, † 12 december, 82 jaar.
- **Jac Louws**, † 21 december, 89 jaar.
- **Annemie Vingerhoets-Moonen**, † 23 december, 73 jaar.

- **Louis van Gils**, † 25 december, 84 jaar.
- **Jeanny Wilmes-van der Loo**, † 25 december, 68 jaar.
- **Annie Merckx-van Dijck**, † 3 januari, 84 jaar.
- **Sien van Hest-Woestenberg**, † 12 januari, 80 jaar.
- **Harrie de Kroon**, † 14 januari, 74 jaar.
- **Henk van Oorschot**, † 16 januari, 90 jaar.
- **Wim van Breen**, † 21 januari, 89 jaar.
- **Ans Janson**, † 29 januari, 89 jaar.
- **Nico Jansen**, † 8 februari, 65 jaar.
- **Greet Timmermans**, † 8 februari, 97 jaar.
- **Lies van Beurden-van Ostadén**, † 9 februari, 95 jaar.
- **Leander van Ham-Antonise**, † 10 februari, 83 jaar.
- **Agnes Bekkers-v.d. Hamsvoord**, † 11 februari, 82 jaar.
- **Suze Schuurmans-Robijn**, † 18 februari, 77 jaar.
- **Corrie Aslander-Putters**, † 25 februari 2015, 73 jaar.
- **Riek Bruurs-Op 't Hoog**, † 27 februari, 85 jaar.
- **Nelly Pijnenburg-van de Zilver**, † 27 februari, 88 jaar.
- **Dien van den Broek-Wijten**, † 28 februari, 84 jaar.
- **Cees Rops**, † 2 maart, 78 jaar.
- **Nelis Mulders**, † 3 maart, 87 jaar.
- **Mien de Laat-Heuvelmans**, † 8 maart, 84 jaar.
- **Thera van Breda-Roozen**, † 9 maart, 84 jaar.
- **Trees van Oorschot-van Baar**, † 10 maart, 86 jaar.

Voor uw agenda

- **Zaterdag 11 april om 16.00 uur**
Oefenen communicanten in de Petruskerk
- **Zaterdag 11 april om 19.00 uur**
Aansluitend aan de H. Mis koffiedrinken in de Eenhoorn en gelegenheid pastoor Barberien te feliciteren met zijn verjaardag (14 april)
- **Zondag 12 april om 11.00 uur**
Viering Eerste Heilige Communie in de Petruskerk
- **Zaterdag 18 april**
10.00 uur: Vergadering Brabantse Orgelkring
11.00 uur: Orgelconcert in de Willibrorduskerk
- **Zaterdag 18 april om 16.00 uur**
Oefenen communicanten in de Willibrorduskerk
- **Zondag 19 april om 9.30 uur**
Viering Eerste Heilige Communie in de Willibrorduskerk
- **Zondag 3 mei om 11.00 uur**
Aansluitend aan de H. Mis gezamenlijk koffiedrinken in de Petruskerk

Colofon

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus en zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.
Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen
E: info@h-norbertus.nl (Algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl
I: www.h-norbertus.nl • www.sintpetrusparochie.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

