



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUS BODE



Jaargang 1, nummer 3, december 2014

Hoop voor de ander

In de natuur beleven we in de weken voor Kerstmis de donkerste tijd van het jaar: het wordt steeds vroeger donker en 's morgens later licht. Maar in de kerk groeit het licht. Op de adventskrans ontsteken we eerst één, dan twee, daarna drie en tenslotte vier kaarsen. We horen in die advent de profeet Jesaja tegen mensen die donkere tijden doormaken, zeggen: 'Niet bang zijn, het gaat lichter worden; er komen betere tijden.'

Bijna Kerstmis

De advent is nagenoeg voorbij en we maken ons op voor Kerstmis. Over enkele dagen zullen we het kerstverhaal weer horen, gegoten in beelden van kribbe, stal en herders, een enigszins romantische voorstelling. In wezen echter is het kerstverhaal een aanklacht tegen alles wat in onze samenleving voor gewoon gehouden wordt: dat je pas mens zou zijn, als je alles hebt en boven de ander staat. In het verhaal dat we vertellen, zijn het armen en geringen die het moeten doen met een stal en een voederbak om daarin een pasgeboren kind te leggen. Dat kind zal vrede brengen en redder en bevrijder worden genoemd, aldus de engelen.



Het kerstevangelie is geen rapportage van feiten die gebeurd zouden zijn. Integendeel, het is een gelovige reflectie van mensen. Ze zagen het kind groeien als mens en ontdekten in Hem, dat Hij tegen alle weerstanden in anders wilde leven dan gangbaar is in onze wereld. Het kerstverhaal is een zingevende terugblik op een leven dat vernietigd moest worden, omdat het een grote aanklacht was tegen wat mensen elkaar plegen aan te doen.

Vanuit Jezus' terechtstelling en verrijzenis kijkt het kerstverhaal terug naar het begin en beschrijft het zijn geboorte in beelden, die passen bij het leven zoals Hij dat leidde.

Doel vergeten?

De privatisering en de secularisering van het kerstfeest maken niet het kerstverhaal zelf ongeloofwaardig, maar leveren kritiek op ons: wij zijn blijkbaar vergeten waar het om gaat. Als je door de beelden die de geboorte van Jezus beschrijven, heen kijkt, is Kerstmis voor iemand die gelooft, het werkelijke begin van vrede en gerechtigheid in de wereld. Kerstmis is het aanbod van Gods kant. In Jezus wil God een kwetsbaar kind zijn, een mens afhankelijk van de zorg en de liefde van anderen. In Jezus roept Hij de wereld toe: 'Mens, overschat je niet, heers niet, maar dien het welzijn van de ander, ver weg en dichtbij.'

Nieuwe toekomst

Kerstmis moet voor ons een feest zijn waarop we erkennen: wij zijn nog niet voldoende bevrijdend in onze wereld aanwezig. Een nieuwe toekomst ligt voor ons open, een visioen, dat langzaam werkelijkheid aan het worden is. Het is het feest van de gegronde hoop dat Gods plannen niet te stuiten zijn.

Weet dat u - groot en klein, jong en oud - welkom bent om het kerstfeest samen met ons te vieren. Mede namens al onze vrijwillige medewerk(st)ers wensen wij u en die u lief zijn een zalig kerstfeest en een hoopvol nieuw jaar.

Steven Barberien en Gust Jansen, pastores

Actie Kerkbalans

Zoals gebruikelijk vindt in de tweede week van januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. In een huis-aan-huisfolder wordt aangegeven hoe belangrijk onze geldelijke steun aan de parochie is en wat de grootste onkostenposten zijn. Op de websites is dan ook de begroting 2015 te vinden, evenals een overzicht van de tarieven met ingang van 1 januari 2015.

KERK  BALANS

Overzicht vieringen en kerkopenstelling Kerstmis en oud- en Nieuwjaar**Maandag 22 december**

| | | | |
|-------|--------|--------------|------------------------|
| 19.30 | H-Beek | Boeteviering | Orgelspel en samenzang |
|-------|--------|--------------|------------------------|

Woensdag 24 december Kerstavond

| | | | |
|-------|---------|--------------------|--|
| 16.00 | H-Beek | Kerstviering | Voor de allerkleinsten met kerstspel en zang |
| 18.00 | Diessen | Eucharistieviering | Willibrorduskoor |
| 19.30 | H-Beek | Eucharistieviering | Voor klein en groot met een gelegenheidskinderkoor |
| 21.00 | Diessen | Eucharistieviering | Norbertuskoor |
| 22.30 | H-Beek | Eucharistieviering | Luciani |

Donderdag 25 december Eerste Kerstdag

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Voor klein en groot met een gelegenheidskinderkoor |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | De Beekse Cantorij en Schola Gregoriana |
| 12.00 - 16.00 | H-Beek | Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |
| 13.00 - 17.00 | Diessen | Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |

Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag

| | | | |
|---------------|---------|--|------------------------|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Orgelspel en samenzang |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | Dames- en herenkoor |
| 12.00 - 16.00 | H-Beek | Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |
| 13.00 - 17.00 | Diessen | Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden | |

Woensdag 31 december Oudjaar

| | | | |
|-------|---------|--------------------|--|
| 18.00 | H-Beek | Vespers | Schola Gregoriana |
| 19.00 | Diessen | Eucharistieviering | Harmonie St.-Willibrordus blaast het oude jaar uit |

Donderdag 1 januari Nieuwjaar Maria Moeder van God

| | | | |
|-------|---------|--------------------|------------------------|
| 09.30 | Diessen | Eucharistieviering | Orgelspel en samenzang |
| 11.00 | H-Beek | Eucharistieviering | Orgelspel en samenzang |

Inzegening Mariakapel aan de Vrijthof

Op zondag 26 oktober 2014 is de nieuwe Mariakapel aan de Vrijthof ingezegend. In aanwezigheid van de gildebroeders van het Venerabele Sacrament opende Nol Vromans de deur om de pastores binnen te laten. Een gebed tot Maria werd uitgesproken. Het was een bijzonder moment. Nol heeft wekenlang de regie in handen gehad bij het klaarmaken van de kapel. Hij heeft het Esbeekse Mariabeeld opgeknapt en een nieuwe uitstraling gegeven. Diezelfde zondagavond al brandde er een zee van kaarsen, een duidelijk teken dat Maria niet alleen centraal aanwezig is in de kapel aan de Vrijthof, maar zeker ook in de harten van heel veel mensen...

**Gezocht**

Op basis van een roulatieschema zorgen vrijwilligers, aangestuurd door leden van de Venerabele Gilde, voor het openen en sluiten van de kapel. Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die samen met anderen de Mariakapel openen en sluiten.

Wilt u zich aanmelden of eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op met Cees Prinsen: (013) 505 6480 of: prinsenvd@hetnet.nl. Dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat Maria in ons midden is.

Vieringen voor jong en oud

Tijdens de zondagsvieringen in de Petruskerk zingt door het jaar heen regelmatig ons koor Luciani. We willen jonge ouders en hun schoolgaande kinderen uit de hele parochie wat meer aandacht geven door hen meer bij deze vieringen te betrekken. Het wordt overigens geen gezinsviering in de zin van een kinderviering, maar wel één waarin de hele geloofsgemeenschap zich kan herkennen. Uiteraard is iedereen welkom, jong en oud, groot en klein, maar met peuters en baby's is het beter thuis te blijven, omdat voor hen zo'n viering altijd te lang duurt. Met Kerstmis zijn er voor jonge ouders en hun schoolgaande kinderen nog aparte vieringen in de Willibrorduskerk en de Petruskerk. (Zie overzicht hierboven.)

Driekoningen

We beginnen met Driekoningen op 4 januari om 11.00 uur. Kinderen kunnen dan als koningen verkleed naar de Petruskerk komen.



Tafelkleed of zelfgemaakte placemats

Misschien ga je tijdens de kerstdagen met je familie gezellig samen eten.

Versier de tafel dan eens met een zelfgemaakt tafelkleed of zelfgemaakte placemats. Leg een wit papieren tafelkleed op



tafel en teken er met kleurpotlood allerlei kerstfiguren op. Je kunt een heel

bijzonder tafelkleed maken door op elke plek waar iemand zit, een persoonlijke tekening te maken.

Heb je geen papieren tafelkleed? Pak dan wit A4-papier en maak daar een mooie kersttekening op.

Stop deze in een transparante plastic hoes en klaar is je eigen kerstplacemat!

Gedichtje

Het kerstkindje

Jozef en Maria zijn op reis gegaan.

Maria zit op 't ezeltje en Jozef loopt vooraan.

Ze komen laat in Bethlehem, de mensen slapen al.

Nergens is een plek meer, alleen nog in een stal.

In het veld zijn herders, zij houden in de nacht over hun kudde schapen bij het vuur de wacht.

Opeens komt er een engel, die zegt tegen hen:

“Jezus is geboren, ga vlug naar Bethlehem!”

De herders zeggen: “Kom, we gaan het Kindje zoeken.

Het is geboren in een stal, gewikkeld in wat doeken.”

Drie mannen zien een grote ster; die mannen zijn heel wijs.

Ze willen naar het koningskind en dus gaan ze op reis.

Zo komen ze in Bethlehem, daar zoeken ze een poos.

Ze vinden Jezus in een stal en geven Hem cadeaus.

De herders knielen neer voor Jezus; eerbiedig zeggen zij:

“Jezus is onze Koning, Hij maakt de mensen blij.”

Alle mensen, groot en klein krijgen het te horen:

Vannacht is in Bethlehem Jezus geboren!



K S M J E Z U S W K E K R K D G
 E E G O E B O R E K E E E N N D
 R J K I O N E R E R K R E I L N
 S D N E S B S R S E S T T E A O
 T E A L R T T T R T E H E J T V
 V I N E M S S S V N C G K K S A
 E L E A M T T A R I L E G O T T
 R T N I E S K F L E R V A L S S
 S S S R T A E R E S K R D K R R
 I R T U N E E L T E D E T S E E
 E E K T H V E K T D S E S T K K
 R K I H T E R R D E R T R R S E
 I E E S N A S T E R W E E E S
 N D R E N L A B T S R E K K W I J
 G E Z S K E R S T K A A R T E N
 K K E R S T D I N E R D E W E G

Woordzoeker

In deze woordzoeker staan een heleboel woorden die beginnen met kerst. Kun jij ze allemaal vinden?

| | |
|-------------|------------------|
| kerstavond | kerstliedjes |
| kerstbal | kerstman |
| kerstboom | Kerstmis |
| kerstdag | kerststal |
| kerstdiner | kerstster |
| kerstfeest | kerststuk |
| kerstkaart | kerstvakantie |
| kerstklokje | kerstverlichting |
| kerstkrans | kerstversiering |

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Stuur deze voor 4 januari naar info@h-norbertus.nl en maak kans op een mooie prijs.

Het kerstverhaal

Maria woont in het dorpje Nazareth in Galilea. Ze wil graag trouwen met haar vriend Jozef. Op een dag verschijnt de engel Gabriël aan Maria. De engel zegt: 'Wees maar niet bang, Maria. Ik ben een boodschapper van God en ik kom je iets fijns vertellen. God heeft jou uitgekozen om de moeder van een heel bijzonder kind te zijn. Je moet hem Jezus noemen. Je zult voor hem zorgen, maar als hij groter wordt, zal hij er voor alle mensen in de wereld zijn. Hij zal zorgen voor liefde en vrede voor alle mensen.' Maria wordt inderdaad zwanger en zij en Jozef zijn heel blij. Als de baby bijna geboren moet worden, komt er een soldaat van koning Herodes naar Nazareth. Hij heeft belangrijk nieuws. Vanwege een volkstelling moeten alle mensen zich laten inschrijven in hun geboortestad.

Naar Bethlehem

Daarom moeten Jozef en Maria naar Bethlehem. Ze lenen een ezel, zodat Maria niet de hele reis hoeft te lopen. Als Jozef en Maria moe in Bethlehem aankomen, gaan ze op zoek naar een slaapplek. In de herberg is geen plaats meer, maar ze mogen in de stal slapen. Midden in de nacht wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in de voederbak van de dieren.

Letterpuzzel

Beantwoord onderstaande vragen. Achter iedere vraag staat welke letter van het antwoord je nodig hebt om de juiste oplossing te vinden. Stuur deze voor **4 januari** naar info@h-norbertus.nl en maak kans op een mooie prijs.

| | | |
|--|---|--|
| Op dit dier reed Maria naar Bethlehem | 2 | |
| De naam van de engel die Maria bezocht | 2 | |
| Jezus werd geboren in een ? | 4 | |
| Hierin legde Maria Jezus na zijn geboorte | 3 | |
| Met Kerstmis vieren we de van Jezus | 1 | |
| Jozef en Maria waren op reis vanwege de | 4 | |
| Zij kwamen als eerste op bezoek bij Jezus | 2 | |
| was de slechte koning, die Jezus dood wilde maken | 3 | |
| De wijzen kwamen uit het | 3 | |
| Jozef, Maria en Jezus vluchtten naar dit land | 5 | |
| In deze plaats werd Jezus geboren | 9 | |
| De wijzen brachten goud, wierook en mee als geschenk | 2 | |
| Een wees de wijzen de weg | 1 | |

Herders

In de buurt van de stal houden herders de wacht bij hun schapen. Opeens verschijnt er een fel licht aan de hemel boven hen. Het is een engel. De engel zegt: 'Wees niet bang, ik heb goed nieuws voor jullie. Er is een heel bijzonder kind geboren in een stal in Bethlehem. Een kind van vrede.' De engel wijst de herders de weg naar de stal. Daar vinden ze Jozef, Maria en de pasgeboren Jezus.



Drie wijzen

Ook drie wijzen uit het oosten gaan op zoek naar het kindje Jezus, omdat zij hebben gehoord dat hij later de koning van de Joden zal worden. Zij vinden Jezus doordat er vlak boven de stal een grote, schitterende ster aan de hemel staat. Zij geven Jezus mooie cadeaus: goud, wierook en mirre. Ondertussen heeft ook de slechte koning Herodes van het koningskind gehoord. Hij stuurt soldaten naar Bethlehem om het kind dood te maken. Gelukkig heeft een engel Jozef 's nachts gewaarschuwd en hij kan met Maria en Jezus op tijd naar Egypte vluchten. Pas als de slechte koning dood is, gaan ze terug naar Nazareth. Hier groeit Jezus op.

Kerstpannenkoeken

Zelfgemaakte kerstpannenkoeken zullen vast heerlijk smaken aan de mooi versierde tafel.

Wat heb je nodig om deze te maken?

- Pannenkoekmix
- Papier
- Schaar
- Potlood
- Poedersuiker



Teken een kerstvorm op het papier. Knip deze uit en gebruik deze als mal. Bereid de pannenkoeken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Leg de mal op je pannenkoek en bestrooi de pannenkoek met poedersuiker. Haal de mal weg en versier je pannenkoek eventueel nog verder met taartkralen en/of hagelslag. Eet smakelijk!

Een

van ons

Cees en Pieta Ketelaars



Cees Ketelaars is in 1937 op een boerderij in het Groot Loo geboren. Tot zijn 23^{ste} heeft hij deels daar en deels elders als dagloner gewerkt. Daarna werd hij administrateur en controleur van de 'melkfokcontrolevereniging'. In Hilvarenbeek was hij actief bij de jongboerenstand en tot zijn 33^{ste} lid van de rijvereniging. Ook was hij actief in de politiek bij de KVP-jongeren. Hij was ook een van de oprichters van het CDA in Hilvarenbeek, waar hij 25 jaar deel uitgemaakt heeft van het bestuur.

Esbeek

In 1970 trouwde hij in Moergestel met Pieta Horrevorts. Omdat hij voor zijn werk moest wonen in het rayon waar hij werkzaam was, kochten ze hun huidige woonhuis aan de Groenstraat. Om in de Esbeekse gemeenschap goed ingeburgerd te raken, werd Pieta lid van het kerkkoor. Ze hielp met de schoonmaak van de kerk en werd actief binnen de werkgroep Van Harte. Cees werd in 1987 gekozen tot lid van het parochiebestuur. Dat bleef hij tot 2008. Na het overlijden van koster Van de Borne werd hij diens opvolger en hij nam ook het beheer van de begraafplaats op zich. Nu nog is Cees aanspreekpunt voor de Esbeekse begraafplaats.

Actief

In de Esbeekse gemeenschap is Cees heel actief bij de 'Vrienden van Schotel'. Hij geeft rondleidingen en indien gewenst tekst en uitleg bij al wat er in het museum te zien is. Als lid van de heemkundekring heeft hij er mede voor gezorgd dat de parochie verschillende, voor Esbeek waardevolle spullen uit de kerk geschonken heeft aan de heemkundekring. Zo bleven o.a. oude foto's, een groot missaal met koperen beslag en een oude bidstoel in Esbeekse handen, evenals allerlei attributen rond de verering van de Heilige Cornelius. Voor al zijn vrijwilligerswerk heeft hij in 1995 een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Toch waardering

Natuurlijk vindt Cees het jammer, dat het aantal parochies in de gemeente noodgedwongen is teruggebracht tot één grote parochie. Toch waardeert hij het zeer, dat het nieuwe parochiebestuur mensen uit alle kernen betreft bij de verschillende activiteiten.

Zo krijgt de Norbertusparochie een gezicht waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen. Ook krijgt oud meubilair uit kerken die gesloten zijn, een nieuwe bestemming in de overgebleven kerken. Een mooi voorbeeld is de pas geopende Mariakapel in de Petruskerk. Hier

mocht Cees bij het sfeervolle Mariabeeld, dat zo lang de Esbeekse kerk sierde, het eerste kaarsje ontsteken. ■

Kerstcollecte: straatkinderen in Bolivia

Ook dit jaar houden we een kerstcollecte voor een ontwikkelingsproject dat kinderen ondersteunt. We kiezen voor een project voor straatkinderen in Cochabamba in het straatarme, Zuid-Amerikaanse land Bolivia. Daar ontfermt pater Theo Raaijmakers uit Moergestel zich over meer dan 55 jongeren tussen 14 en 24 jaar, die hij een veilig thuis biedt in twee opvanghuizen. Behalve studeren, werken en sparen ze voor hun eigen toekomst. Het project ontvangt financiële steun van de lokale overheid en de lokale kerk. U kunt deze kinderen steunen tijdens de speciale kerstcollecte in beide kerken. Meer informatie is te vinden op de website www.adventsactie.nl en op onze websites. Van harte aanbevolen!



Wist u dat

- door het samengaan van de parochies St. Petrus in Hilvarenbeek en Norbertus in Diessen het bestaande **begraafplaatsreglement** moet worden geactualiseerd;
- dit inmiddels ter goedkeuring is gezonden aan het bisdom;
- het nieuwe reglement naar verwachting met ingang van 1 januari 2015 in werking zal treden;
- met ingang van 1 januari 2015 voor de vijf begraafplaatsen in onze parochie dezelfde tarieven zullen worden gehanteerd;
- na goedkeuring het nieuwe reglement met bijlagen, alsmede de nieuwe tarieven, op de websites van onze parochie zullen worden geplaatst;
- we op zondag 18 januari om 11.00 uur in de Petruskerk de **Gebedsweek** voor de Eenheid van de Christenen vieren met een oecumenische gebedsviering;
- er in die (gebeds-)week in de Andreaskerk om 19.00 uur bidstonden zijn, waarbij iedereen van harte welkom is;



- we jonge mensen die in 2015 willen **trouwen** en dat kerkelijk willen bevestigen, uitnodigen dat kenbaar te maken via het parochiecentrum;
- het parochiecentrum, Heuvelstraat 1, geopend is van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar is op (013) 504 1215;
- u op een aantal zondagen - aansluitend op de vieringen - van harte bent uitgenodigd voor **koffie in de kerk** (zie onder agenda);
- al onze vrijwilligers welkom zijn op het **vrijwilligersfeest** op vrijdagavond 5 juni 2015;
- u via het parochiesecretariaat - (013) 504 1215 - kunt laten weten of u bij ziekenhuisverblijf **bezoek** van één van de pastores op prijs stelt;
- u hiervoor ook contact kunt opnemen met één van de pastores;
- we op Witte Donderdag met de parochie naar de **Passion** in Enschede kunnen gaan en u daar te zijner tijd meer over kunt lezen op onze websites;
- het **jubileumboek** van de Venerabele Gilde te koop is bij Peter Swaanen?

In onze parochie

Gedoopt



- **Fiene Bogers**
* 24 september 2013 ♦ 12 oktober 2014.
Dochter van Thijs en Jessica Bogers-Frieswijk.
- **Eva van de Heijning** * 4 dec. 2013 ♦ 12 oktober 2014.
Dochter van Ralf van de Heijning en Lieneke Schellekens.
- **Sjors van de Wouw** * 21 oktober 2013 ♦ 19 oktober 2014.
Dochter van Roel van de Wouw en José van Breda.
- **Janne de Kok** * 26 februari 2014 ♦ 26 oktober 2014.
Dochter van Rick de Kok en Lonneke Naaijens.
- **Luna Luijten** * 11 mei 2014 ♦ 16 november 2014.
Dochter van Dion Luijten en Carmen Tenbült.
- **Max van den Hamsvoord** * 1 maart 2014 ♦ 16 nov. 2014.
Zoon van Frank en Jeannet van der Hamsvoord-Petitjean.
- **Teun Diepstraten** * 29 juni 2014 ♦ 30 november 2014.
Zoon van Mark en Inge Diepstraten-Veron.
- **Lars Beenhakkers** * 28 september 2014 ♦ 14 dec. 2014.
Zoon van John en Helma Beenhakkers-Verspaandonk.
- **Julian van Gils** * 29 juli 2014 ♦ 14 december 2014.
Zoon van Rob en Marleen van Gils-Mensinck.

Van harte proficiat!

Het gouden huwelijksfeest hebben gevierd:

- **Riet en Wim van Roij-Vennix**
op 22 november 2014.
- **Tinus en Hannie Priems-van Berkel**
op 25 november 2014.



Het gouden huwelijksfeest vieren:

- **Ad en Ton Verhoeven-van de Corput**
op 29 december om 14.00 uur in de Willibrorduskerk.

We namen gelovig afscheid van:



- **Anna Hendrixen**, † 17 oktober, 97 jaar.
- **Jos Hendriks**, † 17 oktober, 65 jaar.
- **Antonetta Buylinckx-Hermans**, † 18 oktober, 94 jaar.
- **Sjef van Dongen**, † 24 oktober, 89 jaar.
- **Mies Raaijmakers**, † 24 oktober 2014, 78 jaar.
- **Mien van Oirschot-van Kempen**, † 25 oktober, 96 jaar.
- **Toos Geritz-de Vries**, † 25 oktober, 72 jaar.
- **Else Janssens-Swagemakers**, † 11 november, 75 jaar.
- **Wim Schellekens**, † 15 november, 71 jaar.
- **Bets van den Hout-van Vechel**, † 18 november, 76 jaar.
- **Ans de Bruijn-Paridaans**, † 19 november, 60 jaar.
- **Rien Stevens**, † 25 november, 81 jaar.
- **Anja van Blanken-Reichert**, † 25 november, 48 jaar.
- **Sjaan Abrahams-van Dal**, † 28 november, 86 jaar.
- **Rika Liebregts-Schoonis**, † 3 december, 101 jaar.

Voor uw agenda:



- **Zondag 4 januari om 11.00 uur.**
Na de H. Mis nieuwjaarsreceptie in de Petruskerk.
- **Woensdag 7 januari om 19.00 uur.**
Ouderavond van de eerste communicanten in de Willibrorduskerk.
- **Donderdag 8 januari om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in de pastorie te Diessen.
- **Zondag 18 januari om 11.00 uur.**
Oecumenische gebedsviering in de Petruskerk, daarna koffie in het 'Open Huis'.
- **Maandag 2 februari om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in de Petruskerk, Hilvarenbeek.
- **Zaterdag 14 februari.**
12.49 uur Carnavalsviering in de Petruskerk.
19.00 uur Carnavalsviering in de Willibrorduskerk.
- **Woensdag 18 februari, Aswoensdag om 19.00 uur.**
H. Mis met askruisje in de Willibrorduskerk.
Viering met askruisje in de Petruskerk.
- **Zaterdag 21 februari om 19.00 uur.**
Na de H. Mis gezamenlijk koffiedrinken in de Eenhoorn.
- **Donderdag 5 maart om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in de pastorie te Diessen.
- **Zondag 15 maart om 11.00 uur.**
Na de H. Mis gezamenlijk koffiedrinken in de Petruskerk.

Colofon

Dit is een uitgave van de r.k. parochie H. Norbertus. Hij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (Algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl • www.sintpetrusparochie.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

