



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUS BODE



Jaargang 1, nummer 3, oktober 2014

Woord van de Pastores

"We will remember them"

Je kon er deze zomer niet omheen: de honderdste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is meermalen herdacht en uitvoerig in het nieuws geweest. Dit gewapend conflict werd van juli 1914 tot november 1918 op Vlaams en Frans grondgebied uitgevochten in een stilstaande maar hevige loopgravenoorlog. Het is één van de bloedigste én vreselijkste gebeurtenissen op het Europese continent. Miljoenen mannen, vaak nog jongens, gaven hun leven in een zinloze strijd om enkele meters grond. De gruwel van deze 'Grote Oorlog' zal nooit vergeten worden, daar het landschap rondom Ieper (België) en Verdun (Frankrijk) voorgoed gekleurd is door vele bomkraters en talloze militaire begraafplaatsen. Her en der verspreid bieden ze een laatste rustplaats aan de jongens en de mannen die hun leven gaven, opdat anderen zouden leven in vrijheid. De Britse kerkhoven getuigen van de wil en de opdracht hen nooit te vergeten: "We will remember them"; we zullen hen blijven gedenken.



In deze herfstperiode komt met het vallen van het blad ook voor ieder van ons een gevoel van herinneren. Allerzielen (2 november) doet ons denken aan hen die ons zijn voorgedaan in het leven en in de dood.

Bredere of diepere dimensie

Maar het stilstaan bij de dood heeft voor ons, christenen, altijd een bredere of diepere dimensie. Wij geloven immers dat bij de dood het leven niet wordt weggenomen, maar dat het slechts verandert. Dat nieuw en eeuwig leven aanbreekt voor ieder die

gelooft in Hem, die van zichzelf zegt:

"Ik ben de verrijzenis en het leven."

Achter elke naam, gegrift op een grafsteen, zit een heel verhaal. Het is geen sprookje, want het gaat om echte mensen, die midden in het leven stonden, verbonden met anderen. Mensen die werden bemind en zelf liefhadden en zo leefden naar de woorden van Jezus:

"Niemand kan groter liefde hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden."

We zullen hen nooit vergeten. Zij die ons voorgingen, leerden ons immers hoe te leven in de toekomst.

Steven Barberien en Gust Jansen

Geslaagde bedevaart naar Rome

Van 9 tot 15 september hebben 39 parochianen samen met pastoor Barberien een bedevaart gemaakt naar Rome. Van die 39 waren er twee op de fiets. Het was een geweldige belevenis, waarbij geloof, bezinning, ontmoeting, cultuur maar toch ook vakantie elkaar in rap tempo afwisselden.

Audiëntie

Hoogtepunten waren de audiëntie bij paus Franciscus, waarbij de bedevaartgangers op de vijftiende rij langs de paus mochten zitten, helemaal vooraan op het immense Sint-Pietersplein, alsook een bezoek aan het graf van Petrus, diep onder de St. Pieter. De bedevaart droeg tevens bij aan de goede verstandhouding tussen mensen uit de verschillende kernen en gaf ook een impuls aan het er samen iets van willen maken.

Voor een uitgebreid verslag van de reis wordt verwezen naar de site van reisorganisatie VNB: www.vnb.nl. ■



H. Mis in de crypte bij het graf van St. Petrus

Mariakapel

De Vrijthof met de prachtige Petruskerk is een toeristische trekpleister maar ook een plek waar velen onder ons graag komen om te genieten van Brabantse gezelligheid en Bourgondisch tafelen. In de zomermaanden zorgen de Beekse gildes van St. Sebastiaan en St. Joris ervoor dat de Petruskerk ook buiten de vieringen te bezoeken is. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt!

Stilteplaats

Maar er ontbrak iets. Er is in deze tijd duidelijk behoefte aan een stilteplaats, een plek waar je dag in dag uit terecht kunt om even stil te staan bij het leven, een kaarsje te branden bij Maria of om te bidden, te vragen, te gedenken... De Norbertusparochie is daarom volop bezig met enthousiaste vrijwilligers het één en ander te verwezenlijken. Op zondag 26 oktober voor de Eucharistieviering van 11.00 uur wordt de nieuwe kapel, met daarin het Mariabeeld uit de voormalige Esbeekse kerk, ingezegend. Wij willen dit beeld weer een markante plaats geven in de Norbertusparochie. De kapel bevindt zich in de rechteraanbouw van de kerk, tussen de toren en Herberg Sint Petrus. ■

Allerheiligen en Allerzielen

Op zaterdag 1 november om 19.00 uur vieren we in de Willibrorduskerk het feest van Allerheiligen.

Op zondag 2 november vieren we om 9.30 uur in de Diessense kerk en om 11.00 uur in die van Hilvarenbeek de gedachtenis van Allerzielen. In beide kerken gedenken we dan de overledenen van wie in het voorbije jaar daar het gelovig afscheid is gevierd. ■

Open kerk tijdens Diessense zomermarkt

Op 31 augustus vond de jaarlijkse zomermarkt plaats op en rond de Gildewei in Diessen. Bezoekers konden zich laten informeren over de bouwgeschiedenis van de kerk en over de vele kunstvoorwerpen die de kerk rijk is. In het *Allez Kidz*-katern leest en ziet u meer over het geslaagde kinder-orgelproject door de organisten Jac Peeters en Frans Heuvelmans.



Mariabeeldjes gieten

Buiten kon men zien hoe, ook in deze tijd, Mariabeeldjes worden gegoten of men kon een envelop trekken ter ondersteuning van het bedevaartfonds van de parochie. De opbrengst van deze laatste actie was € 450,00 en daarvoor kunnen bij een volgende bedevaart

rolstoelbegeleiders worden meegenomen.

Alle donateurs en medewerkers aan deze geslaagde dag: hartelijke dank! ■

Adventswandeling

In onze dorpen zijn er veel mensen die heel het jaar door wandelen. Hierbij willen we ons als parochie aansluiten. Op zondagmiddag 14 december is er een adventswandeling gepland. Al wandelend op begaanbare wegen en paden (ook voor rolstoelen en kindervagens!) hopen we twee uur dicht bij Kerstmis uit te komen. We starten om 16.00 uur vanuit de Petruskerk en u bent rond etenstijd weer thuis.



Voor we het duister in trekken, brengt Luciani ons in de sfeer, op weg naar het Licht van Kerstmis.

Onderweg houden we een bezinningsmoment en voor de deelnemers is er koffie, thee of chocolademelk. Welkom! aan alle mensen, parochiaan of niet. ■

Adventsmeditatie

Op weg naar Kerstmis is er gelegenheid voor meditatieve momenten, naast de reguliere weekendvieringen. Op dinsdagavond 2, 9, 16 en 23 december is er om 19.30 uur in oecumenisch verband een moment van bezinning en gebed in de Andreaskerk aan de Vrijthof in Hilvarenbeek.

Op de woensdagavonden 3, 10 en 16 december in de adventstijd kunt u om 19.00 uur aansluiten bij de aanbidding in het koetshuis van de pastorie in de Heuvelstraat 1 in Diessen. ■

Kinderen

In onze parochie verdienen ook zij de aandacht. Ook met hen willen we straks Kerstmis vieren en hen actief betrekken bij dat feest. Ouders en opa's en oma's maken we attent op onze parochiekolom in de Hilverbode en onze websites: www.h-norbertus.nl en www.sintpetrusparochie.nl.

Hier kunt u te zijner tijd lezen waar en wanneer uw (klein-)kind kan meedoen. Opletten dus! ■



Alles Kidz



Het wordt feest

De afgelopen week hebben jullie het op school vast over de Kinderboekenweek gehad. Het thema van dit jaar was 'feest'. We vieren regelmatig een feestje: een klasgenootje of familielid is jarig, iemand is geslaagd of er is een huwelijk of jubileum in de familie. Een feestje komt er echter niet zo maar. Je moet er wel wat voor doen; je moet het voorbereiden.

De meeste feesten zijn persoonlijk en vier je in kleinere kring met je familie, je klasgenootjes of op de sportclub. In de kerk vieren we echter ook feesten. Deze vieren we met heel veel mensen samen; met een moeilijk woord noem je dat een geloofsgemeenschap. We vieren dan feest met een kerk vol mensen. Eén van de kerkelijke feesten die we binnenkort vieren, is Kerstmis.



Voordat het Kerstmis wordt, vieren de kinderen uit groep 8 die dat willen, het Sacrament van het Vormsel. Deze kinderen zeggen dan zelf: "Ik ga ervoor, ik wil bij de kerk horen." Maar ... dat gaat niet zomaar. Net als een feestje thuis vraagt een kerkelijk feest om voorbereiding. Voor een kerkelijk feest is de voorbereiding niet alleen praktisch (wie komen er en wat gaan we doen?), maar moet je je ook van binnen voorbereiden op het feest; je moet stilstaan bij wat je viert.

Sacrament van het Vormsel

De jongens en de meiden die het Sacrament van het Vormsel gaan ontvangen, voltooien hiermee zelf de twee voorgaande geloofsstappen van het Doopsel en de Eerste Heilige Communie, die zij samen met hun ouders hebben gezet. Zij gaan vieren dat Gods heilige Geest hen wil bezielen en kracht geven. Zij gaan zich in vier bijeenkomsten voorbereiden op dit feest. In deze bijeenkomsten wordt er o.a. gesproken over:

- groeien;
- waar ga je voor en waar sta je voor?;
- symbolen in de kerk en rond het vormsel;
- de zeven sacramenten.

Ook gaan de kinderen de kerk eens goed bekijken tijdens een rondleiding.



Op weg naar Kerstmis

Kerstmis is één van de grote feesten in de katholieke kerk. De voorbereidingsperiode hierop noemen we de advent. De advent begint op vier zondagen voor Kerstmis. Het woord advent is afgeleid van het Latijnse woord 'adventus', dat 'eraan komen' betekent. Advent is de tijd van verwachting; een nieuw begin. Daarmee is het ook een tijd van bezinning; van nadenken over je manier van leven. Kijk bij aanvang van de advent maar eens op de site van de parochie. Daar vind je dan allerlei materiaal om jou te helpen je van binnen voor te bereiden op het feest van Kerstmis. We vieren met Kerstmis dat God naar ons toekomt in zijn zoon Jezus. In de advent kijken we uit naar de geboorte van Jezus. Jezus wordt 'het licht van de wereld' genoemd. Bij het begin van de advent wordt in de kerk een adventskrans opgehangen.



Deze krans is gevlochten van dennen- of sparrenegroen en bevat vier kaarsen. Iedere zondag wordt er één kaars meer aangestoken. Hoe meer kaarsen er branden, hoe meer licht er is. Dit staat symbool voor hoe dichtbij Jezus, het Licht, is.

Knutselen: adventskrans maken

De advent begint dit jaar op zondag 30 november. Je kunt dan zelf een adventskrans maken van groene takken en daar vier kaarsen op plaatsen, zodat je elke adventszondag een kaarsje meer kunt aansteken. Zo groeit ook bij jullie thuis het licht op weg naar Kerstmis.



Oproep: zing met ons mee

Eerste kerstdag is er om 9.30 uur een gezinsviering in de Willibrorduskerk. Wij zijn op zoek naar jongens en meiden die voor deze viering hun muzikale steentje willen bijdragen aan het gelegenheidskoortje. Voorafgaand aan deze viering wordt er op enkele vrijdagavonden vroeg in de avond gerepeteerd in het Koets-huis in Diessen.



Houd voor precieze data en tijden de parochiekolom of de website in de gaten. Bij vragen kun je contact opnemen met het secretariaat: info@h-norbertus.nl.



1. Herdenking van geboorte, verlichting en dood van Boeddha.
2. Lichtfeest van de joden.
3. Lentefeest van de hindoes.
4. ⇒: Wekelijkse rustdag van de joden.
4. ↓: Feest aan het einde van de ramadan.
5. Lichtfeest van hindoes.
6. Geboorte van Jezus.
7. Dag waarop christenen de doden herdenken.
8. De vastenmaand van de moslims.
9. Periode voorafgaand aan Kerstmis.

Tot slot



Een feest is natuurlijk geen feest zonder muziek en zang. Een aantal kinderen maakte tijdens de zomermarkt in Diessen als onderdeel van de open kerkdag kennis met het kerkorgel en de orgelmuziek. Tijdens de workshop konden zij zelf een orgel bouwen, kregen zij uitleg over de werking ervan en mochten zij hun muzikale talenten ten gehore brengen.



Feesten in andere godsdiensten

Net als het christendom kennen ook de andere grote wereldgodsdiensten hun eigen feestdagen. In onderstaande puzzel kom je een aantal van deze feestdagen tegen. Als je hier iets meer over wilt weten, kijk dan eens op www.feestweetwatjeviert.nl.

Puzzel: Vul onderstaande woorden op de juiste plaats in de puzzel in

Sabbat, Chanoeka, Ramadan, Suikerfeest, Divali, Holi Paghwa, Allerzielen, Advent, Kerstmis, Wesak.

De letters in de gekleurde vakjes vormen de oplossing. Wil je kans maken op een prijsje? Stuur je oplossing dan voor 15 november naar info@h-norbertrus.nl.

Een

van ons

Naam:

Jan en Dora van Dijck



Jan is geboren en getogen in Biest-Houtakker. Dora trok na haar trouwen in Bladel, bij Jan in. Ze was tot haar zestigste werkzaam als verpleegkundige, eerst in het Elisabethziekenhuis te Tilburg, later in "De Hazelaar" aldaar.

Aanspreekpunt

Twaalf jaar geleden werd Dora gevraagd koste te worden van de Antoniuskerk. Door het ontbreken van een pastoor werd zij het centrale aanspreekpunt voor alles wat met de parochie te maken had. Zo ging ze, vaak vergezeld door Jan, bij een overlijden naar de nabestaanden om alles rondom de uitvaart te regelen, en ook bij een huwelijk of een doop. Mensen konden bij haar missen bestellen. Ze zorgde ervoor dat er een priester en acolieten waren, dat alles op rolletjes liep. Nu nog is de Biestse bevolking hun daar heel dankbaar voor. Tijdens die bezoeken werd er vaak ook over andere zaken gepraat. Mensen konden bij Jan en Dora hun zorgjes kwijt. Ze kennen de gemeenschap dan ook door en door.

Gilde

Jan kwam in 1976 bij het gilde "Onze-Lieve-Vrouwe Broederschap". Het was toen nog een rustend gilde, dat een enkele keer per jaar bij elkaar kwam, o.a. voor de teeravond. Twee jaar later besloten ze een schuttersgilde te worden. Als vanzelf werd Jan in 1981 deken-schrijver en daarna hoofdman, een functie die hij 25 jaar heeft bekleed. Tijdens haar bezoeken werd Dora vaak gevraagd of ze er niet voor kon zorgen, dat het kerkhof er wat verzorgd bij lag. Het werd toen door één persoon onderhouden en dat was te veel werk voor hem. Jan bracht dit ter sprake bij zijn gilde en zo wist hij een zevental mensen bij elkaar te brengen, die er sindsdien met plezier voor zorgen dat het kerkhof er pico bello uitziet.

Kapelletje

In 1981 gaf pastoor Manders het pijpvaard Maria-beeldje terug, dat volgens de overlevering ooit gevonden was bij de beek. Jan vond het zonde het zo maar in de kluis te laten liggen. Door zijn vele contacten wist hij allerlei vrijwilligers te vinden, die ervoor zorgden dat er, om niet, een mooi kapelletje bij het bruggetje kwam te staan.

Jan was lang secretaris bij de Boerenbond en lid van het belangenorgaan Biest-Houtakker. Dora fungeerde als oppasmoeder op de basisschool, was lid van het kerkkoor en zingt nu met een aantal oud-leden weer met veel plezier mee in het Norbertuskoor van de Diessense Willibrordus-

kerk. Samen genieten ze, al meer dan vijftig jaar getrouwd, met volle teugen van de kleinkinderen van pleegzoon Sjaak. "We hebben tot nu toe een prachtig leven gehad", zegt Jan. "We deden en doen nog steeds heel veel samen", zegt Dora, "en dat maakt het zo leuk." Ze zijn elkaars steun in mooie maar ook in moeilijke tijden. Twee mensen van goud. ■

Dank u wel

Heel blij en oprecht dankbaar kijk ik terug op mijn 50-jarig priesterjubileum, dat ik te midden van u feestelijk mocht vieren. De Eucharistieviering in een volle kerk met mensen van dichtbij en verder weg werd mede door onze inspirerende koren en musici een ontroerend samenzijn, even gelovig als hartverwarmend.

Receptie

De daaropvolgende receptie in Elckerlyc en het blij samenzijn met mensen overal vandaan maar vooral met veel goei Biks volk, de meer dan 600 kaarten vol met lieve woorden en goede wensen... hebben me diep geraakt en heel goed gedaan. Gezellig en gemoedelijk was de avond met meer dan 200 vrijwilligers, de "levende stenen" van de Bikse kerk. Zij vooral hielpen mij al die jaren om het oude geloof opnieuw te voeden, te vieren en te vertalen in de zorg voor elkaar. God zij dank en dankzij mensen kijk ik dankbaar om en hoopvol vooruit...



De vreugde delen

Bij gelegenheid van mijn 50-jarig priesterjubileum hebben velen van u tezamen bijna 6500 euro geschonken. Daarvoor ben ik alle gulle gevers heel erg dankbaar!!! Zoals ik al eerder heb gezegd wil ik dat bedrag graag aan een aantal goede doelen besteden. In een van de volgende NorbertusBodes wil ik u vertellen aan wie en wat een en ander is overgemaakt!

Cees Remmers (em. pastor)

Inspiratieavond over paus Franciscus

De door de werkgroep "Op weg" uitgenodigde Stijn Fens vertelde op 25 september in Hercules op een inspirerende manier over paus Franciscus. Fens tekende hem als een paus van barmhartigheid, als een paus die de randen van de samenleving opzoekt, als een paus die ons begroette met "Goede avond". Lees meer over deze bemoedigende avond op onze websites. ■



In onze parochie

Gedoopt



- **Stijn Driesser**
* 3 augustus 2013 ♦ 13 juli 2014.
Zoon van Martèn Driesser en Marleen Vermeegen.
- **Jonathan Nicolaas Jacoba Maria Theeuwes**
* 28 februari 2014 ♦ 20 juli 2014.
Zoon van Wesley Theeuwes en Raimonda Kammers.
- **Rozemarijn Milou Isabelle Sprenger**
* 18 maart 2014 ♦ 20 juli 2014.
Dochter van Reinier en Lieke Sprenger-van der Loo.
- **André Willem Rosch**
* 24 oktober 2012 ♦ 17 augustus 2014.
Zoon van Anneke Rosch.
- **Suze Miranda Maria van Hees**
* 25 april 2014 ♦ 14 september 2014.
Dochter van Marco en Bernadette van Hees-van Rooij.
- **Sanne Theodora Hendrika Willems**
* 7 juni 2014 ♦ 28 september 2014.
Dochter van Benny en Marcia Willems-Gerritsen.

Wij wensen hun, heel hun familie en de kring van vrienden van harte proficiat en spreken de wens uit dat zij naar het voorbeeld van Jezus liefdevolle mensen mogen worden.

Delend in hun vreugde

Het gouden huwelijksfeest vieren:

- **Familie Priems-van Berkel**
op 25 november 2014
om 14.00 uur in de St.-Willibrorduskerk.



We namen gelovig afscheid van:



- **Kees Paulissen**, † 29 juni, 79 jaar.
- **Jan Verhoeven**, † 8 juli, 79 jaar.
- **Nelly Vugts-Kaal**, † 10 juli, 85 jaar.
- **Jan Hesselmans**, † 16 juli, 49 jaar.
- **Riet Reinacher-Wennekes**, † 24 juli, 90 jaar.
- **Nellie van den Broek-Abrahams**, † 25 juli, 83 jaar.
- **Engelien Donkers**, † 28 juli, 82 jaar.
- **Jeanne van Zwieten-Janse**, † 6 augustus, 86 jaar.
- **Pieter Hesselmans**, † 11 augustus, 84 jaar.
- **Frans Moors**, † 15 augustus, 70 jaar.
- **Sjan Hermans-Snels**, † 16 augustus, 86 jaar.
- **Corrie van Ham**, † 6 september, 77 jaar.
- **Ine Nefkens-Korhorn**, † 6 september, 61 jaar.
- **Rien Spieringhs**, † 6 september, 92 jaar.
- **Miet Wijten-de Kort**, † 29 september, 86 jaar.
- **Marie Matheeuwsen-van Doormaal**, † 25 sept., 92 jaar.
- **Jan van de Ven**, † 26 september, 85 jaar.
- **Ine van Terheijden-de Vos**, † 28 september, 68 jaar.
- **Lucy Vingerhoets-Ketelaars**, † 2 oktober, 56 jaar.

Wij bieden de getroffen families onze oprecht christelijke deelneming aan en bidden hen veel liefdevolle sterkte toe.

Noteer in uw agenda!



- **Zondag 26 oktober om 11.00 uur.**
Opening Mariakapel, viering 400-jarig bestaan van de Venerabele Gilde, daarna koffie.
- **Zondag 2 november.**
Allerzielenviering 9.30 uur in Diessen en 11.00 uur in Hilvarenbeek.
- **Donderdag 6 november om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in de pastorie te Diessen.
- **Zaterdag 15 november om 19.00 uur.**
Na de H. Mis gezamenlijk koffiedrinken in De Eenhoorn.
- **Vrijdag 21 november om 18.00 uur.**
St.-Caeciliafeest.
- **Zondag 23 november om 11.00 uur.**
Vicaris Ron van den Hout dient alle vormelingen uit onze Norbertusparochie het H. Vormsel toe.
- **Maandag 1 december om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in de Petruskerk te Hilvarenbeek.

Colofon

Dit is een uitgave van de r.k. parochie H. Norbertus. Hij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen
E: info@h-norbertus.nl (Algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl • www.sintpetrusparochie.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

