



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUSBODE



Jaargang 1, nummer 1, april 2014

Beste parochianen en u die zich betrokken voelt bij de parochie H. Norbertus

Voor u ligt de lente-uitgave (Pasen) van onze parochiële nieuwsbrief, die door het samengaan van de Petrusparochie met de Norbertusparochie ook een nieuwe naam heeft gekregen, "NorbertusBode".

Deze naam is een samentrekking van de oude vertrouwde Beekse Petrusbode en de naam van onze, nu grotere Norbertusparochie. Met dit parochieblad willen wij u graag informeren over het reilen en zeilen in onze parochie. Veel leesplezier gewenst!

Pasen

Nieuw begin

Op 1 maart, het weekend van een spetterend carnaval, werd de Petrusparochie opgenomen in de Norbertusparochie. Een nieuw begin voor de parochianen van



Kruiswegstatie - De verrijzenis - St. Petruskerk te Hilvarenbeek, vervaardigd door Martien van Woerkum.

de Petrusparochie en een doorstart van de Norbertusparochie. Wat goed was en is, willen we samen behouden en gebruiken voor het welzijn van allen.

Er is wel degelijk iets verdwenen, maar niet weg.

Pasen

Je krijgt het idee dat het met Pasen ook zo is, een feest van nieuw leven. Wat verloren leek, is er toch nog.

Met Pasen vieren we het leven van Jezus. Een leven vol liefde, waarmee Hij ons een teken stelde.

"Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden". Zijn lijden en de daaropvolgende kruisdood waren tekenen van die liefde tot het uiterste toe.

Maar wat heb je aan die woorden bij een graf?

Welk doel zie je nog, als een vriend van je gestorven is?

Als echter dat graf leeg is en je Hem weer ontmoet in de tuin of onderweg, aan het strand of in het huis waar je bent, dan daagt het: liefde vergaat nimmer. Hij leeft! Hij is verrezen, het gaat door! En tot op de dag van vandaag geven wij, die in Hem geloven, deze vreugde door. Ook wij herkennen Hem in ons midden, in onze ontmoetingen met anderen.

Daar waar liefde is tussen mensen, daar is Hij immers te vinden. Wie in Hem gelooft, heeft geen angst voor de ander. Ook niet voor wat anders is of voor wat verandert, maar hij of zij ziet dat de Ander ons zo tegemoetkomt en zegt: "Vrees niet, Ik ben het en Ik wens je vrede toe!"

Zalig Pasen

Wij als pastores wensen u een Zalig Pasen toe.

Dat de vreugde van de gekruisigde én verrezen Heer altijd in u mag zijn en zichtbaar in de mensen van onze grotere Norbertusparochie.

Gust Jansen, Steven Barberien

Thuis raken bij elkaar

Nu de Petrusparochie zich heeft aangesloten bij de Norbertusparochie betekent dat nog niet dat die grotere Norbertusparochie er pastoraal gezien van de ene op de andere dag is. Het is een proces waarbij we, zonder de realiteit uit het oog te verliezen, zoeken naar vitaliteit en eenheid in verscheidenheid.

U kunt zich voorstellen dat krachten bundelen en mensen samenbrengen een hele opgave is.

>>>

>>>

Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd hoorden we in de zondagse liturgie: "Trek weg uit uw land, uw stam en familie en ga naar het land dat Ik u geven zal" (*Genesis 12, 1-4*). Zo luidde de opdracht van Jahweh aan Abram.



Wég moeten uit je vertrouwde omgeving, dat vraagt heel wat van een mens. Abram woonde toen in een heel vruchtbare streek. Diezelfde zondag hoorden we ook over Petrus, Johannes en Jacobus (*Matteüs 17, 1-9*). Ze waren opnieuw begonnen, toen ze hun boten achterlieten en met Jezus meegingen de berg op. Ze ruilden een zeker bestaan en hun kostwinning in voor een onzekere toekomst. Leven, alle leven - leren ons deze verhalen - betekent voortdurend inleveren, je zekerheden opgeven, durven opbreken en opnieuw beginnen. En gelóvig leven is erop vertrouwen dat alles goed komt, omdat God met je meetrekt. En iets van die goede toekomst zagen de drie leerlingen van Jezus op die berg even in Hem oplichten. Net als Abram en de apostelen wordt ook ons gevraagd voortdurend op te breken, achter te laten wat ons dierbaar is geworden, en opnieuw te beginnen.

Petrus of Abraham

En dat is voor de meesten van ons moeilijk. Dat komt doordat we meer lijken op Petrus, die wil houden wat hij heeft (Hier is het goed, laten we hier drie tenten bouwen), dan dat we lijken op Abram, die opbrak uit wat hem vertrouwd en geliefd was en vertrok, in het gelovig vertrouwen dat God met hem meetrok, op weg naar een nieuwe toekomst. Dit gelóvig vertrouwen is van levensbelang om onze Norbertusparochie voor alle parochianen die erbij willen horen, te doen slagen. Met elkaar zullen we moeten zien thuis te raken bij elkaar en er het beste van zien te maken: thuisraken bij elkaar in één parochie, met één pastoraal team, één kerkbestuur en met twee kerken.

Pastoraal team

Het pastoraal team wordt gevormd door pastoor Steven Barberien en diaken Gust Jansen. Pastoor Barberien is voor de Willibrorduskerk het eerste aanspreekpunt en daarmee voor Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek en Haghorst. Hij is telefonisch bereikbaar op 013-504 1215. Bij afwezigheid neemt diaken Gust Jansen voor hem waar. Voor de Petruskerk, en daarmee voor Hilvarenbeek, is dat diaken Gust Jansen. Hij is thuis telefonisch bereikbaar op 013-505 4096. Bij afwezigheid neemt pastoor Steven Barberien voor hem waar.

**Kerkbestuur**

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende leden: Pastoor Steven Barberien (voorzitter), Ad Vugs (vice-voorzitter), Cathy Noordergraaf-Jansen (secretaris), Walther Maas (penningmeester), Arie Vugts (lid), Cees de Wit (lid).

Parochiecentrum

Het parochiecentrum is gevestigd aan de Heuvelstraat 1 te Diessen (ingang rechts van de pastorie). Van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur kunt u daar terecht bij mevrouw Marja de Brouwer voor intenties, afspraken i.v.m. doop, huwelijk of andere pastorale zaken voor de gehele parochie. Telefoon: 013-504 1215. Op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is ook de administratie van de Petruskerk (ingang via Kapittelstraat) bereikbaar voor het opgeven van intenties en vragen met betrekking tot de Petruskerk. Telefoon 013-505 2828.

Tijdstip van de vieringen

Het tijdstip van de vieringen en de misintenties worden vermeld in de Hilverbode. U bent van harte welkom in beide kerken. In alle drie de weekendvieringen wordt er gebeden voor alle misintenties van de Norbertusparochie.

Overlijden

Bij overlijden in uw familiekring neemt u of de begrafenisonderneming contact op met de pastorie of het parochiecentrum, 013-504 1215, of met mevrouw Toos Maas 06-25080170, wanneer het een begrafenis betreft in de Petruskerk.

Doopgesprek

Doopgesprekken worden door beide pastores verzorgd, terwijl ouders zelf kunnen kiezen voor doop in een van beide kerken.

Gandeweg hopen we stillekes thuis te raken bij elkaar.

Diaken Gust Jansen



Alles Kidz



Palmpasen

De Zondag vóór Pasen, vieren we in de kerk Palmpasen. Veel kinderen komen dan met een palmpasenstok naar de kerk. Deze palmpasenstok heeft een speciale betekenis: hij is een symbool van de Goede Week en Pasen.

Zondag 13 april om 11.00 uur, vieren we met alle kinderen uit de Norbertusparochie Palmpasen in de Petruskerk in Hilvarenbeek.

Jullie zijn van harte welkom om dan met een palmpasenstok naar de kerk te komen. Tijdens de kinderwoorddienst wordt verteld over de Goede Week en wordt de betekenis van de palmpasenstok uitgelegd.



Hoe maak je zo'n palmpasenstok?

- Maak van twee stokken of dunne latjes een kruis van maximaal 80 cm. hoog.
- Draai papieren of stoffen linten rond het kruis.
- Maak van groene palmtakjes een kransje en hang dat om het kruis.
- Versier het kruis.

Het broodhaantje dat bovenop de palmpasenstok moet worden gezet, krijgen jullie in de kerk.

“Geloven met kinderen” nodigt jullie uit:

- Zondag 13 april om 11.00 uur. Palmpasenviering Petruskerk.
- Donderdag 17 april om 19.30 uur. Witte Donderdagviering met Kinderwoorddienst Petruskerk.
- Zondag 18 mei om 9.30 uur en om 11.00 uur. Eerste Communievieringen Willibrorduskerk.
- Zaterdag 14 juni om 19.00 uur. Terugkomviering communicanten Willibrorduskerk.
- Zondag 15 juni en zondag 22 juni om 11.00 uur. Eerste Communieviering Petruskerk.

Puzzelen: woordzoeker

O H E M E L J M E D Z J
 U L W E S I T A S O J U
 C A I J D N I A R J O O D
 H A N F E T K I H R D A
 R M N E B A R A B B A S
 I D A I O E N E S A P U
 S N A L G N R G O S D T
 T O H G E O E G U U V A
 E V R S H E D Z I J K A L
 N A P O S T E L E N D I
 F L E T E J S U R T E P
 K R U I S F T N O O R K

Apostelen	Graf	Kroon	Petrus
Avondmaal	Haan	Kruis	Pilatus
Barabbas	Hemel	Kus	Tak
Brood	Jezus	Liefde	Vader
Christen	Johannes	Maria	Wijn
Geest	Jood	Olijfberg	
God	Judas	Pasen	

Streep de woorden weg.

De overgebleven letters vormen achter elkaar de oplossing.

Oplissing pagina 8.

De Goede Week: van Palmpasen tot Pasen

Palmpasen

Net als heel veel andere mensen gingen Jezus en zijn leerlingen naar Jeruzalem om het joodse paasfeest te vieren. Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen hadden al veel verhalen over deze bijzondere man gehoord en onthaalden Hem als een koning. Ze zwaaiden met groene takken van de bomen en legden hun jassen op de weg. Ze riepen: "Hoera voor Jezus! Hosanna!"

Maar, niet iedereen was blij dat Jezus in Jeruzalem was. De priesters van de tempel waren boos op Hem. Zij wilden Jezus uitleveren aan Pilatus, de hoogste baas van de Romeinen.

Gebed

Heer Jezus, vandaag vieren wij dat U op een ezeltje de stad Jeruzalem binnen komt gereden. Ook wij zijn blij dat U naar ons toekomt. Met onze palmpasenstok en onze groene takjes laten we zien hoe veel wij van U houden. Samen met U willen we deze Goede Week gaan vieren. Amen.

Witte Donderdag

Jezus en zijn leerlingen kwamen bij elkaar voor een speciale maaltijd. Daarbij dachten ze terug aan lang geleden, aan hoe het joodse volk uit Egypte was bevrijd. Jezus waste de voeten van zijn vrienden en leerde hun zo zorg te hebben voor elkaar. Vrienden van Jezus zijn mensen die elkaar willen dienen.

Tijdens de maaltijd zei Jezus plotseling: "Eén van jullie zal mij straks verraden". Toen brak Hij het brood en deelde het uit aan Zijn leerlingen. "Denk nog maar eens aan mij, als jullie samen het brood eten", zei Hij toen. De andere leerlingen merkten niet dat Judas stiekem naar buiten sloop.

Na de maaltijd ging Jezus met enkele leerlingen naar de Olijfberg om te bidden. "Wachten jullie hier", zei Jezus en zelf ging Hij een stukje verderop zitten. Plotseling kwam er een groep gewapende mannen aan. Judas, de leerling van Jezus, liep voorop en gaf Jezus een kus. Dit was voor de mannen het teken dat ze Jezus gevangen moesten nemen. Omdat Judas Jezus had verraden, kreeg hij van de hogepriesters dertig zilveren munten als beloning.

Gebed

Heer Jezus, op deze dag, bij het Laatste Avondmaal met uw vrienden, geeft U ons kracht en sterkte door de H. Communie. Zo blijft U in het H. Brood dicht bij ons. U hebt ons geleerd dat wij elkaar moeten helpen en dienen. Wij vragen U, help ons meer te geloven in U en elkaar van harte te dienen. Amen.

Goede Vrijdag

Jezus werd naar Pilatus gebracht. Hij moest zeggen welke straf Jezus moest krijgen. Pilatus zei dat Jezus onschuldig was, maar de hogepriesters hitsten het volk op en riepen: "Kruisig Hem!" Jezus werd veroordeeld. Hij werd door de soldaten bespot en mishandeld en moest zelf zijn kruis dragen naar de berg Golgotha. Daar spijkerden ze Hem vast aan het kruis. Jezus stierf op het kruis rond een uur of drie in de middag. Zijn leerlingen haalden Hem 's avonds van het kruis, omdat het joodse paasfeest zou beginnen, en legden Hem in een nieuw graf, dat in de rotsen was uitgehakt. Er werd een grote steen voor de ingang van het graf gerold.

Gebed

Heer Jezus, vandaag is het een droevige dag. U bent in de steek gelaten en overgeleverd aan de beulen die U vastspijkerden aan het kruis. Zo bent U gestorven. Vergeef alle mensen die U pijn doen, wanneer ze liefdeloos omgaan met anderen, en help alle mensen die ook te lijden hebben, die pijn hebben, verdrietig of eenzaam zijn. Geef troost aan de mensen die gaan sterven, en geef iedereen kracht om het kruis te dragen. Breng alle mensen eens thuis bij U in de hemel. Amen.

Stille Zaterdag

Gebed

Heer Jezus, vandaag is het heel stil. We horen geen klokken meer, de kerk is kaal en leeg. Men heeft Uw dode lichaam neergelegd in een graf en soldaten houden daar de wacht. . . Ook wij wachten. . .

Laat ons niet alleen, Jezus, want wij geloven dat U sterker bent dan de dood, dat dit het einde niet is. . . Wij wachten op U. Kom, heer Jezus, kom! Amen.

Pasen

Na het joodse feest van Pasen, op zondag, kwamen drie vrouwen heel vroeg in de morgen bij het graf. Ze wilden er geurende kruiden neerleggen. Plotseling bleven ze geschrokken staan. De steen was weg en het graf was leeg. Naast hen verscheen een engel. Hij zei: "Hij is hier niet meer. Hij is verrezen!" Deze vrouwen gingen aan de leerlingen van Jezus vertellen dat Hij verrezen was. Petrus en Johannes liepen er vlug naar toe en zagen inderdaad dat het graf leeg was en ze geloofden.

Gebed

Heer Jezus, eindelijk is het Pasen. Het graf is leeg. U bent verrezen, opgestaan uit het graf! Overal ter wereld klinken paasgezangen en zingt men Alleluia, Jezus leeft! Ook wij zijn blij en vieren feest. Wij danken U voor alles wat U voor ons heeft gedaan en voor het nieuwe leven. Dank U, Jezus, dat U bij ons blijft, nu en altijd. Amen. Alleluia.

Vormselviering in de Willibrorduskerk.

“Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde en maak nieuwe mensen van ons!”



Vrijdagavond 21 maart luidden de kerkklokken van de Willibrorduskerk plechtig en lang, want 41 jongens en meisjes ontvingen het sacrament van het Vormsel. De kerk was afgeladen vol met familie en vrienden, die waren meegekomen om te bidden en te vieren. De Kinkodies, versterkt met een groep oud-leden, zongen uit volle borst leuke liedjes, zodat het een echt geloofsfeest werd. Rector Filip De Rycke van het Sint-Janscentrum, die de kinderen het Vormsel toediende, maakte de preek extra 'plezant' en zorgde voor de vrolijke noot door iedereen in gedachten mee te nemen naar de kelder in het huis van zijn opa en oma in Vlaanderen. Daar stonden vroeger 'op het schap' glazen potjes met olijven op olie. Deze olie drong na enkele jaren uit het glas en maakte kringen in het hout. Zo mag ook Gods Geest met de jaren steeds dieper doordringen in het leven van de vormelingen, opdat ze vurige christenen mogen zijn, die anderen liefdevol nabij zullen zijn! ■

Herinnering Actie Kerkbalans 2014

In januari van dit jaar hebben wij u gevraagd of u wilde deelnemen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. We zijn blij dat velen daaraan gehoor hebben gegeven en hun parochie daarmee financieel ondersteunen, waarvoor **hartelijk dank**. Deze parochiebijdrage is meer dan welkom, want dankzij uw hulp kunnen wij velen die behoren tot de Petruskerk en Willibrorduskerk ondersteunen. Als geloofsgemeenschap willen we blijvend aanwezig zijn in de gemeente Hilvarenbeek, om ons geloof te vieren en te delen met elkaar, maar ook om het leven en sterven van onze naasten te omgeven met zorg en aandacht vanuit een christelijke inspiratie. Mocht u onverhoopt zijn vergeten het deelnameformulier in te leveren, terwijl u graag alsnog dit goede werk van en voor ons allen wilt ondersteunen, dan kunt u dit nog altijd doen. Ontvangt u graag een deelnameformulier, neem dan gerust contact op met het parochiesecretariaat of download het formulier zelf via www.h-norbertus.nl onder het kopje Formulieren.

De volgende kinderen uit Baarschot, Biest Houtakker, Diessen, Esbeek en Haghorst hebben het H.Vormsel ontvangen van rector De Rycke: Bart Aarts, Pleun Abrahams, Martijn v.d. Biggelaar, Hein de Bresser, Rik de Brouwer, Boy Comperen, Lieke Comperen, Eva van Dorst, Justin van Dorst, Onno van Gemert, Marit Gerritsen, Amber van Gerven, Sven van Gils, Mirthe de Graaf, Tom van Hest, Koen Heuvelmans, Kevin van Hoof, Lynn Op 't Hoog, Vivan Kennis, Finette Klop, Gwen Kolsters, Jens van Korven, Manoek Linssen, Indy Meeuwissen, Lotte Nouwens, Koen van Oort, Ties van Oort, Kevin Paulissen, Nicky Prins, Mirre van Riel, Cars van Rooy, Martijn Schoenmakers, Fleur Stevens, Bart Timmermans, Dafne Versantvoort, Niels Verwey, Imke Vingerhoets, Tjallien Welte, Sanne Wijten, Mirthe v.d. Zanden, Sophia Zwinkels Foto's: Frans van Aarle.



Een

van ons

Naam:
Gust Jansen

Werkzaam als:
Pastor/diaken.



Gust Jansen werd in 1954 als nieuwe wereldburger en zoon van een kruidenier ingeschreven in het geboorteregister te Hilvarenbeek. Hij doorliep er de lagere school en de mulo. Als kind diende hij de mis en zong hij mee in het jongenskoor van de kerk. Na de havo moest hij in militaire dienst. In die tijd bezorgde hij vanuit de winkel ook boodschappen bij de mensen thuis.

Dan werd er nogal eens gebuurt. Vaak kwamen mensen dan met geloofs- en levensvragen. Die zetten hem aan het denken en hij voelde zich geroepen hiervan zijn levenswerk te maken. Na zijn diensttijd ging hij werken als ambtenaar op de secretarie van de gemeente Hooge en Lage Mierde. Tegelijkertijd studeerde hij theologie in Tilburg. In die tijd ook trouwde hij met Corry.

Ze kregen samen drie kinderen, die alweer het huis uit zijn. Zijn parttimebaan op het gemeentehuis combineerde hij inmiddels met het werk als districtscatecheet in het dekenaat Bladel.

Pastor en catecheet

Toen de Petrusparochie verlegen zat om een pastoraal medewerker gaf Gust beide banen op. Halftijds werkzaam in de Beekse parochie werd hij daarnaast pastor bij het revalidatiecentrum in Tilburg en catecheet op de Mytyschool. Het werk in de eigen parochie boeide hem echter steeds meer. Hij wilde van binnenuit, als lid van het pastorale team, en samen met de gelovigen werken aan het 'samen-kerk-zijn'. Om dit nog beter gestalte te kunnen geven liet hij zich tot diaken wijden.

Belangrijkste taak

Ook na de fusie met de Norbertusparochie ziet Gust dit pastorale werk als zijn belangrijkste taak, nu en in de toekomst. Hij wil graag meewerken aan de nieuwe parochie. "Door de huidige ontwikkelingen in geloof en leven wordt de geloofsgemeenschap steeds maar kleiner. Voor de gemeente Hilvarenbeek is één parochie voldoende", aldus Gust. Als we hieraan met zijn allen opbouwend willen meewerken, heeft de nieuwe parochie met twee kerken toekomst.

Minder tijd voor hobby's

Gust houdt van het leven; hij viert dat op zijn tijd graag met een goed glas bier. De tv zorgt daarnaast voor de nodige informatie en ontspanning. Het werk, zeker in deze nieuwe fase, vraagt veel tijd en energie.

Van wandelen en fietsen komt nu niet veel. Ook het ontspannend lezen schiet er nogal eens bij in. 's Woensdag is het echter zijn vrije dag, waarop hij volop kan genieten van zijn twee kleinkinderen. Tussendoor, als ze slapen, is er toch nog wel even tijd voor het pastorale werk... ■

Vastenactie in de Norbertusparochie

Een goed gebruik is het vasten tijdens de veertigdaagse voorbereiding op Pasen. Maar meestal is dat een passief vasten. We doen niets, we laten alleen iets. We eten wat minder, laten de avondborrel eens achterwege of roken een sigaretje minder. Dit jaar gaan we niet minder, maar meer doen. We gaan **ACTIEF VASTEN**. En dat willen we als Norbertusparochie op drie manieren doen.

1. Financiële hulp bij de opleiding van Pakistaanse meisjes

Wilt u deze vrouwen en meisjes helpen, er staan collectebussen in onze kerken, waarin u uw gift kunt deponeren. U kunt ook rechtstreeks geld overmaken op rekeningnummer: NL49 RABO 0140 9583 12 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus onder duidelijke vermelding "VASTEN".

2. Hulp aan de Tilburgse voedselbank

Wij gaan actief helpen met het inzamelen! Alleen gedroogde levensmiddelen als rijst, suiker, macaroni en spaghetti neemt de voedselbank graag in ontvangst. Wilt u de voedselbank ondersteunen, in onze kerken staan dozen waarin we deze voedingsmiddelen verzamelen.



3. Knuffels, poppen, maar ook baby- en kinderkleding voor de kinderen van ongehuwde moeders in Roemenië

In onze kerken staan dozen, waarin we knuffels, poppen, maar ook baby- en kinderkleding verzamelen.

De Vastentijd is dus niet een tijd waarin je minder gaat doen, maar juist meer! **ACTIEF VASTEN** maakt het verschil voor mensen veraf en dichtbij!

U DOET TOCH OOK MEE?

Meer over onze Vastenactie kunt u lezen op onze websites. ■

Ziekenbezoek

Pasen, feest van het licht, feest van nieuw leven. Leden van de diverse werkgroepen Ziekenbezoek in onze parochie, brengen onder andere met Pasen een bezoek aan parochianen die ziek zijn of aan huis gebonden, of elders in een zorginstelling wonen. U kunt de werkgroepen daarbij helpen door hen te bellen, als u denkt dat zij mogelijk iemand vergeten zijn. Voor u een goed gebaar, voor de werkgroepen een kleine moeite en voor hen die mogen ontvangen een blij gevoel.

U kunt bellen of mailen voor de kern:

- | | |
|---|-----------------------|
| Biest-Houtakker: Miet van Oort | 013-505 1923 |
| Diessen/Baarschot: Bep Hagenberg | 013-504 1636 |
| | 06-51864413 |
| | bep.hagenberg@live.nl |
| Haghorst: Annie van Nunen | 013-505 1910 |
| Hilvarenbeek: Toos Maas | 013-505 1939 |
| | 06-25080170 |
| | towamaas@caiway.nl |

Vrijwilligersavond 2014

Velen van u hebben het afgelopen jaar, op wat voor wijze dan ook, als vrijwilliger geweldig bijgedragen aan onze parochie. Daarvoor zeggen wij u als pastores en parochiebestuur **hartelijk dank**.



Om deze woorden wat meer kracht bij te zetten nodigen wij u, samen met uw partner, uitnodigen voor een gezellige barbecue op **vrijdag 27 juni** in de tuin van de pastorie, Heuvelstraat 1, te Diessen. Aanvang om **18.30 uur** maar u kunt al binnenlopen vanaf 18.00 uur. Zo rond de klok van **23.00 uur** sluiten wij de avond af. Om te weten op hoeveel personen wij mogen rekenen, vragen wij u ons dat te laten weten door middel van het onderstaande deelnameformulier. Het deelnameformulier **uiterlijk op zaterdag 14 juni** inleveren bij het parochiecentrum (pad rechts van pastorie) of in de brievenbus stoppen bij de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@h-norbertus.nl met daarin de gevraagde gegevens op het deelnameformulier. Voor de vrijwilligers van de voormalige Petrusparochie wordt dit jaar nog een eigen avond georganiseerd. Ze worden daarover later geïnformeerd. Desalniettemin is elke vrijwilliger met partner van harte welkom. Graag hopen wij u op deze avond te mogen ontmoeten. ■

Wist u dat



- pastor Cees Remmers op 23 mei 50 jaar priester is, en hij dat graag met ons viert op zondag 1 juni om 11.00 uur in de kerk van Hilvarenbeek en er nadien een receptie is in Elckerlijc;
- er omstreeks half mei een feestelijke en laatste Petrusbode verschijnt met meer informatie over het gouden priesterfeest;
- de Romebedevaart vanuit onze parochie voor september nagenoeg is volgeboekt (nog 4 plaatsen);
- de organisatie al doende is met de volgende bedevaart naar Israël;
- de "Hilvarenbeekse" organisten ook de kerk in Diessen hebben weten te vinden;
- het kinderkoor De Kinkokies niet alleen heel mooi kan zingen, maar dat de kinderen het onderling ook heel gezellig hebben en je van harte welkom bent om mee te komen zingen in dit koor.

Deelnameformulier Vrijwilligersavond H. Norbertusparochie

Naam:

komt met personen naar de vrijwilligersavond.

Omschrijving vrijwilligerswerk:

.....

In onze parochie**Gedoopt zijn:**

- **Fenne Wilhelmina Henrika Schepens**
* 5 november 2013 ♦ 9 maart 2014.
Dochter van Benny en Astrid Schepens-de Bresser.
- **Suze van Bers** * 30 oktober 2013 ♦ 9 maart 2014.
Dochter van Martin en Daniëlle van Bers-van Gestel.
- **Lukas Sako** * 13 februari 2014 ♦ 9 maart 2014.
Zoon van Brano en Adith Sako-van Hees.
- **Bibi van Raak** * 3 november 2013 ♦ 16 maart 2014.
Dochter van Kevin en Carolien van Raak-Verhoeven.
- **Fleur v.d. Wouw** * 6 juli 2013 ♦ 23 maart 2014.
Dochter van Johan en Claartje v.d. Wouw-Smulders.
- **Sjors Verhoeven** * 4 december 2013 ♦ 30 maart 2014.
Dochter van Roel Verhoeven en Joyce van Ewijk.
- **Nova van Rijswijk** * 13 december 2013 ♦ 30 maart 2014.
Dochter van Ronald en Joan van Rijswijk-Sparidans.
- **Jens Berens** * 11 oktober 2013 ♦ 30 maart 2014.
Zoon van Bart en Danique Berens-Faes.
- **Tuur van Lieshout** * 3 augustus 2013 ♦ 13 april 2014.
Zoon van Jan en Sanne van Lieshout-Mourus.
- **Jesse Breuers** * 18 oktober 2013 ♦ 13 april 2014.
Zoon van Frans en Katja Breuers-van Nieuwkuijk.

Wij wensen hun, heel hun familie en de kring van vrienden, van harte proficiat en spreken de wens uit dat zij naar het voorbeeld van Jezus liefdevolle mensen mogen worden.

Trouwen gaan:

- **Bram van Oirschot en Nathalie Verhoeven**
Zaterdag 12 april om 14.00 uur in de Willibrorduskerk.

Dat zij met elkaar en met Gods zegen gelukkig mogen zijn.

Delend in hun vreugde

Het Gouden Huwelijksfeest hebben gevierd:

- **Co en Bets van den Hout-van Veghel**
op 30 januari 2014.
- **Jan en Gonny Timmermans-van der Wal**
op 4 februari 2014.

Het Gouden Huwelijksfeest vieren:

- **Piet en Lenie Donkers-Seweuster**
op 24 april 2014, om 15.30 uur in de Willibrorduskerk.
- **Jan en Anneke Rijnen**
op 10 mei 2014, om 12.30 uur in de Petruskerk.

Oplossing woordzoeker pagina 3:

Jezus is niet dood Hij leeft.

We namen gelovig afscheid van:

- **Luus van Hest-van Spreeuwel**,
† 25 januari, 69 jaar.
- **Sjef Nooyens**, † 1 februari, 86 jaar.
- **Rinus Roozen**, † 17 februari, 68 jaar.
- **Truuce van den Ende-Krijgsman**, † 27 februari, 96 jaar.
- **Toontje Vugts**, † 7 maart, 89 jaar.
- **Piet Smolders**, † 8 maart, 78 jaar.
- **Maria van Korven-Faasen**, † 12 maart, 91 jaar.

Wij bieden de getroffen families onze oprecht christelijke deelneming aan en bidden hen veel liefdevolle sterkte toe met geloof in en hoop op de verrijzenis en het eeuwige leven.

Noteer in uw agenda!**De vieringen voor de Goede Week en Pasen worden vermeld in de Hilverbode.**

- **Donderdag 17 april / Witte Donderdag om 20.30 uur.**
Openbare Generale Repetitie Johannes Passion van het Kempisch Kamerkoor in de Willibrorduskerk.
Entree: € 12,-.
- **Dinsdag 29 april t/m vrijdag 2 mei.**
Het parochiesecretariaat te Diessen is gesloten.
- **Donderdag 8 mei om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in de pastorie te Diessen.
- **Zondag 11 mei om 20.00 uur.**
Orgelconcert in de Petruskerk.
- **Zondag 18 mei om 9.30 uur én om 11.00 uur.**
Eerste Heilige Communieviering in de Willibrorduskerk.
- **Zondag 1 juni om 11.00 uur.**
Gouden Priesterfeest Cees Remmers in de Petruskerk met aansluitend receptie in Elckerlyc.
- **Maandag 2 juni om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in het Parochiecentrum te Hilvarenbeek.
- **Zondag 15 juni om 11.00 uur.**
Eerste Heilige Communieviering in de Petruskerk.
- **Zondag 22 juni om 11.00 uur.**
Eerste Heilige Communieviering in de Petruskerk.
- **Donderdag 3 juli om 20.00 uur.**
Doopinformatieavond in de pastorie te Diessen.

Colofon

Dit is een uitgave van de: R.K. Parochie H. Norbertus en verschijnt enkele malen per jaar in: Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (Algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Ad Tuijtelars en Ad Vugs.

© Het overnemen van teksten en foto's alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het kerkbestuur, is verboden.

